

# De *Yzerbode*



Verantwoordelijke uitgever:  
Drukkerij Schoonaert BV  
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge  
tel. 057 30 03 79  
info@drukkerijschoonaert.be  
JAARABONNEMENT: € 24,00

**NIEUW REK.-NR.**  
**BE59 1030 7470 5226**

## De parochie Sint-Jan-ter-Biezen

### 1. E.H. Ludovicus Seynaeve bouwt een parochie

*In die bijna 150 jaar zelfstandige parochie passeren dertien pastoors de revue. Pastoor Alfons Callewaert overlijdt al na amper één jaar, Ludo Lepee heeft met 25 jaar (in 2021) de meeste 'dienstjaren' en is meteen ook de laatste (?) pastoor van de Kapelle. Hoewel er in de beginjaren in de liberale pers soms meewarig wordt geschreven over de (te) kleine parochie van Sint-Jan-ter-Biezen, waar de pastoors in de luwte een rustig leventje slijten en achteraf een mooi pensioen opstrijken, heeft elk van hen, naar godsvrucht en vermogen, geprobeerd om het parochieleven te doen groeien en bloeien, of toch minstens in stand te houden. De man die de parochie echt heeft opgestart en een gezicht gegeven was Ludovicus Seynaeve, eerst veertien jaar als proost en daarna nog elf jaar als pastoor.*



Pastorie en kerk van Sint-Jan-ter-Biezen, circa 1910

#### 1874-1885: E.H. Ludovicus Seynaeve

(° Sint-Denijs 1807 † Kortrijk 1900). Wanneer proost Henri Leënt in 1860 zijn ambt neerlegt wordt er snel een opvolger gevonden. Oud-Elverdingenaar en molenaar op de Kapellemolen Pieter Desmadril, kon zijn vroegere onderpastoor overtuigen om in de Kapelle te komen wonen. Blijkbaar had Pieter invloed genoeg om ook de bisschop van Brugge te overtuigen, al hielp het wel dat er toen nog priesters bij de vleet waren. Op 18 juni 1860 wordt de drieënvijftigjarige Seynaeve door deken F. Vandeputte aangesteld als inwonende proost van Sint-Jan-ter-Biezen. In het gedenkboek\* wordt genoteerd: "d'Inhuldiging was zeer plechtig, gevolgd door een banket door d'inwoners die hun zelden niet bezaten van vreugd van een priester in hun midden te bezitten. Duizenden mensen van d'omliggende parochiën, gedreven door nieuwsgierigheid kwamen er naar toe gesneld, want het was d'eerste maal dat zulks hier plaats had". Proost Seynaeve heeft zijn benoeming als eerste aangestelde pastoor van de Kapelle niet afge-

wacht om de handen uit de mouwen te steken. Hij koopt gronden, bouwt en verbouwt, organiseert onderwijs, en geeft zo de kern van de parochie vorm.

Meteen bij zijn aankomst laat hij een verdieping bouwen op het proosteryhuys. Hij erft een kapel, die destijds voor Grimminck in 1720 herbouwd was met "steene mueren en hart dack", en die in 1845 grondig was verbouwd, maar er nog wat kaal bijstond. Kapelaan Leënt schrijft over die laatste verbouwing: "Afbreking van den kapellethooren met het grootste deel derzelve kapelle die alsdan breed was 16 voeten, lang 53 voeten (ong. 4,5 m op 15m). De eerste stenen werden geplaatst op 5 juli 1845 door Dominic Lebbe van Poperinge, grondeigenaar en juf. Marie-Therese Meerseman, wwe van Ambrosius Rouseré, bijzondere weldoener van de Kapelle. In december werd de haan op de nieuwe toren geplaatst en een klok, gegoten in 1838, teruggehangen. De klok vermeldt in het latijn "Mijn weldoeners hebben mij gegoten, met de naam

Johannes, terwijl C. Rooseboom er proost was. Peter: F. Van den Boogaerde (burgemeester van Watou) Meter: M.-Theresia Meerseman". In 1855 wordt het laatste deel van de oude kapel vervangen door nieuwbouw en het hoogaltaar geplaatst.

In deze toestand vindt Seynaeve zijn parochiekerk. Hij laat een vloer leggen en de muren bepleisteren. Door de slechte staat van de wegen worden de vloertegels gelost aan 't Hooge. De Kapellenaars haalden ze op per twee of drie in een zak op hun rug! Heel wat kerkmeubilair, zoals het Sint-Antoniusaltaar, predikstoel, orgel, kruisweg en ornamenten nodig voor de goddelijke diensten dateren uit die tijd. Gronden worden aangekocht om de toegang tot de kerk te verbeteren en een processieweg aan te leggen rond het schoolgebouw.

In 1868 wordt er een orgel geplaatst, hoewel niemand het behoorlijk kon bespelen. Twee landbouwers, Karel Camerlynck die thuis een harmonium had en Theophil Vandenberghe

die blijkbaar wat muzikale talenten had worden meteen gebombardeerd tot organisten! Eén van de steunpilaren van het parochieleven was een katholieke basisschool en ook daar heeft pastoor Seynaeve werk van gemaakt. Reeds in 1843 geeft de gemeente Watou steun aan negen behoeftige kinderen die school lopen bij meester Dennekin in Sint-Jans-Capelle. Volgens getuigenissen van reeds lang overleden Kapellenaars zou dat schooltje in de tuin van de huidige pastorie gestaan hebben, rechtover de eveneens verdwenen café de Zon. Samen met een aantal inwoners dient Seynaeve een verzoekschrift in bij het gemeentebestuur van Watou om een gemeenteschool op te richten voor de ongeveer 70 kinderen. Watou gaat akkoord omdat de bouwgrond zonder kosten wordt aangeboden (de pastoor kocht de grond zelf) en op voorwaarde dat er een behoorlijke hoveniershof wordt voorzien voor de onderwijzer. Blijkbaar was dit toen het soort voordeel in natura dat de kandidaat-onderwijzers over de streep kon trekken. In 1861 beslist Watou dan toch nog om alle kosten op zich te nemen en dank zij de steun van Staat en Provincie wordt in 1864 het schooltje in dienst genomen. Het beschikt over één klaslokaal, een speelplaats voor jongens en één voor meisjes, een woning voor de onderwijzer en...de onvermijdelijke hoveniershof (vandaag vakantiewoning het oud schoolmeestershuis, Kapellestraat nr. 22).

Wanneer de liberale Belgische regering in 1879 beslist om van alle vrije katholieke scholen een staatsschool te maken, zonder godsdienstondericht, worden overal in het land nieuwe



*Aangenomen jongensschool in de Kapellestraat (links). Het hoge gebouw rechts is de meisjesschool, opgericht in 1905, toestand circa 1910*

scholen gebouwd of ingericht (het voormalige klooster en kapel van de basisschool de Waaier in Watou dateert ook uit die periode).

Ook in deze zaak neemt pastoor Seynaeve het initiatief, hij laat zonder dralen een nieuwe vrije gemengde school bouwen, uiteraard met godsdienstondericht.

Wanneer de schoolstrijd weer gaat liggen in 1885 wordt er teruggekeerd naar de school in de Kapellestraat die aangenomen wordt door de gemeente. De band tussen school en kerk wordt nog hechter doordat de meeste onder-

wijzers ook de functie van koster, organist en klokkenluider uitoefenen.

De eigenlijke benoeming van Seynaeve tot parochieherder in 1874 verloopt geruisloos. Van festiviteiten is er nergens een spoor te vinden. De Kapellenaars beschouwden hem echter al veertien jaar lang als pastoor van hun parochie waar nu alle kerkelijke plechtigheden zoals dopen, huwelijken en vanaf 1877 ook begrafenissen kunnen doorgaan.

De eerste parochiaan die gedoopt en 'op de paster zijn boek staat' is Remi Cauwelier, geboren op 27 januari 1875. De pastoor heeft in zijn eerste werkjaar 20 dopen, 6 overlijdens en 3 huwelijken genoteerd. Sint-Bavo Watou heeft datzelfde jaar 80 dopen, 65 overlijdens en 14 huwelijken. De kerkfabriek heeft niet zoveel



*Kerkorgel gebouwd door firma Loncke in 1868 (toestand 1967, voor de blikseminslag)*



*Hoofdaltaar, na de vakkundige en grondige restauratie door Etienne Depoorter in 2006-2007*



*Stempel kerkfabriek*

te noteren. Het beheer start met enkele luttel honderden franken en haalt alles samen nog geen 1000 fr. aan inkomsten. Sint-Bavo Watou schrijft, alleen al aan geïnde huishuur en pachtgelden, drie maal zoveel in en heeft dus weinig te lijden van de 'concurrentie'.

Louis Rubbrecht stelt vast dat de Kapelle in die periode meer aanzien heeft verworven en noemt in zijn geschiedenis van Watou: "Men mag zeggen dat alsdan Sint-Jan-ter-Biezen gansch van gedaante veranderd was. Een groot deel van onze onbruikbare straten waren door steenwegen vervangen. St.-Jan was nu een mooi, lachend gehucht en, voegen wij erbij, tot zekere aangelegenheid gekomen".

Pastoor Seynaeve neemt op 23 maart 1885 ontslag en neemt zijn intrek in het tehuis Carolus Borromeus te Kortrijk waar hij overlijdt op 6 november 1900. Zijn opvolger is de eigengereide en controversiële Jullien Daubresse, tot groeiende ergernis van het gemeentebestuur van Watou!

\*Dit boek is momenteel spoorloos, maar gelukkig hebben Gilbert Ackaert en Omer Doise de voornaamste gebeurtenissen letterlijk overgeschreven in hun boek 'Geschiedenis van Sint-Jan-ter-Biezen' uit 1956.

Bronnen:

Geschiedenis van Sint-Jan-ter-Biezen- 1956- (Gilbert Ackaert en Omer Doise)

Geschiedenis van Watou -1910- (L.A. Rubbrecht)

Geschiedenis van een grensdorp 1830-2015 (Jan Daschot)

Parochiearchief Sint-Jan-ter-Biezen

Parochiearchief Sint-Bavo Watou

Gemeentearchief Watou

Beeldbank Westhoek Verbeeldt

Historische Kranten

www.odis.be

Wordt vervolgd

Jan Daschot

## Publiciteit voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

# D'ABEELESTATIE

## HENGELSPORT

## ALLES VOOR TUIN EN DIER

## HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN



Abelestationsstraat 34  
8970 ABELE-Poperinge  
Tel. 057 33 62 49  
abeelestatie@telenet.be  
www.abeelestatie.be



BOUWERKEN



MARIO VANDEWIELE BVBA



T 0475 68 50 59

GESPECIALISEERD IN:

- WONINGBOUW ■ VERBOUWINGEN
- PROFESSIONEEL AANBRENGEN VAN ISOLATIE ■ RIJME ERVARING MET LAGE ENERGIEWONINGEN ■ OPRITTEN EN TERRASSEN ■ VLOEREN- EN WANDTEGELS
- KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BV  
ROESBRUGGESTRAAT 62  
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWERKENVANDEWIELE.BE  
WWW.BOUWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®  
Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

# J. LAHOUTTE

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59



Faire prijs  
voor oude  
metalen

## Oud ijzer en metalen

Frankie Lelieur-Gesquière  
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge  
Tél. 0479 88 55 55

**PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS**

Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op  
**0479 88 55 55** of via e-mail [frankie@fertrade.be](mailto:frankie@fertrade.be)

Als je het wenst plaatsen wij  
een container voor metalen  
op je bedrijf of bij je thuis.

Contante betaling.

### Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.  
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.  
en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE



## TUINCENTER AU PETIT JARDIN BVBA

Wim Indevuyst  
Couthoflaan 32  
8972 PROVEN  
Tel. 057 33 39 63  
E-mail: [info@aupetitjardin.be](mailto:info@aupetitjardin.be)  
[www.aupetitjardin.be](http://www.aupetitjardin.be)

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 18.30 u.  
zondag open van 9.00 tot 12.00 u. • gesloten op maandag



### KERSTPERIODE:

zat. 25 dec.	gesloten
zon. 26 dec.	gesloten
ma. 27 dec.	gesloten
zat. 1 jan.	gesloten
zon. 2 jan.	gesloten
ma. 3 jan.	gesloten

### VOOR DE EINDEJAARSPERIODE:

- ☞ kerstdecoratie, tafelstukken, kerststerren, vele soorten orchideeën
- ☞ snijbloemen en kerstgroen
- ☞ grote keuze violen, winterheide, Gaultheria, ...  
alles om uw winterbloembakken te vullen
- ☞ Geschenktip: een snijbloemabonnement of een cadeaubon
- ☞ Betaling met ecocheques mogelijk



*Kom gerust langs,  
het team van  
Au Petit Jardin  
staat steeds  
tot uw dienst !*

# Verdwenen herbergen te Stavele

*Er waren er 56 in 1903*

Cafeetjes boden ook onze voorouders de mogelijkheid aan om hun blijkbaar onblusbare dorst te lessen.

Stavele telde in 1900, 1.284 inwoners in 289 huizen. Toen waren er te Stavele nog 46 herbergen, 30 met en 16 zonder 'sterke dranken' en nog drie brouwerijen: in de Zwanestraat die van Jules Deschilder, in de Krombekerstraat "de Swaene" van Jules Louwaeghe en wat verderop aan de rechterkant in de Krombekerstraat de brouwerij van Julien Cornelis.

Ondanks het hard labuur en armoede zijn de Stavelnaars altijd een levenslustig volk geweest. Zij waren bekend als harde werkers, maar konden evenveel feesten en drinken. Vele van die brouwerijen leverden wekelijks een ton (140 liter) bier aan verschillende herbergen waaruit blijkt dat er veel volk over de vloer kwam en er heel wat gedronken werd. Maar het gemeentebestuur had heel wat aandacht voor dit probleem. In maart 1899 kaartte burgemeester Jules Lelieur dit aan in de gemeentevergadering. Het betekende voor Stavele één café op 25 inwoners want meer en meer gezinnen gingen bij den "Disch" (nu OCMW) aankloppen. Pas op 24 juli 1903 viel er een beslissing:

*"Dat het gemeentebestuur in 1903 bekommerd was om het groot aantal drankhuizen (56 herbergen) en een verhoging van dit aantal wilde voorkomen blijkt uit een beraadslaging van de gemeenteraad van 24 juli 1903, waaruit wij het volgende citeren: "... overwegende dat het aantal herbergen dezer gemeente overtalig lijk aangroeit en nu reeds veel te groot is; overwegende dat er aan deze toestand een hinderpaal behoort gesteld te worden, zowel in het nut der openbare gezondheid als in het voordeel der gemeente zelve...., enz.*

*Besluit: art.1 Al wie in dezer gemeente nieuwelijk ene herberg of drankslijterij opent alwaar te voren geen bestond, zal één maal en voorafgaandelijk een gemeentetaks of belasting betalen te belope van duizend franken<sup>1</sup> (1.000 fr.).*

*Deze belasting werd echter door de hogere overheid niet goedgekeurd en op 8 oktober 1903 werd er een nieuwe beslissing genomen waarbij de belasting op 150 franken werd vastgelegd. Deze beslissing werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 november 1903". (Dagboek, Remi Decarne)*

## Cafés in de Vaartstraat (nu IJzerstraat) vanaf het dorp naar de IJzer:

**1. In 't Zwaantje**, Alexis Decarneplein 1 bij Aloïs Verleene (° Stavele, 1859-1933). Hij trouwde op 9 april 1888 te Stavele met Zoë Maria Cornélie Butaye (° Stavele, 1868-1945). Na hen kwam de schilder Amand Désiré Sweertvaegher (° Stavele, 1853), gehuwd op 2 oktober 1888 te Stavele met Amélia Séraphina Hersoen (° Stavele, 1860) er wonen. Nu herberg "De Plaisance".

**2. In de Vaartstraat** 4, bij Karel Franciscus Lahaye (° Stavele, 15/11/1865 - † Stavele, 16/05/1939). Karel trouwde op 11 februari 1896 te Stavele met Eugènia Sophia Vanlaeres (° Stavele, 1860). Karel was herbergier en timmerman en de herberg stond waar nu dokter Vandercruysse woont. Vroeger was dat de herberg "de Dokzale". Daar was de gilde der kruisboogschutters ondergebracht. Het was een van



Fotokaart ±1900 – Links, met korf in de hand Henri Brunet. Rechts, Désiré Sweertvaegher en in het midden zijn dochter.

de oudste gilden van Stavele. Die bestond reeds in de 13e eeuw.

In 1840 bestond de gilde der kruisboogschutters nog. Zij hadden hun schietstand in de boomgaard aan de overkant van het gemeentehuis in de IJzerstraat, links van het kerkhof.

**3. De Wandeling** IJzerstraat 13, bij Léon Amandus Decarne (° Stavele, 1870-1952). Léon was de zoon van Carolus Ludovicus (1824-1898), herbergier en kuiper en Rosalia Boerhave (1840-1926). Léon trouwde op 22 mei 1901 te Stavele met Euphasie Lucie Pladys (° Leisele, 2/08/1873 - † Stavele 21/12/1955). In 1890 werd er de gaaibolgilde "De Yzerzonen" gesticht en telde zo'n 30 leden. Ook gaaibollen kwam voor in de streek en was een zeer geliefd caféspel.



**4. In de Lelie**, IJzerstraat, 27 – bij Petrus Albertus Vlamynck (° Reininge, 8/07/1833). Petrus trouwde op 28 april 1869 te Stavele met Virginie Octavie Flahau (° Stavele, 2/02/1840). Zijn dochter, Maria Eloëdia trouwde in 1892 met Jérôme Cayzele en samen baatten ze in de Krombekerstraat herberg "In de Geldput" uit.

<sup>1</sup> De daglonen voor de landbouwarbeiders met de kost stond aan 1 fr. Een landbouwarbeider zou eerst drie jaar moeten werken om een cafeetje te mogen openen.



Fotokaart ca.1900 – Rechts, met open deur herberg "In de wandeling"

**5. De Staveledambrugge**, IJzerstraat 31, bij Henricus Franciscus Brunet. Henricus (° Izenberge, 09/09/1846) trouwde op 29 oktober 1879 te Stavele met Octavie Valérie Vanderbrigghe (° Lo, 11/01/1851- † Stavele, 30/04/1882), dochter van Adolphus Jacobus (° Leisele, 1808) en Marie Thérèse Keirsebilck (° Leisele, 1809) uit de herberg "De Staveledambrugge". De eigenaar van de herberg was brouwer Cornelis. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Henri Franciscus Brunet jaren later op 19 augustus 1891 te Stavele met Eugènia Catharina Flahou (Gijverinkhove, 1860). Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de herberg van naam in "De Stavelebrugge". Vóór de herberg was er een weegbrug bestemd voor het afwegen van de suikerbieten voor Moerbeke. De herberg "De Staveledambrugge" werd zwaar beschadigd en verdween in mei 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nadien kocht Georges Brunet de leerlooierij waarvan Franciscus Fontier tijdens de Eerste Wereldoorlog het woonhuis had omgebouwd tot herberg "In de Landing".



Fotokaart ca.1900 – Links herberg "De Staveledambrugge". In het midden de leerlooierij en tijdens de Eerste Wereldoorlog herberg "In de Landing" en rechts herberg "Hof van Commerce".

**6. Hof van Commerce**, IJzerstraat 16, bij Henri Emile Butaye (° Proven, 20/06/1854 - † Stavele, 25/03/1903) en Hortencia Vercruyse (° Westende, 03/11/1848 - † Stavele, 1/01/1916). Nadien kwam Alfons Camiel Butaye (° Stavele, 17/08/1887- † Stavele, 24/02/1973) opgevolgd door Roger Baes (° Reninge, 1920-1994) en Magdalena Butaye (° Stavele, 6/5/1926). Het "Hof van Commerce" was het gildehof der handboogschutters, de Sint-Jorisgilde. In de weide naast de herberg stond vanaf 1896 een gaaipeers en de gilde telde toen een 36-tal leden. Vóór 1840 had deze gilde reeds bestaan, maar de gaaipeers was versleten en er werd maar een nieuwe herplaatst in 1865. Met de eeuwwisseling in 1900, telde de vereniging een 20-tal leden, waaronder 10 ereleden. Heden ten dage een bekend landelijk eetcafé.

## Cafés vanaf het dorp naar Krombeke, aan de linkerkant:

**7. De Zwaan**, Krombekestraat 2, bij Camiel Renaat August Louwaege (1861-1933), zoon van brouwer Désiré Leopold Franciscus (1833-1898) en Rosalie Sophie Bonte (1838-1912). Camiel trouwde op 14 september 1891 te Stavele met Emma Régina Hersoen (° Stavele, 1866-1927), nu verdwenen.

De Zwaan was niet alleen een herberg, het was een "afspanning" voor het onderbrengen van paarden. De herberg behoorde tot één van de oudste herbergen van Stavele. In de 15e eeuw bestond deze afspanning reeds. In 1895 werd er de Biegilde "De IJzerbie" gesticht en telde in 1901 nog 22 leden, waaronder 16 imkers<sup>2</sup> en 6 ereleden. Tussen 1899 en 1901 werden er in de zomermaanden verschillende voordrachten gegeven over de bijenkweek.

**8. In de Krone**, Krombekestraat 6, bij Kamiel Amand Frédéric Recour (° Stavele, 27/09/1859 - 13/05/1950). Hij was de zoon van landbouwer Petrus Josephus (1836-1932) en Johanna De Voghel (1839-1914) en trouwde op 25 oktober 1895 te Stavele met Flavie Régina Maria Top (Stavele, 1873-1950).

**9. In 't Handelshuis**, Krombekestraat 12, bij Vital Edmond Cornette (° Krombeke, 25/3/1842-1923), trouwde op 24 juni 1868 te Krombeke met Nathalie Sophie Cardinael (1847-1909). Samen hadden zij acht kinderen, allen geboren te Stavele in de Krombekestraat. Zij keerden naar Krombeke terug en de jongste, Jérôme, geboren op 12 augustus 1879 te Stavele, bleef op de gemeente wonen en hield de herberg "In 't Handelshuis" nog in 1903 open. Verder heb ik over Jérôme niets meer terug gevonden.

**10. In de Voerman**, Krombekestraat 16, bij Francies Portier (° Roesbrugge, 28/8/1845 - † Stavele 30/11/1922). Francies trouwde op 1 oktober 1878 te Stavele met Rosalie Defever (1856-1922). Hij was voerman, koetsier en reed wekelijks naar de markt naar Roesbrugge, Poperinge en Diksmuide.

**11. In de Kuiperij**, Krombekestraat 24, bij Alphonse Joseph Decarne (° Stavele, 1878-1941) en Léonie Zénobie Moeneclae (° Gijverinkhove, 1876-1960), herbergier en winkelier. Alphonse volgde zijn ouders Carolus Ludovicus en Rosalia Nathalia Boerhave op als kuiper-herbergier.

**12. In Sint-Elooi**, Krombekestraat 72, bij Augustus Amand Wydoodt (° Stavele, 18/10/1847 - † Stavele, 11/02/1917) getrouwd op 4 augustus 1875 te Stavele met Léonie Sophie Kestelyn (° Reninge, 9/03/1856 - † Stavele, 9/12/1906). Hij volgde Séraphin Desière (1805-1885) en Régina Amélia Lelieur (1809-1881) op als herbergier en smid.

**13. In de Meiboom**, Krombekestraat, bij Amand Franciscus Pannier (° Roesbrugge, 1844), getrouwd op 10 juni 1868 te Stavele met Sophie Amélie Wydouw (° Stavele, 19/07/1848 - † Stavele, 23/09/1927). De herberg is verdwenen en was gelegen tussen het nr. 74 en 76, tussen Willy en Camille Fieu.

**14. In de Fonteyne**, Krombekestraat 76, bij Frédéricus Séraphinus Delattre (Stavele, 03/09/1828), zoon van Petrus Andréas en Sophia Victoria Deschuytter. Na het overlijden van zijn vrouw Maria Thérèsia Lips (° Beveren, 1833-1873) hertrouwde hij te Stavele op 2 november 1876 met Amélia Sophia Deblock (° Lo, 01/10/1848).

Wordt vervolgd

Robert Toussaint

<sup>2</sup> Een imker is iemand die zich bezighoudt met de domesticatie van bijen (bijenteelt of apicultuur), voor de bestuiving van planten of de winning van honing en bijenwas. Van de vier soorten honingbijen kunnen slechts de Apis mellifera en de Apis cerana door de mens worden gehouden.

# CITROËN



## NEW SUV CITROËN C3 AIRCROSS LEVE DE VRIJHEID!



KOFFERVOLUME TOT 520L

VANAF

**16.500 €<sup>(1)</sup>**

KLANTENMENING  
  
CITROËN-ADVISOR.BE

NEW SUV C3 AIRCROSS :  4,6 – 7,0/100 KM  120 – 142 G CO<sub>2</sub>/KM (WLTP)



GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. [citroen.be](https://www.citroen.be)

Citroën verkoopt Total. Milieuinformatie (KB 19/03/2004): [citroen.be](https://www.citroen.be). Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. Afgeekd NEW CITROËN C3 Aircross Shine optie metaalbleur. (1) Prijs incl. btw op 01/12/2021, van de NEW CITROËN C3 Aircross Live 1.2 PureTech 110 pk S&S, verminderd met alle kortingen. Aanbieding onder voorwaarden geldig van 01/12/2021 tot 31/12/2021 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang versie. Meer info bij ons.

## DEFEVER

Dehemlaan 18 • IEPER • T 057 20 46 06 • [karel@citroen-defever.be](mailto:karel@citroen-defever.be)  
[www.citroen-defever.be](https://www.citroen-defever.be)



**Made in inox**  
 uw verhaal in inox en staal

Scan de code en maak kennis met ons bedrijf!



Rouwbriefen en gedachtenissen met foto  
**Drukkerij SCHOONAERT**



**Boomonderhoud  
 Bottelier Joris**

Snoeien & vellen van bomen  
 Onderhoud & opruiming van bos  
 Verhakselen van bomen en takken  
 Bouwklaar maken van terreinen

**Specialiteit :**

**Uitfrezen van boomwortels**  
 Oude Provenstraat 53 - 8978 Watou  
 057 36 67 68 - 0473 94 51 54  
[www.boomonderhoud-bottelier.be](http://www.boomonderhoud-bottelier.be)



# ... 40 jaar terug in de tijd



*Pater Joris Hosten tussen het kerkbestuur van Haringe: vlnr Henri Louwage, Max Vandenbussche, Frans Neudt, Paul Recour en Frans Vandenbussche.*

In Haringe werd feest gevierd, want de parochie mocht een nieuwe pastoor verwelkomen. En Joris Hosten werd niet alleen de tweede pater in de rij van Haringse dorpspastoors, maar ook het bewijs dat Haringe als dorpsgemeenschap een 'speciale' bleef.

Toen pastoor Wilfried Bruneel in 1974 overleed, leek het er sterk op dat er in Haringe geen dorpspastoor meer zou komen. Vanuit het bisdom kwam immers de boodschap dat Roesbrugge en Haringe vanaf dat jaar niet alleen als dorp, maar ook als parochie moesten samengaan en dat één pastoor voor de beide Sint-Martinuskerken moest volstaan. Dat was echter buiten de blauwerskoppigheid van de Haringenaars gerekend want in 1975 haalden ze dankzij lang aandringen een pater naar Haringe. En pater Joris Declercq werd niet alleen een monument, maar ook 'de stamvader' van een reeks paters die elkaar sindsdien in Haringe opvolgen.

Pater Joris Hosten werd op 1 december 1916 in Leffinge geboren. Hij studeerde in Roeselare en in 1935 trad hij in bij de paters Dominicanen – ook Predikheren genoemd – te Gent. Vijf jaar later, midden in de oorlog, werd hij daar tot priester gewijd. Ondertussen studeerde hij filosofie en later theologie aan de Leuvense universiteit en daarna bleef hij als professor aan de universiteit en in universitaire school voor verpleegkunde doceren. Hij bouwde er ook het onthaalcentrum 'de filosofenfontein' uit en bleef daar directeur tot 1976. Daarna trok hij zich enkele jaren terug in het klooster, maar in 1980 werd hij benoemd tot onderpastoor in Ettelgem en in

januari 1986 verhuisde hij naar Haringe. Voor de Haringenaars was het wel even wennen want de eerder timide professor had op het eerste zicht weinig gemeen met de eerder flamboyante pater Declercq. Maar het klikte snel en pater Hosten veroverde met zijn stille charme heel snel de harten van de meeste parochianen. De vroegere banden met Frans-Vlaanderen verwaterden wel een beetje en het wilde enthousiasme in het dorp luidde wat, maar net als zijn voorganger drukte ook Hosten als studax en mensenvriend zijn eigen stempel op het dorpsleven. Vijf jaar later, in januari 1987, nam pater Hosten ontslag.



*De ploeg van Roesbrugge won in januari 1982 de Superstermeeting in Poperinge. Het team klopte de ploegen van Poperinge, Loker, Reningelst, Proven, Abele, Watou en Haringe.*

# JANUARI 1982



*Meester Henri Prinzie was in Proven 52 jaar lang secretaris van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, maar in januari 1982 werd hij opgevolgd door Guido Vandenbroucke.*

*Hij werd door schepenen Albert Decrock gehuldigd.*

Hij verhuisde naar zijn moederklooster in Leuven, en overleed daar op 20 juli 2000.

Amper een maand van het vertrek van pater Hosten mocht Haringe pater André Decadt, een Scheutist die ondermeer als missionaris bijna 20 jaar in Belgisch Congo actief was, plechtig inhalen als opvolger. Opnieuw een pater die als een echte volksvriend veel voor Haringe betekende. Hij bracht het dorp samen bij de ondertussen legendarische gezinsfeesten, realiseerde met de hulp van velen de uitbouw van een dorpsseigen Levaard en slaagde erin om in alle eenvoud iedereen voor een pak activiteiten te begeistere.



De volleybaldames van Roesbrugge kregen in januari 1982 nieuwe truitjes en poseerden daar, samen met trainer Luc Bourrée en sponsor Jozef Cappoen, heel trots voor.



De ploeg die in 1972 op schitterende wijze 'Eén naam, vier gemeenten' won.

Hij overleed in de pastorie op 1 juni 1998. Als bij mirakel stond er even later opnieuw een pater – ook al van Scheut – klaar om in Haringe over te nemen. En al wie in augustus 1998 een stevige handdruk kreeg van Jozef Van Acker, voelt die waarschijnlijk nog altijd een beetje. Hij was toen 68 jaar en kwam net terug van Congo, waar hij maar liefst 42 jaar als missionaris had gewerkt. Voor de meesten ruim voldoende om aan pensioen te beginnen denken, maar al wie hem leerde kennen ondervond al snel dat pater Van Acker anders denkt. Hij werd niet alleen dorpspastoor in Haringe, maar ook in Roesbrugge en daarbij nog eens 'administrator' in Abele. Met zijn enorme dynamiek bezielde hij al snel zijn parochianen en vorig jaar werd hij verplicht 'op pensioen gesteld', maar toch blijft hij nog altijd voorgaan in de parochiekerken van Haringe en Roesbrugge. Het respect had hij al lang verworven, maar de bewondering voor zijn inzet en bezieling blijft nog groeien.

Alleen weet Haringe ondertussen ook al dat hij de laatste in het rijtje 'paters pastoor' van de parochie wordt. Want de recente hertekening van de parochies voorziet officieel geen plaats meer voor een eigen parochiepastoor in Haringe. De vijf paters zullen dus de lijst parochieherders van de Sint-Martinusparochie afsluiten. Maar terzelfdertijd krijgen ze stuk voor stuk een belangrijke plaats in de geschiedenis van het dorp, dat hun stempel ongetwijfeld nog lang zal blijven dragen.

### Januari 1972 of 50 jaar geleden

In het tv-jeugdprogramma TIP-TOP met nonkel Bob speelde een team leerlingen van de school van Roesbrugge tegen leeftijdsgenoten van Brugge, Bambrugge en Gentbrugge het spel 'Eén naam, vier gemeenten'. Elk team kreeg versterking van een bekende vedette, en Roesbrugge mocht het doen met de toen heel gekende zanger Johan Stolz. De Roesbruggenars werden tijdens de proeven niet echt bevoordeeld,



De 'meesters' Roger Pareyn en Alfons Debergh van Proven en Gilbert Vermeulen van Watou kregen in januari 1982 op het stadhuis een eremedaille voor 25 jaar dienst. Hun echtgenotes, het schepencollege en stadssecretaris Georges Verstraete mochten mee op de foto.

maar toch wonnen ze met brio. De hoofdprijs, een kleurentelevisie, kregen ze wel niet mee naar huis want die ging naar het tehuis 'De Zandberg' in Varsenare. Maar de triomfantelijke ontvangst van het winnende team in Roesbrugge maakte veel goed.

Ook nog niet vergeten:

In januari 2002 – 20 jaar geleden dus - werd de euro het officiële betaalmiddel. Voor velen van ons ligt dat moment nog behoorlijk vers in het geheugen en misschien rekenen sommige lezers – meestal tot eigen grote frustratie - nog af en toe in 'oude franken'. Voor de jongeren is die frank een antiek gegeven en speelt hun verleden enkel in de euro-tijd. Straf hoe een zo ingrijpende gebeurtenis van amper 20 jaar geleden onze generatie al een beetje opdeelt. Maar ook het bewijs dat een rubriek als deze helpt om ons verleden te blijven kennen en begrijpen.

Stef Ryon

Bronnen:

- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto's op [www.westhoekverbeeldt.be](http://www.westhoekverbeeldt.be)

## Publiciteit voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

## OKRA Roesbrugge-Haringe

Omwille van de Coronamaatregelen kunnen de activiteiten voorzien voor de maand december niet doorgaan, waarvoor onze excuses.

### Activiteiten januari :

- Donderdag 6 januari om 14.00 u.: crea in het Kristen Volkshuis
- Vrijdag 14 januari: petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 21 januari om 13.45 u.: kaarting & gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer.
- Dinsdag 25 januari om 14.00 u.: kaarting & gezelschapsspelen bij P. Gunst
- Vrijdag 28 januari: petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.

Het Okra-Team Roesbrugge-Haringe wenst u allen een Zelig Kerstfeest, een mooi eindejaar en een hoopvol, gelukkig en gezond 2022!

## PROTlab werd Tegenlicht

In januari 2020 brachten we in CC Ghybe de klassieker Spoken van Henrik Ibsen in een regie van Eric Meirhaeghe. Een huzarenstukje toch, zo'n brok, maar de cast bracht het overtuigend. Net daarvoor hadden we Rust afgerond, onze eerste livingvoorstelling die we op 20 locaties bij mensen thuis konden spelen. Twee succesverhalen waar een derde op volgde: onze workshops onder de naam PROTlab. Met de productie met jongeren Immaculata voor ogen in 2021 lanceerden we deze eerste reeks exclusief naar jongeren toe.

Het coronabeest stopte onze voorstelling, maar niet de 22 jongeren die zich lieten onderdompelen in de wereld van het theater. Daar rolden vier acteurs en een aantal dansers uit die Immaculata met een jaar uitstel zullen brengen. De stad Poperinge en onze koepel Open Doek waren van dag één enthousiast over ons vormingsinitiatief, maar het covidbeest bracht later meer partners rond de tafel. De Vlaamse middelen om het amateurtheater extra te ondersteunen brachten leper op het idee om workshops te voorzien, en zo schoven zij en ook CO7 mee aan tafel. Resultaat: een programma onder de naam "Tegenlicht" met 9 workshops rond alle aspecten van het theater, helemaal gratis, kwaliteitsvol, voor alle geïnteresseerden, en duurzaam in de tijd. Improviseren rond materiaal, stembeheersing, techniek, social media, de viewpoints-methodiek, fysiek theater, ... Inschrijven kan via [www.opendoek.be/tegenlicht](http://www.opendoek.be/tegenlicht). Bekijk ook zeker eens onze flyer.

Maar nu dus Immaculata !

Een productie met maar allerminst exclusief voor jongeren.

Als ik nu verdwijnen zou, simpelweg van de aardbol af - dat zou geen enkel verschil maken. Vier acteurs, een rapper en vijf dansers brengen het verhaal van vier jonge gasten. Stap mee in de rollercoaster van hun leven en wordt ondergedompeld in hun cultuur met rap, streetdance en muziek. En bovenal: in hun verhalen. Verhalen over sleur en over goesting, over twijfels en over verliefd zijn, over afgewezen worden en over graag zien, over kleine dingen die hen blij maken en over grote dingen die zo pokkesaai zijn, over achterom kijken en over vooruit blikken, over dromen van een toekomst. Tot dit alles plots bijzaak wordt.

Vier jongeren. Vier verhalen. Die elkaar kruisen in Immaculata, een middelbare school zoals er één om de hoek ligt. De voorstellingen gaan door in CC Ghybe (Sint-Annastraat 13 in Poperinge) op: Zaterdag 29 januari 2022 om 20 uur, Zondag 30 januari 2022 om 18 uur, Dinsdag 1 februari 2022 om 20 uur, Woensdag 2 februari 2022 om 20 uur, Vrijdag 4 februari 2022 om 20 uur, Zaterdag 5 februari 2022 om 20 uur.

Tickets kunnen gekocht worden via [www.prot.be](http://www.prot.be).

Alle geldende coronamaatregelen worden gerespecteerd.



**DEVER FREDERIK**  
metaal-, aluminium- en  
inoxconstructies



0477/85.01.39  
fax 057/36.73.37  
[dever\\_frederik@hotmail.com](mailto:dever_frederik@hotmail.com)  
Apolloniaqreef 4, 8978 Watou

## CADEAUDAGEN IN OXFAM-WERELDWINKEL POPERINGE

Hartelijk welkom tijdens onze jaarlijkse cadeaudagen met extra openingsuren:

**Van 14/12 tot en met 31/12 elke dag open van 14.00 tot 18.00 u.**

**Op vrijdag 17, 24, 31 en zaterdag 18/12 open van 10.00 tot 12.00 u.**

**Op 24 & 31/12 open tot 17.00 u.**

**Gesloten op 25 en 26 december**

Kom langs tijdens de cadeaudagen in onze winkel in de Ieperstraat 65 en kies uit ons mooie aanbod faire artikelen. Een cadeau van Oxfam-Wereldwinkel is altijd leuk, heeft een knap design, is handig of zeer lekker! Maar het is vooral ethisch verantwoord en je doet er keer op keer een producent een plezier mee. Elk cadeau vertelt een eigen verhaal. Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Elk stuk is origineel, verrassend en met het hart op de juiste plaats. Een kleinschalige speler die van Oxfam-Wereldwinkels kansen krijgt, omdat eerlijke

handel zorgt voor duurzame ontwikkeling. Dat er ook nu weer een eindejaarspromotie is van lekkere wijnduo's aan voordelige prijzen is mooi meegenomen!

Liever online bestellen? Alle voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten kan je bestellen via onze webshop:  
[shop.oxfamwereldwinkels.be/poperinge](http://shop.oxfamwereldwinkels.be/poperinge)

Kies ook dit jaar voor de faire cadeaus van Oxfam-Wereldwinkel en spoor gerust je vrienden en familie aan om hetzelfde te doen!

De vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkel Poperinge wensen je Faire Feesten!



**KORTING 50-PLUSERS** **MET WAARBORG**

**TANLABO RAHEEN**



**GEBROKEN GEBIT ?  
KLAAR TERWIJL U WACHT !**

Oude Poperingestraat 15 - WATOU  
Gsm 0475 86 84 24

**Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk**

Brieven, omslagen, facturen,  
bestelbons, BTW-formulieren, ...

**Drukkerij SCHOONAERT**

Voor al uw festiviteiten:  
affiches, flyers en toegangskarten

**Drukkerij SCHOONAERT**

## Het Dagboek van een dorpspastoor “Liber Memorialis” (17)

GUSTAAF GODERIS - pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932



De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina's tellende handschrift van het Liber Memorialis van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

Pastoor Goderis beschrijft in detail de toestand van het onderwijs in Watou in 1903 en daarvoor. De liberale wet op het onderwijs van 1879 had overal in het land zware gevolgen. De godsdienstlessen werden overal verboden en alle scholen werden staatscholen. Als reactie werden er overal nieuwe katholieke scholen opgericht. In Watou werd de meisjesschool ingenomen door de liberale gemeenteschool voor jongens. De zusters bouwden daarop een nieuwe meisjesschool in de Moenaardestraat. In de parochiezaal werd een katholieke jongensschool ingericht.

Het onderwijs wordt te Watou gegeven a) aan de knechtenkinderen, in de officiële gemeenteschool door drie meesters: meester Ernest Vandevelde, hoofdonderwijzer, mijnheer Constant Vierstraete (zie afl. 17) en Camille Vandenberghe, hulponderwijzers. b) aan de meisjeskinderen: in 't klooster van St-Joseph, door vier zusters van 't klooster: de eerw. Zuster Julie, zuster Dominique, zuster Alina en zuster Columba voor de bewaarschool.

De knechtenschool. Zij staat langs de steenweg naar Poperinghe ter linkerhand voor wie van Watou markt naar Poperinghe gaat (nu Douvievweg 13). De gebouwen palen van Oosten aan de weiden van brouwerin Justine Debruyne, later viel de weide aan brouwer Henri Depoers, echtgenoot van de zuster van Justine. Zij bevatten een woonhuis voor den oppermeester en drie klassen van de welken een gehouden wordt in een aanbouw, westkant van de speelkoer der kinderen. Die gebouwen, woonhuis en klassen behoorden eertijds aan den Eerw. Heer kanunnik Mazeman die ze ten dienste stelde van 't katholiek onderwijs. De mildadige gever, willende successiekosten vermijden gaf den eigendom aan den disch gelijk vele priesters in dien tijd.

De kloosterzusters van St-Joseph van in 't jaar 1843 bewoonden het woonhuis en gaven klas aan de meisjeskinderen in de aanhoudende gebouwen. In 1879 onder de ongelukswet, wierden zij daaruit verdreven om plaats te maken voor den officiële hoofdonderwijzer van de knechten: Désiré Ryckebusch. Deze laatste was, in dien tijd, oppermeester der knechtenschool, gehouden in een huis, noord-oost van de Kleine Markt staande en in 1903 bewoond door de huurhouder Mee-se. Dit huis staat ter linkerhand, als men van de noord-oosthoek der Kleine Markt, 't straatje rechts inslaat naar de Roesbruggestraat (nu Kleine Markt 15). De voorgevel geeft op den zuiden.

Ryckebusch weigerde naar het vrije katholieke onderwijs over te gaan: hij durfde hem ten dienste te stellen van 't geuzenbestuur, gevolg van een klein getal kinderen, meest allen verplichtten. Hij stierf in 1894 door een schielijke dood weggerukt.

Benevens het officieel onderwijs voor knechten bestond te Watou een vrije knechtenonderwijs: 't werd gegeven door meester Corteel, eerst in zijn huis in de Kapelaanstraat, later in de vrije katholieke knechtenschool, staande bij de kapel der congregatie in de Nieuwstraat (Parochiezaal). Meester Ernest Vandevelde werd de oppermeester.

De meisjesschool, gehouden in het klooster. 't Klooster staat in de Roesbruggestraat (nu Moenaardestraat 12) tussen de Grote Markt en de beek, oost van de kerk. 't Bestaat uit een schoon woonhuis, met stagie gezicht hebbende op de kerk en een hoog gebouw voor scholen, staande oostwaarts van het voorgaande (in 1925 afgebroken en vervangen door het huidige schoolgebouw), met hetzelfde verbonden, door eene overdekte gaanderij, waarboven gebouwd is de kapel der congregatie van jonge dochters. Nog meer oostwaarts over 't gebouw der klassen en de speelkoer, ligt een schone partij land met weide. In oktober 1903 verkochten de zusters hare koeien en lieten het land en weide, mits jaarlijkse pacht aan de brouwer



*Klooster van de meisjesschool in de Roesbruggestraat (Moenaardestraat) circa 1905*

Remi Labey over. De eigendom van gebouwen en land behoort aan het klooster der Josephinen, gevestigd in de Zilverstraat te Brugge. De school wordt gehouden in 4 klassen: boven de Fransche klas en de eerste Vlaamsche, beneden de tweede Vlaamsche klas en de bewaarschool. De 1 februari 1903 overleed de zuster overste, eerw. Moeder Sylvie, in de wereld Francisca de Bersaques. Zij werd vervangen als overste door zuster Julia, meesteres der Fransche school die nog eenen tijd meesteres bleef tot dat eene blijvende doofheid haar dwong aan de klas te verzaken. In de eerste Vlaamsche klas was meesteres zuster Dominique in de lagere Vlaamsche klas zuster Aline en in de bewaarschool zuster Columba. In de jaren 1840



*Gemeentelijke knechtenschool in de Poperingestraat (Douvievweg), circa 1905*



Privéschool juf. Depuydt op de Kleine Markt (het latere postgebouw) circa 1925

juf. Maria Depuydt gaf het onderwijs te Watou aan de betalende kinderen, zij hield haar school in haar eigen huis, op de Kleine Markt (nr. 42). Die woning en school stonden op den Oostkant der Kleinen Markt. 't Gebouw was het tweede, rechts over de beekbrug. De kleine voorhof verdween in 1910, toen de Kleine Markt in steen gelegd werd. 't Onderwijs aan de arme kinderen werd gegeven door eene dochter met naam Joanna Verstock, in 't gebouw, door den Z.E.H. kannunik Mazeman ten dienste gesteld van het katholiek onderwijs, haar kinderen leerden ook spinnen. In 1843, werd

zij vervangen door de eerwaarde kloosterzusters van St-Joseph, gezonden uit het moederhuis van Brugge. Zij gaven het lager onderwijs aan de meisjeskinderen van Watou, zowel betalende als behoeftige. Zij leerden ook hare kinderen spelwerken. In 1879 weigerden zij school te houden onder de ongelukswet, daarom werden zij gedwongen haar huis en klassen te verlaten. De eerw. pastoor Cuvelier, in zwart gewaad, droeg het hoogwaardig uit de kapel van het klooster naar de parochiekerk, te midden eener algemene aandoening. In 1903 blijft de geheugenis dier droevige processie



Bidprentje moeder Sylvie, 1903



Bidprentje juf. Depuydt, 1885

levendig bewaard en gaan geen maanden voorbij zonder dat de eene of de andere goede katholieke persoon daarvan melding maakt. De eerw. zusters wierden opgenomen door juf. Maria Depuydt, die sedert twee jaar geen school meer hield. Zij verbleven daar omtrent twee jaren en hielden school in de besten kamer der kinders Annot, die woonde in het aanpalend huis Kleine Markt (nr.43), het eerste over de beekbrug ter rechter hand. In 1882 zijn de zusters gaan bezit nemen van het nieuwe klooster (Moenaardestraat 12), waarin zij vrije school hielden. In 1885 wierden hare klassen aangenomen.

Wordt vervolgd



KWINTEZENSIA

**Voetreflexologie & Aromatherapie**

**Sint-Brigidaplein, 4**

**8691 Beveren-aan-de-Yzer**



**Bon sessie voetreflex**

**www.kwintezensia.be**

**Facebook: Kwintezensia**

**Op afspraak: 0470 13 81 10**



**'t Zeugekot**

Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij

Feestzaal te huur

Vakantiewoning

Hoeveslagerij

Workshops

Sint-Omaarsstraat 4

8691 Beveren aan de IJzer

0478 37 64 36

**www.zeugekot.be**

## De Heidebeek geeft opnieuw historische geheimen prijs.

De bodem van Haringe is al jaren als een schatkamer van het verleden. Dat werd voor de eerste keer echt duidelijk aan het einde van de zeventiger jaren toen tijdens de restauratie van de kerk plots een crypte werd ontdekt. Voor Jozef 'meester' Gheysens en pater Declercq was dat het signaal om in en rond de kerk verder te zoeken naar meer Romeinse of zelfs oudere sporen van bewoning in Haringe. Ze stuitten op stukken Romeins aardewerk, enkele munten en ze ontdekten zelfs een Romeinse waterput. En toen gepensioneerd slager Remi Delerue in 1977 bij enkele heel oude boomstronken in de Heidebeek een Romeins molensteentje vond, bleek dat de sleutel naar nog veel meer archeologische vondsten. In de jaren die volgden verzamelde hij, samen met onder meer Mark Paelinck en Rik Ryon in en rond de Heidebeek ontelbare sporen uit het verleden. Aanvankelijk vooral brokstukken uit de Romeinse en de Frankische tijd, maar later ook silexen, beenderen en prehistorische werktuigen uit een veel verder verleden. De vondsten lokten archeologen en historici naar Haringe, en die dateerden sommige stukken zelfs in een periode tussen 5000 en 2000 jaar vóór Christus. Na de dood van Remi Delerue in 2004 kwamen er in de kerk van Haringe kijkkasten met daarin een deel van de historische vondsten, maar een concrete geschiedkundige conclusie kwam er niet. De experts hielden het wat vaag bij 'opmerkelijke vondsten en een bewijs van heel oude activiteiten en mogelijke Romeinse nederzetting in de omgeving' maar er kwam - onder meer wegens te beperkte budgetten - geen verder onderzoek.



Remi Delerue, meester Gheysens en Mark Paelinck bij een deel van hun vondsten



Rik Ryon en Arne Vandendriessche op zoek in de Heidebeek

Maar gelukkig doofde de interesse voor het verre verleden van Haringe nooit echt uit en blijft de bodem verrassen. Zo ontdekten Rik Ryon, Arne Vandendriessche, Matthias Pepperstraete en Andy Demoor tijdens één van hun zoektochten op 11 oktober laatstleden op de bodem van de Heidebeek de hals van een duidelijk heel oude fles of karaf. Opzoekingswerk leerde dat het hoogstwaarschijnlijk om de hals van een karaf uit de Romeinse tijd gaat, en omdat dergelijke voorwerpen vooral bij gegoede families gebruikt werden, wordt nog maar eens bevestigd dat er in het Haringse hoogstwaarschijnlijk ooit een Romeinse villa of nederzetting was. De locatie daarvan blijft voorlopig een raadsel. De Heidebeek was in die tijd immers bevaarbaar en boten voerden via de beek onder meer ijzerzandsteen en goederen aan. Maar waar die exact afgeleverd werden is nog niet bepaald. Het is wel opmerkelijk dat de vondsten van vroeger en nu in dezelfde perimetreer opduiken. Voldoende signalen dus voor Rik Ryon en de jonge amateur-archeologen om

daar in de toekomst verder te spitten naar sporen van het verleden van onze regio. Wij volgen het alvast graag op, en zijn nu al benieuwd welke geheimen de Heidebeek nog allemaal zal prijsgeven.

Stef Ryon



De gevonden hals van de Romeinse fles



Romeinse flessen (volledig)

## "SCHOON VOLK"

HANDBOOGGILDE « ST SEBASTIAAN » VIERT  
HAAR 125-JARIG BESTAAN TE WATOU  
Verdienstelijk bestuurslid vereremerkt.



De jubilerende schuttersgilde « St Sebastiaan » te Watou. Gezeten in het midden de gevierde Jubilaris, dhr Burgemeester Jerome Persoone. Hij is omringd door het bestuur der feestvierende gilde en de leden van het bestuur van het schuttersgewest «t Zuid-Westland». Verder afgevaardigden met vlaggen der schuttersgilden uit de omliggende gemeenten.

Op 25 juni 1955 viert de schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Watou zijn 125-jarig bestaan. Onder de koepel van het gewest Zuid-Westland zijn de schuttersverenigingen van Poperinge, Elverdinge, Krombeke, Roes-brugge, Ieper, Boezinge, Merkem, Lo, Proven, Woesten, Zillebeke, Reningelst, Beveren-IJzer, Abele, Zon-nebeke en Sint-Jan-ter-Biezen vertegenwoordigd. Na de mis wordt naast de herberg Bij Désiré Devos ('t Hommelhof) een groepsfoto genomen van alle aanwezigen: 1. Gaston Walbrou, 2. x x, 3. Eduard Huys, 4. Jeremie Dequidt (schepen), 5. Gaston Feys, 6. Jerome Persoone (burgemeester), 7. Achiel x, 8. Camiel Plancke (schepen), 9. x Baes, 10. x Deschilder, 11. Georges Van Oost, 12.-15. x x, 16. Jerome Debryne, 17. x x, 18. x x, 19. Maurice Brutsaert, 20. Albert Leys, 21. Désiré Devos, 22. Achiel Soubry, 23-28. x x, 29. Maurice Vermeersch (?), 30. x x, 31. Georges Dezitter, 32. Origène Decoster, 33. Georges Outtier, 34. Re-mi Bordeyne, 35. August Derhille, 36. Arthur Maerten, 37. x x en 38. x x. Zowat elke vereniging die iets te vieren had, kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht.

Het moment voor alle leden om op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf!

Wie herkent hier zichzelf, een familielid of een vriend/vriendin?

Laat het ons weten op [daschot.ryon@gmail.com](mailto:daschot.ryon@gmail.com) of [info@drukkerijschoonaert.be](mailto:info@drukkerijschoonaert.be), dan kunnen ook deze foto's op de beeldbank.





**unizo**

IJZERBODE

# Eindejaar bij uw dorpshandelaar

Van 1 tot 31 december 2021

Diverse naturaprijzen te winnen  
waaronder 2 kleurentv's.



**Extra zoekactie in de folder!**

Deelnemende dorpen :

Abele - Watou - Proven - Krombeke - Reningelst - Roesbrugge-Haringe - Beveren-IJzer - Stavele

## Alle deelnemers op een rij...

### **ABELE**

Tuin-, dier en hengelsport d'Abeelestatie ✨ Coiffure Hilde ✨ Coeur au Chocolat  
Decoratie & interieur Balans@home ✨ Eet- en bierkroeg Au Nouveau St-Eloi  
Galerie-Café De Katteman ✨ Meubelen & decoratie Maison Leonie ✨ Naaiwerken Ilse

### **BEVEREN-IJZER**

Café Rohardushof - Leonidas

### **PROVEN & KROMBEKE**

Tuincentrum Au Petit Jardin ✨ Instituut Valerie Viane ✨ Hairdesign Ronny

### **RENINGELST**

Vleeshoeve Sint-Pieterke

### **ROESBRUGGE-HARINGE**

De Gouden Arend ✨ Spendiege ✨ Sisi Fashion ✨ Drukkerij Schoonaert  
✨ Elektro Cappoen ✨ Frituur 't Patatje ✨ Wellness In Septem Caelo

### **WATOU**

Café De Kikker ✨ Coiffure Nancy ✨ Slagerij Leuridan  
Frituur Friettijd ✨ Zuivelhandel Inge Devooght



unizo

### **ZOEKWEDSTRIJD FOLDER**

Door het laattijdig wegvallen van een publiciteit is logo nr. 9 niet te vinden in de reclamefolder.



# Gasthof 't ROZENHOF

Beste klanten, door de onzekerheid naar de eindejaarsperiode toe, hebben wij besloten om toch te zorgen voor een afhaalmenu voor de feestdagen! Er kunnen ook een aantal losse gerechten besteld worden (à la carte)!

- Alle MENU'S worden verpakt per 2, 3 of 4 personen. (Indien meer dan 4 personen kies je zelf je verschillende pakketten bijvoorbeeld 6 personen = pakket van 2 pers + pakket van 4 pers, of 2 pakketten van 3 personen). De losse gerechten (à la carte) kunnen eventueel per persoon besteld worden.
- Bestellen kan tot 21 december (kerst) en tot 28 december (oudejaar) op 057 300 335.
- Alles wordt meegegeven in wegwerpverpakking die kan gebruikt worden in zowel oven als microgolfoven.
- We voorzien een opwarmhandleiding.
- Betaling gebeurt ter plaatse bij afhaling: cash of bancontact . Ook kadobonnen kunnen gebruikt worden om te betalen voor de afhaalgerechten.
- **KADOTIP** voor onder de kerstboom: **KADOBON** (afhalen na telefonisch contacteren)

## AFHAAL MENU'S

### Menu Oud/nieuw 31/12 & 01/01 (per 2, 3 of 4 pers.)

**Koud voorgerecht**  
Duo van  
Gerookte en gemarineerde zalm  
of

**Warm voorgerecht:**  
Wilde zeebaars  
venkeljus en tomaat  
♦ ♦ ♦

Ardeens varkenshaasje  
witbiersaus / groentepalet  
gebakken krieltjes of kroketten  
♦ ♦ ♦

Verrassing van chocolade en karamel

**€ 40 per persoon**

### Kerstmenu 24 - 25 december (per 2, 3 of 4 personen)

**Koud voorgerecht**  
Vitello tonato  
rosé gebakken kalfsvlees met tonijn crème  
of

**Warm voorgerecht:**  
Verse vissoorten  
groentereepjes  
♦ ♦ ♦

Kippenoester  
(zeer malse stukjes gekruide kip)  
champignonsaus / groentekrans  
gebakken krieltjes of kroketten  
♦ ♦ ♦

Fantasie van chocolade en rood fruit

**€ 40 per persoon**

## A LA CARTE (24- 25 december)

### Soepen

- Witloofroomsoep met grijze garnalen € 9 per l.
- Tomatenroomsoep € 6 per l.

### Koude voorgerechten

- Vitello tonato (rosé gebakken kalfsvlees met tonijn crème) € 14 p.p.
- Huisgerookte zalm en zijn garnituur € 14 p.p.
- Carpaccio van Belgisch wit-blauw, verse pesto en parmezaanschilders € 14 p.p.
- Halve kreeft in schoonzicht met cocktail € 20 p.p.

### Warme voorgerechten

- Verse vissoorten met groentereepjes € 14 p.p.
- Halve kreeft met kruidenboter € 20 p.p.

### Hoofdgerechten

- Kippenoester (zeer malse stukjes gekruide kip) champignonsaus / groentekrans € 20 p.p.
- Stoofpotje van varkenswangen / wintergroenten € 20 p.p.
- Verse vissoorten met groentereepjes € 24 p.p.
- Hele kreeft met kruidenboter en pasta € 40 p.p.

Telkens keuze tussen puree, gebakken krieltjes en verse kroketten

### Dessert

- Fantasie van chocolade en rood fruit € 8 p.p.
- Huisgemaakte picon per liter € 18 per l.
- Fles huiswijn wit / rosé / rood € 12 per fles

## A LA CARTE (31/12 - 1/1)

### Soepen

- Erwtensoepp met stukjes rookworst € 8 per l.
- Romig soepje van garnalen met lookkorstjes € 9 per l.

### Koude voorgerechten

- Vitello tonato (rosé gebakken kalfsvlees met tonijn crème) € 14 p.p.
- Duo van gerookte en gemarineerde zalm € 14 p.p.
- Carpaccio van Belgisch wit-blauw, verse pesto en parmezaanschilders € 14 p.p.
- Halve kreeft in schoonzicht met cocktail € 20 p.p.

### Warme voorgerechten

- Wilde zeebaars / venkeljus en tomaat € 14 p.p.
- Halve kreeft met kruidenboter € 20 p.p.

### Hoofdgerechten

- Ardeens varkenshaasje / witbiersaus / groentepalet € 20 p.p.
- Hertenkalffilet / wildsaus / groentepalet € 24 p.p.
- Wilde zeebaars / venkeljus en tomaat € 24 p.p.
- Hele kreeft met kruidenboter en pasta € 40 p.p.

Telkens keuze tussen puree, gebakken krieltjes en verse kroketten

### Dessert

- Verrassing met chocolade en karamel € 8 p.p.
- Huisgemaakte picon per liter € 18 per l.
- Fles huiswijn wit / rosé / rood € 12 per fles

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • [www.rozenhof-proven.be](http://www.rozenhof-proven.be)  
Openingsuren: MA-DI: 11.30 - 17 u. • VR-ZA-ZO: 11.30 - 21.00 u. • WO-DO: GESLOTEN

# Brouwerij & mouterij Feys-Callewaert

## Vochtige adventstijd in de IJzervallei

Je wenst het niemand toe: teveel water rond en in het huis. Ook bij Brouwerij Feys werden we niet gespaard want de 1000 m<sup>2</sup> kelders stonden anderhalf meter gevuld met IJzer-water! Het trekt wel weer weg maar de achterblijvende klei is erg moeilijk te verwijderen nadat ie zich heeft neergezet op de grond. Eens opgedroogd wordt het een nog grotere karwei! Meer dan de helft van de tuin stond wel blank, maar gelukkig is het water niet tot aan het Brouwerskasteel geraakt.

De dag dat we een 360° natuurfilmcamera mogen plaatsen op het dak van de mouttorens zullen we mits 'time lapse' de gehele onderlopende omgeving kunnen filmen en kan iedereen in real time alles op het internet bekijken. Wat zou dat heerlijk zijn!

Als alles goed gaat, hebben we binnenkort zelfs een ecologische CV op houtpellets zodat de ruimtes warm en droog worden na vele jaren zonder stoken. Dat wordt heerlijk genieten, want de koude kan soms toch wel erg koud zijn.

Plannen en goede voornemens voor 2022?  
Meer dan genoeg!

Dat we allemaal verdraagzaam en in vrede kunnen leven in deze maatschappij, in moeilijke omstandigheden. Vooral ook dat we gezond mogen blijven, ons positief kunnen ontwikkelen en we oplossingen vinden voor de ecologische problemen?

Maar ook dichterbij ons en wel bij de Brouwerij Feys: een mooie pluktuin voor de buurt met verse biologische groentjes. Enige economische activiteit creëren die ervoor zorgt dat tenminste de lopende kosten worden gedragen. Want we gaan het 10de jaar van renoveren en behoeden van de ondergang in! Het gaat allemaal zo snel en dit samen met onze vrijwilligers!

Dus laat ons eindigen, ik wens u, als lezer van dit leuke tijdschrift 'De IJzerbode', weinig overlast van de IJzer, een goede gezondheid en veel levensvreugde. Want dit laatste is nodig om het voorlaatste te ondersteunen!

Uw schrijver met een passie voor het verleden en een positieve blik op de toekomst...

Hendrik Nelde

PS: alle events die op de planning stonden hebben we afgelast. Ook het jongeren-eindejaarsfeest en alles van het eerste trimester van het komende jaar. Ik zal veel mensen missen maar we slaan er ons gezamenlijk door!

hendrik@nelde.be of Whatsapp 0475 24 27 26 • WWW.FEYSBOOK.BE

We plannen ook graag jouw activiteit buiten, op het water, in het kasteel of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

[www.feysbook.be](http://www.feysbook.be)

## VOORWERP



Het voorwerp van vorige maand is een oude houten caféspaarkas. Het in hout gemaakt kastje met genummerde gleuven waar de vaste klanten regelmatig wat geld instopten. Na verloop van tijd werden de spaarders dan uitbetaald. Het lot behoort Frans Vandenberghé uit Poperinge met een mooie prijs die hij mag afhalen in Drukkerij Schoonaert. Alvast proficiat!!

## NIEUW VOORWERP



### Wartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of [info@drukkerijschoonaert.be](mailto:info@drukkerijschoonaert.be).

Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.

**!!! BELANGRIJK !!!**

De IJzerbode januari  
verschijnt op dinsdag  
18 JANUARI 2022

Artikelen en publiciteit inleveren  
ten laatste op maandag 3 jan. 2022.

# Wij maken tijd voor jou.

# welkom in onze kantoren



**Je Makelaar**  
Je beste  
Verzekering

- Lokale verankering met filialen in Lo en Roesbrugge.
- Enthousiast team met brede specialisaties.
- Vlotte parkeergelatenheid en self banking.
- ... maar vooral aanspreekbaar voor al uw vragen.

- onafhankelijk analyse
- ruim aanbod verzekeringen
- vrijblijvend advies op maat
- nauwkeurige opvolging
- vlotte service
- persoonlijke aanpak

**BELEG  
NOG VOOR  
HET EINDE VAN  
HET JAAR EN  
ONTVANG EEN  
LEUKE  
ATTENTIE**

REGLEMENT  
OP ONZE  
WEBSITE

## ROESBRUGGE

Prof. Rubbrechtstraat 68

T. 057 30 00 14

ma-vr: 8u30 - 12u & 13u - 17u00

of op afspraak

## LO

Markt 20-21,

T. 058 28 89 86

ma-vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 17u00

of op afspraak

**Laat nu uw verzekeringsportefeuille analyseren  
en ontvang een leuke attentie!**

Reglement op onze website.



[www.bv-verzekeringen.be](http://www.bv-verzekeringen.be)

**bv-service**  
BANKAGENT CRELAN

[www.bv-service.be](http://www.bv-service.be)

**bv-verzekeringen**  
ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

Nieuwe uitgave van het Mout- & Brouwhuis de Snoek:

## VAN DE SNOEK EN CONSORTEN.

De dorpsbrouwerij in Vlaanderen, ca. 1750 - ca. 1950. Deel 1 & Deel 2

Wellicht ken je het Mout- & Brouwhuis de Snoek in Alveringem, de laatste nog volledig intacte 19de-eeuwse brouwerij in Vlaanderen. Maar wist je dat er omstreeks 1900 van dit prototype van een dorpsbrouwerij maar liefst 3000 waren in België? Ieder dorp of stad had binnen zijn lokale economie sinds mensenheugenis één of meer brouwerijen. Met de Eerste Wereldoorlog nam hun aantal echter sterk af. In de frontzone werden ze vernield door de oorlogsmachine en in het bezette landsgedeelte ontmandeld door de metalenhonger van de bezetter. Enkel in het onbezette landsgedeelte achter de IJzer en de leperboog trotseerden ze het oorlogsgeweld om echter in de daaropvolgende decennia aan de globalisering ten onder te gaan. Buiten bedrijf gesteld werd hun brouwinstallatie verkocht. Het brouwerijgebouw bleef soms wel bewaard en herinnert, ook al werd het ingevuld met een andere bestemming, tot op vandaag soms nog aan het 'roemrijke' lokale brouwerijverleden. Een verleden dat je vanuit een interesse voor lokale (brouwerij)geschiedenis en/of onze wereldbekende biercultuur ongetwijfeld (nog beter) wilt leren kennen of misschien zelfs hoopt te ontrafelen. In dit geval is de dubbelmonografie die het Mout- &



Brouwhuis de Snoek in zijn intussen gerenommeerde reeks "Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief" dit najaar op de markt bracht, voor jou 'verplichte' literatuur. In "Van De Snoek en consorten, de dorpsbrouwerij in Vlaanderen, ca. 1750 - 1950" neemt historicus Frank Becuwe je mee doorheen twee eeuwen brouwerijgeschiedenis. Vanuit de 'biografie' van de voormalige dorpsbrouwerij De Snoek (het huidige Mout- & Brouwhuis de Snoek) schetst hij de ontwikkelingsgeschiedenis van de dorpsbrouwerij, die veelal zijn ontstaan kende in een boerderij-brouwerij en vooral vanaf de 19de eeuw door de mechanisering van de sector geleidelijk zijn ambachtelijke karakter verloor om zich in diverse gevallen in het interbellum of kort na de Tweede Wereldoorlog te ontpoppen tot een semi-industriële brouwerij, die uiteindelijk - op enkele zeldzame gevallen

na - toch ten onder ging in een bikkelharde concurrentiestrijd met de grootste spelers. Tegelijk wordt er ook gefocust op de dorpsbrouwer himself, die tot na de Tweede Wereldoorlog een zeer voorname rol speelde binnen de dorpsgemeenschap en deze sociale positie via zijn dorpsherbergen verankerde. Kortom, in het gezelschap van 'De Snoek' en zijn consorten uit gans Vlaanderen lest je je dorst naar brouwerijgeschiedenis aan een nooit eerder versneden brouwsel van de ontelbare dorpsbrouwerijen die Vlaanderen ooit rijk was.

Voor deze tweedelige monografie (van respectievelijk 175 pagina's en 180 pagina's) betaal je € 34 (exclusief verzendingskosten). Aankoop is mogelijk via [www.desnoek.be](http://www.desnoek.be) of in de museumherberg van het Mout- & Brouwhuis de Snoek, Fortem 40, 8690 Alveringem.

## MENSEN VAN BIJ ONS

- **Christiane Maris**, weduwe van Charles Dupont, geboren te Caestre (Fr.) op 16 juli 1930 en op 8 november 2021 op 91-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te leper overleden. De plechtige rouwdienst had plaats op zaterdag 13 november 2021 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Abele.
- **Marie-Astrid Gantois**, weduwe van Gerard Pillaert, geboren te Beveren-IJzer op 31 augustus 1936 en op 11 november 2021 op 85-jarige leeftijd in het WZC Zilvervogel te Reninge overleden. De uitvaartdienst had plaats op 19 november 2021 in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
- **Alice Vermeersch**, weduwe van André Decoene, geboren te Poperinge op 29 maart 1939 en op 14 november 2021 op 82-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te leper overleden. De uitvaartdienst had plaats op zaterdag 20 november 2021 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Abele.
- **Magda Boury**, weduwe van Joseph Sergie, geboren te Poperinge op 1 februari 1941 en op 22 november 2021 op 80-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te leper overleden.

- **Michelle Vancayzele**, weduwe van Georges Carton, geboren te Watou op 24 april 1924 en op 24 november 2021 op 97-jarige leeftijd te Poperinge overleden. De afscheidsviering had plaats op donderdag 2 december 2021 in de Sint-Blasiuskerk te Krombeke.
- **Gabriëlle Weemaels**, weduwe van André Bonte, geboren te Vorst op 8 november 1926 en op 29 november 2021 op 95-jarige leeftijd in het WZC O.L.Vrouw Gasthuis te Poperinge overleden. De uitvaartdienst had plaats op 4 december 2021 in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
- **Anna Decrock**, weduwe van Julien Igodt, geboren te Poperinge op 8 juni 1938 en op 30 november 2021 op 83-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te leper overleden. De uitvaartdienst had plaats op zaterdag 4 december 2021 in de Sint-Bavokerk te Watou.

Lees voortaan  
De IJzerbode ook online  
op onze website!  
[www.drukkerijschoonaert.be](http://www.drukkerijschoonaert.be)

*ilse*  
Retauches

### Aanpassen en herstellen van kledij Maken van gordijnen

#### Openingsuren

Maandag: 13.30 - 18.00 u.  
Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.  
Woensdag: 9.00 - 12.00 u.  
Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.  
Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.  
Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

#### Ilse Warmoes

Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou  
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96  
[ilse.warmoes@telenet.be](mailto:ilse.warmoes@telenet.be)

Rouwbrieven en  
gedachtenissen met foto

**Drukkerij SCHOONAERT**

Kom gerust langs voor  
info & ideeën i.v.m. drukwerk voor:

- geboorte
- communie
- huwelijk
- jubileum
- verjaardag
- ....



drukkerij **SCHOONAERT**

Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • 057 30 03 79  
christine@drukkerijschoonaert.be • www.drukkerijschoonaert.be

## AL WEERSKANTEN VAN DE SCHREVE



Siessen Potvlieghe moeste in 't geheele nie weeten van pasters en nunen en geheel 't geloove, è wiste noch van God, noch van zyn gebod. Den vent 'n koste 't nie helpen, è wos olzoo op è brocht en è wos boovenoldien nie è doopt. le hadde nog veele andere défauts ... 't wos een van de grootste leegaards van de streeke en è uutgewinterden pensejaager.

Siessen flokte ol geheel zyn leeven bachten 't groot bus van Westvleteren, diepe in de stikken, in è vernikkelde barakke die nog bluuven staan wos van achter 'n eersten oorlooge, moederziele olleene. 't Wos è 'n ouden jonkheid en 'k zyn zeeker dat er geen één vrouwmensch olzoo è vermuusterden djoos aan heur been ging willen hèn.

Maar è dag met è keer, Siessen verouderde en begote te peinzen en te patrieken oover ol 't geene dat er hem koste te wachten staan 'n dag dat 'n zyn pekkels draaide en in de tettinkfabrieke uutkwam. Dat wos Siessens maniere van te klappen van 'n dood. Enfin ... 't kwam hierop neere ... Siessen ging hem bekeeren.

Olzoo kwam 'n op 't gedacht van naar de pasters te gaan om te vraagen ols 'n hem wilde doopen. È wos binnen è laten in è kleen wachtplekse en in è moment stoeg paster Leune, è dikken grooten vent, voor hem en Siessen deed zyn geval uuteen.

"Ol goed en wel," zei de paster, "maar weet je gy entwodde van joenen katekismus? Je gaat moeten begynnen mei daarvan eerst 't eene en 't ander te bekyken wei!" Dat wos oek d'oorzaake dat Siessen drie, vier keers te weeke 's navonds naar de pastorie ging achter lesse om hem è beetje op d'hoogte te laten zetten van de religie, en dat 'n achter eenigte keeren è rocht wos aan 't kapittel van 'n kruusweg van Onzen Heere.

't Moeste d'r nu oek omme doen dat 'n daags achter die lesse in 'n vroegen nuchtend op route wos met zyn veugelgarioole om è vinke te vangen dat 'n zoo schoone hadde hooren schuufelen 'n dag d'r vooren, en dat 'n Abraham Stinkfuuz teegenkwam.

Abraham Stinkfuuz wos 'n echte joodde, je zag dat subiet, è langen vuulen baard, è platten groenen uutgesleegen floeren hoed, è neuze glik è pioche, plakvoeten en è veste aan om d'r soepe van te kooken.

Van ols Siessen dien vent zag ofkommen kwam zyn koleerie te berde en è vloog zoo zeere of de wind d'r naar toe, sloeg zyn veugelgarioole van booven op Abraham zyn hoed, greep hem bij 't gat van zyn broek en gaf hem daar è roeffeling dat de brokken d'r van vloogen.

"Hoolaba ... hoolaba," riep Abraham, "olzoo nie wei maat. 'k Gaan rechtuut naar de garde së. Je 'n hêt ze gy zeeker nie ollemaale meer t'hoope ...?"

"Hèwè," riep Siessen, "dat is voor ol 't geene dat je glyder uut è meeten hêt met Onzen Heere ... daar si!" En è gaf Abraham voor 'n opsluut nog è ferme schuddinge dat de mouwe van zyn veste achterbleef.

"Jamaar," riep Abraham, "dat is toch ol tweeduust jaar è passeerd?"

„t Is mien glyk," zei Siessen, "maar 'k en hèn 't ik maar gisterenavond hooren zeggen!"

KWAAK

Nadruk verboden

#KoopLokaal  
#KoopBelgisch

# Feestelijke Cadeaugids

**Draadloze handmixer**  
K15KHMB732EBM  
KITCHENAID

**Haardroger**  
BAD566E  
BABYLISS  
**54<sup>99</sup>**

**Stoomgenerator met LED-verlichting**  
Moeiteloos strijken tijdens de wintermaanden  
CAGV9820C0  
CALOR  
**499<sup>99</sup> - €100 CB\***  
**399<sup>99</sup>**

**Ontkreuker**  
CADT8279C0  
CALOR  
**74<sup>99</sup>**

**Stofzuiger zonder zak**  
Boost Cat6Dog  
M111602420  
MIELE  
**369<sup>99</sup>**

**Citruspers met bamboe elementen**  
PR201862  
PRINCESS  
**89<sup>99</sup>**

**ELEKTROCAPPOEN**<sup>nv</sup>



Prof. O. Rubbrechtstraat 12  
8972 Roesbrugge-Haringe  
Tel. 057 30 05 94  
info@elektrocappoen.be  
[www.elektrocappoen.be](http://www.elektrocappoen.be)

Wij aanvaarden

