

De *Yzerbode*



Verantwoordelijke uitgever:
Drukkerij Schoonaert BV
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79 - fax 057 30 09 80
info@drukkerijschoonaert.be
BE70 3850 0570 9525
JAARABONNEMENT: € 23,00

Te Lourdes... in Vlaanderen

Onlangs las ik in het parochieblad een artikel over 150 jaar Belgische bedevaarders naar Lourdes en 100 jaar diocesane bedevaarten. Ik kreeg een instant flashback naar het jaar 1961 toen ik op vakantie mocht bij mijn doopmeter, tevens 'tante masoeur' in Wenduine. Het klooster had uiteraard een Franse naam: 'Institut de Notre Dame du Sacré Coeur' met in de voortuin een, in mijn ogen, enorme Lourdesgrot die me als kleine zesjarige grote schrik aanjoeg. In mijn slaapkamer had ik elke avond een verschijning in de vorm van een lichtgevend OLV-beeldje wat me ook al niet geruststelde, maar gelukkig had mijn tante op mijn nachttafeltje een muziekdooz voorzien in de vorm van, jawel, een Lourdesgrot! Na eindeloze opwindbeurten viel ik iedere avond in slaap op de melodie van 'Te Lourdes op de bergen'... Dit om maar te zeggen dat een kinderhand toen nog gauw gevuld was, maar tevens welke impact Lourdes had, zelfs bij iemand die er nooit geweest is. Iedereen kent immers wel iemand in de familie die Lourdes als eerste en soms zelfs enige reisbestemming had in zijn/haar leven. Ook mijn ouders en schoonouders zijn er meerdere malen geweest. Het is misschien niet overdreven om te stellen dat de bedevaarten de Vlaming hebben leren reizen?

Het duurde wel een tijd alvorens de verschijningen van 1856 in de grot in die verre Pyreneeën aandacht kreeg in onze lokale bladen. Het is bijzonder boeiend om aan de hand van de historische Westhoekkranten te volgen hoe dit gebeuren hevig gepromoot werd in de katholieke bladen én even fel bestreden werd in de liberale bladen. Pas vanaf 1871, met de aankomst van de eerste Belgische bedevaarders, kwam het liberale 'de Toekomst' met een offensief tegen wat zij noemden de 'mirakel-fabriek', "het is een dure plicht voor de liberalen 't bedrog te ontmaskeren" en "bedevaarten zijn politieke betogingen!" De katholieke pers reageerde met een niet aflatende stroom berichten over de grote aantallen bedevaarders van over de hele wereld en de honderden wonderlijke genezingen. De kerk had echter het grote voordeel dat kranten, en zeker de liberale, hier weinig gelezen werden en dat het woord van de pastoor op de preekstoel nog altijd de doorslag gaf. De bedevaarten liepen tegen het einde van de 19e eeuw dan ook letterlijk en figuurlijk als een trein. In 1891 werd onder bescherming en goedkeuring van de Belgische bisschoppen een negendaagse 'Belgische Nationale Bedevaart' aangeboden met de trein vanuit Mons aan 170

fr eerste klas, 116 fr tweede klas en 82 fr derde klas. Zelfs in derde klas was dit nog meer dan een arbeidersmaandloon! In 1897 reisde pas-



Advertentie Kosmos Toerisme 1938

toor Goderis van Watou op eigen houtje, reis- en treingids in de hand, naar Lourdes en een reeks andere heiligdommen (zie *IJzerbode* nr. 3, maart 2021). In Frankrijk was er nog een tijd ophef wanneer de antiklerikale regering Combes aan de macht kwam eind 19e eeuw, maar 'Lourdes' werd niet gesloten: de opbrengsten van de negenhonderdduizend bedevaarders waren namelijk voor geen enkele regering te versmaden. Terwijl de kapitaalkrachtigen gemakkelijk 2000 bef konden betalen voor een bedevaart



Onder leiding van priester Gerard De Burchgrave gingen in 1947 enkele Watounaren mee op bedevaart naar Lourdes. Deze foto werd genomen tijdens een uitstap naar Gavarnie. Aan het derde raam zit Albert Deheegher. Staand in het midden (met bril) staat priester Gerard De Burchgrave, naast hem Alice Vandroemme (echtgenote Albert Deheegher) en vóór haar, haar broer Oscar Vandroemme uit Watou.



Inwijding van de Lourdesgrot in de Lovie door bisschop Lamiroy, zomer 1933.

die steeds toeristischer en luxueuzer werden, moest Jan met de pet zich tevreden stellen met een Lourdeservaring in eigen land. In Oostakker liet een adellijke dame in 1873 een grot bouwen op haar kasteeldomein, een jaar later was er al sprake van

een miraculeuze genezing, waarop ook op die plek het volk toestroomde. West-Vlaanderen kon niet achterblijven: in 1875 werd een imitatiegrot afgewerkt op de Rode Berg te Westouter. Pastoor Nollet, die twee jaar daarvoor zelf in Lourdes was geweest, noemde die plek 'West-Vlaanderens Lourdes'. Rond 1922 werd een grot gebouwd in de patersbossen, naast de St-Sixtusabdij en in de zomer van 1933 kwam bisschop Lamiroy persoonlijk de grot van het sanatorium de Lovie inwijden. Nog in Proven werd in 1946 door pastoor Cousyn een kopie van de grot in Lourdes gebouwd uit dank, omdat Proven gespaard werd van oorlogsrampen. De krant hoopte stilletjes dat Proven mocht uitgroeien tot een Maria-Bedevoertplaats. De eindeloze reeks grotten en kapellen gaat verder in scholen en kloosters in tuintjes en gevels. Wie graag een overzicht wil kan de meer dan duizend grotten in België bekijken op www.lourdesgrotten.be. Hoewel de grootste tegenkantingen in de pers verstomd waren, bleef de kerk het gegeven Lourdes op alle mogelijke manieren promoten. Priesters trokken rond met verhalen en lichtbeelden, een Lourdes-toneelstuk dweilde alle parochiezalen af en bedevaarten werden op maat gemaakt voor katholieke verenigingen als de KSA, H. Hartbonden, vrouwencongregaties en kajotters, die er massaal gebruik van maakten. Vele vrouwen zullen zich nog wel herinneren



Grot Proven

De oorspronkelijke grot werd in 1946 door Cyriel Dever en zijn schoonbroer Jean Menu grotendeels opgetrokken uit kiekendraad en overtrokken met een cementlaag maar bleek niet gemaakt voor de eeuwigheid.

Op vrijdag 21 augustus 1981 stortte het plots in.

Pastoor Ollivier zette zijn gekende diplomatieke talenten in en kreeg het voor mekaar dat Hugo Vermeulen met de hulp van een twintigtal vrijwilligers gratis een nieuwe grot bouwde met natuursteen uit Dijon.

"Ze was schoner en degelijker dan voordien".

Voornaamste medewerkers waren Joël Lobelle, Willy Vandromme, Frans Dehondt en Frans Yde.

Monique Vandekerckhove herschilderde het O.L.V.-beeld.



Heel wat leden van de KWB - KAV van Roesbrugge-Haringe trokken in 1976 samen met hun gezin op bedevaart naar Lourdes. Voor de Rozenkrans Basiliek werd verzamelen geblazen voor de traditionele groepsfoto.

Voor de namen van deze foto en veel andere Lourdesfoto's,

kijk op <https://westhoekverbeeldt.be>, tik 'Lourdes' in de zoekbalk en selecteer 'Poperinge'.



Roesbrugge: Paula Degroote was de persoon die twee maal per jaar, en dit gedurende heel veel jaren, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes verbeeldde. Zo ook in de processie van 15 augustus 1967. Naast haar stapt Martine Ryon die Bernadette Soubirous vertolkt.

welk een eer het was om in de Lourdes-groep van de jaarlijkse processies te mogen figureren. Tot in de jaren 1970 waren er lokale Lourdes-comités waar de reissom voor de bedevaart in maandelijkse bijdragen kon betaald worden. Vaak ging het ganze gezin mee onder KAV of KWB-vlag. Een handvol moedigen haalde de pers door per fiets of te voet naar Lourdes te trekken.

Verleden jaar en dit jaar moesten pelgrims zich tevreden stellen met virtuele bezoeken, livestreamplechtigheden, zelfs TV-Lourdes op Youtube! Maar vandaag liggen de folders weer klaar voor de postcoronareizen, per vliegtuig of TGV, als onderdeel van een groter toeristisch pakket, of als zuivere bedevaart. De mogelijkheden zijn nog altijd enorm. Zo te zien is het Lourdesverhaal nog lang niet ten einde.

Jan Daschot

Bronnen

Parochieblad van 10 februari 2021
Beeldbank Westhoek Verbeeldt
Historische Kranten

**JOBSTUDENTEN
GEVRAAGD!**



WAT? helpen bij de drankbar IJzerfun te Roesbrugge.

WANNEER? dagelijks van 10/7-25/7

CONTRACT? via interimkantoor

INTERESSE? bel vrijblijvend 0479662427 voor alle info.



**SCHERPE PRIJS
VLUG GELEVERD**

PLAN NU AL JE EVENEMENTEN MET VERZORGD DRUKWERK
FLYERS • AFFICHES • BROCHURES • UITNODIGINGEN



Drukkerij SCHOONAERT

Bergenstraat 1 - Roesbrugge - 057 30 03 79 - christine@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be

"SCHOON VOLK"

Zowat elke vereniging die iets te vieren had, kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht. Het moment voor alle leden om op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf!

Het A.C.V. viert 25-jarig bestaan te Roesbrugge - Haringe

Negen verdienstelijke pioniers vereremerkt.



Op 8 juli 1956 vierde het ACV van Roesbrugge-Haringe haar 25-jarig bestaan en werden enkele leden vereremerkt. Een groepsfoto werd genomen voor hun lokaal Het Christen Volkshuis te Roesbrugge. 1. Hector Ceenaeme, 2. Gerard Mesdag, 3. Henri Versijpe, 4. Albert Maes, 5. Joël Ceenaeme, 6. Georges Porreye, 7. Julien Vernieuwe, 8. Marcel Bode, 9. Kamiel Depuydt (?), 10. André Dennekin, 11. Antoon Depover, 12. Georges Vandevoorde, 13. Prosper Carnel, 14. Jerome Stubbe (senator), 15. Pieter Renty (proost), 16. Lucien Vanstraeesele, 17. Camiel Coevoet, 18. Maurice Denecker, 19. Marcel Slosse, 20. Leon Peperstraete, 21. Marcel Descamps, 22. Achille Leys, 23. Julien Gunst en 24. Michel Wysselinck.

ROESBRUGGE

IJZERFUN, 10 juli t.e.m. 25 juli

Elke namiddag kunnen kano's, kajaks, sup's gehuurd worden tussen 13.00 en 18.00 uur. Er kan niet gereserveerd worden - geen wachttijden, voldoende boten - gewoon aanmelden aan de kade. Zwemvesten, tonnetje, begeleiding en uitleg aanwezig! Animatie, food-en drinktrucks voorzien op de weide!

Op 16 juli en 23 juli na 18 u: IJZERFUN vanuit de lucht! Boek een luchtballonvaart boven je fantastische omgeving.
Reserveren kan via



ROESBRUGGE & STAVELE

Promen'art: Wandeling in de IJzervallei, ontdekking creatieve ateliers zat. 26 en zon. 27 juni van 9 tot 17 u.

Drie ateliers (Stien en Stof, Upstream Studio en Stefans Pottery) zijn open van 9 u tot 17 u. Je kan ze bezoeken op een wandelingslus van nog geen 10 km.

VBS DE KREKEL ROESBRUGGE

Met de vele coronarichtlijnen was het momenteel niet goed haalbaar om in mei/juni contactmomenten op school te organiseren. Daarom plannen we een OPENDEUR eind augustus.

• Graag nodigen wij de ouders van **nieuwe peuters** uit op school om een kijkje te komen nemen in onze nestwerking. Als je peuter in de loop van schooljaar 2021-2022 voor het eerst naar school mag, willen wij jullie daar graag SAMEN bij begeleiden !

Afspraak op vrijdag 27 augustus 2021 van 17 u. tot 18.30 u. in het nestje van Jules voor een infosessie door de leerkracht. Vooraf inschrijven kan op vbsdekrekkel@kbrp.be of via 057 300 626.

Elk gezin ontvangt ook nog een individuele uitnodiging op het thuisadres. Breng gerust je peutertje mee, er is ook opvang op school voorzien indien gewenst.



Kindjes geboren tot en met...	stappen ten vroegste in na...	dus vanaf...
1 maart 2019	de zomervakantie	woensdag 1 september 2021
8 mei 2019	de herfstvakantie	maandag 8 november 2021
10 juli 2019	de kerstvakantie	maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019	teldag	dinsdag 1 februari 2022
7 september 2019	de krokusvakantie	maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019	de paasvakantie	dinsdag 19 april 2022
30 november 2019	Hemelvaart	maandag 30 mei 2022

Is je kindje later geboren ? Dan kan het pas instappen op 1 september 2022

Op 1 september start een nieuwe **kleuter** leerkracht want juf Kristien gaat na vele jaren op De Krekel met pensioen. Van zodra de nieuwe leerkracht gekend is, geef ik graag de naam door, en dan komt die in de zomervakantie



even langs voor een kort huisbezoekje om kennis te maken met elkaar.

Wie echter vroeger een kijkje wil komen nemen in het kleuternestje van Jules (de peuterklas), kan dat zeker nog doen

in juni. Maar dan moeten we de coronaregels respecteren en kan het bezoek enkel naschools én met mondkapje. Maar dat kan gerust, geen probleem ! Mail of bel ons maar.

Maar ook **de ouders van de kinderen die in september naar het eerste leerjaar gaan**, zien we graag op school voor een infomoment. De juffen tonen graag hoe er gewerkt wordt, en waar we de accenten uit onze schoolvisie SAMEN SCHOLEN leggen.

Afspraak op vrijdag 27 augustus 2021 van 17 u. tot 18.30 u. in de klas van L1, voor een infosessie door de juffen. Vooraf inschrijven kan op vbsdekrekkel@kbrp.be of via 057 300 626.



Elk gezin ontvangt ook nog een individuele uitnodiging op het thuisadres. De kinderen zijn ook van harte welkom, en kunnen terecht in de opvang op school. Zij kregen op school al uitleg rond het eerste leerjaar.

Daarnaast zijn **de ouders van nieuwe kinderen** ook van harte welkom om De Krekel te komen ontdekken, **ook als die geen peuter meer zijn, of niet naar het eerste leerjaar stappen.**

Afspraak op vrijdag 27 augustus 2021 tussen 16.30 u. en 18.30 u. voor de ouders én deze kinderen voor een losse kennismakingsbabbel met de leerkrachten. Inschrijven hoeft hier niet voor.

En tenslotte willen we ook **de ouders van iedereen die al langer op De Krekel is**, ook de kans geven om kennis te maken met de klas en de leerkracht voor het volgende leerjaar.

Afspraak op vrijdag 27 augustus 2021 tussen 16.30 u. en 18.30 u. voor de ouders en deze kinderen voor een losse kennismakingsbabbel met de leerkrachten. Inschrijven hoeft hier niet voor.

Ook op vbsdekrekkel.weebly.com en op facebook staan veel foto's die een beeld ge-

ven van de vele activiteiten in de klas en op school. Zeker de moeite om es te gaan kijken !

Heel erg graag tot dan,
Meester Geert en het krekelteam

VBS De Krekel
Prof. O. Rubbrechtstraat 58
8972 Roesbrugge





KWINTEZENSIA

Voetreflexologie & Aromatherapie

**Sint-Brigidaplein, 4
8691 Beveren-aan-de-Yzer**

www.kwintezensia.be
Facebook: Kwintezensia
Instagram: Kwintezensia
Op afspraak: 0470 13 81 10

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59

 **CITROËN**



NEW SUV CITROËN C3 AIRCROSS

LEVE DE VRIJHEID!



**UITZONDERLIJKE
VEELZIJDIGHEID**

**KOFFERVOLUME
TOT 520L**

KLANTENMENING

CITROËN-ADVISOR.BE

OPENDEURDAGEN WEEKEND OP 19 EN 20 JUNI

NEW SUV C3 AIRCROSS :  5,5 – 6,8L/100 KM  131 – 134 G CO₂/KM (WLTP)



GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

[citroen.be](https://www.citroen.be)

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): [citroen.be](https://www.citroen.be). Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang de versie Meer info bij ons.

DEFEVER

Dehemlaan 18 • IEPER • T 057 20 46 06 • karel@citroen-defever.be
www.citroen-defever.be

... 40 jaar terug in de tijd

De sinksenkermissen in de regio waren vroeger echte hoogdagen en niemand kon toen al voorspellen dat die volksfeesten van toen ooit als 'de goede oude tijd' zouden geklasseerd worden. Maar even terugkijken naar wat hoogtepunten kan ongetwijfeld inspirerend werken, en de Frontierefeesten van Abele in juni 1981 waren alvast zo'n 'stichtend voorbeeld'. Het initiatief was nieuw, maar met meer dan 3000 bezoekers en een dorp vol actie bleek het een schot in de roos. Straattoneel, demonstraties van heel wat oude ambachten, bloemenstanden, vendeliers, internationaal vrouwenvoetbal en muziek maakten van het anders stille Abele plots een bruisend centrum. Het orkest van Guy

Iain Debaene en Theo Devos met medewerking van het kermiscomité de feesten uitwerkte, voor een driejaarlijks gebeuren. Jammer genoeg werden die goede bedoelingen al snel door de tijd achterhaald.

Haringe breide in die periode gelukkig wel aan een mooie traditie. Want met "Boerenpsalm" bracht de plaatselijke toneelgroep van de Kultuurgemeenschap voor het derde jaar naeen al toneel in open lucht. Milo Aernout herschreef het gekende epos van Felix Timmermans naar de Westhoek toe, Paul en Nelly Vanwildemeersch stelden opnieuw hun woning en binnenplaats ter beschikking en Robert Bafcop, Christine Soenen, Willy Neuville, Leo Parent, Lena Laseure,



De handbooggilde Sint-Jooris van Stavele vierde in juni 1981 Camille Van Engelandt en Daniël Depyper voor hun gouden lidmaatschap. Schepen Dezeure en OCMW-voorzitter Noël Dekersgieter overhandigden een huldebord.

Denys zorgde voor ambiance, de paardjesmolen draaide overuren, er werd ruim 85 kilo worst tussen de verkochte broodjes gelegd en in de cafés stapelden de bakken vol lege flesjes zich op. Maar terwijl de handelaars achteraf op een jaarlijkse traditie hoopten, pleitte bezieler Tony Vandoorne, die samen met Toon Bouve, Ghis-

Herman Theunynck, Nelly Behaeghel, Gilbert Huyghe, Rik Deschrevel, Stef Ryon, Jozef Gheysens, Carine en Christine Boone, Lena Roelstraete, Katrien Lahaye, Rik Ryon, Guido Monkerhey en Paul Vanwildemeersch kregen van de bijna 1000 toeschouwers een daverend applaus. Ze moesten daarvoor wel een dag extra op scène,



In Stavele vierden Elie Vandromme en Irma Deleu in juni 1981 hun gouden huwelijksjubileum. Elie was 18 jaar gemeenteraadslid en 12 jaar lid van het OCMW, en burgemeester Feys (rechts) en schepen Dezeure (links) zetten het echtpaar dan ook graag in de bloemen. Zoon Denis en echtgenote Magda Berquin en hun kinderen staan ook op de foto.

want de voorstelling van de vrijdagavond werd omwille van barslecht weer afgelast en naar de maandag verplaatst. Op zondagavond werd trouwens ook een deel van de voorstelling in de regen afgewerkt, maar gelukkig raakten toen enkel de acteurs kletsnat. Het publiek kon alles immers van op overdekte zittribunes volgen. De traditie van dat openluchttoneel in Haringe liep nog door tot 2007. Daarna verhuisde de groep naar De Levaard en kon het weer geen spelbreker meer spelen. Al kwam dit jaar met corona een nieuwe kink in de kabel.



Tijdens de frontierefeesten in Abele was er heel wat belangstelling voor 'De bende van Pollet', straattheater met de onvermijdelijke garde als vast personage.



In juni 1971 won Provenaer Frans Deblock met zijn Josma van de Proostdij de reeks 'niet gekalfde vaarzen' op de veeprijskamp Rood Vee van Roesbrugge.

Nog in juni 1981

- Op initiatief van het jeugdhuis Die Croone liep tijdens de sinksenkermis te Proven in de parochiezaal een kunsttentoonstelling. Naast de plaatselijke kunstenaar Rik Ryon exposeerden ook Roesbruggenaar Stef Feliërs, Jan Daschot (toen Oostkamp, nu Watou), Ieperling Jacques Devos, Clara Ghesquière uit Poperinge en Izegemnaar Danny Vanhaecke.

- In Roesbrugge was de traditionele veeprijskamp voor Rood Vlaams Vee een hoogdag voor de veekwekers van de regio. Die prijskamp dateerde al van de periode tussen de twee wereldoorlogen en bleef voor de gepassioneerde kwekers uit de regio tot aan het einde van de vorige eeuw een vaste congédag. Er werden in 1981 op de markt van Roesbrugge maar liefst 135 dieren geshowd en Provenaars Frans Deblock, Roger Taillieu van Beveren en Roesbruggenaar Raphael Bossaert gingen met de meeste prijzen lopen. Al wilde de traditie dat lopen bij de meeste kwekers eerder moeizaam ging als ze na een lange dorstige prijskampdag naar huis trokken. En de opkuis lieten ze aan de stadsdiensten.

En 10 jaar vroeger: juni 1971

- Michel Ollevier uit Poperinge werd benoemd tot pastoor van Proven. Hij volgde daar Michiel De Geeter op. Pastoor De Geeter ging de Provense geschiedenis in als de controversiële klokkenverkoper. Hij 'moderniseerde' onder meer de kerk, ruilde de kerkklokken voor een geluidsinstallatie in de toren en lokte publiek naar de grot met een moderne klank- en lichtevocatie. Hij was vanaf 1965 benoemd in Proven en ging begin juni 1971 op rust. Pastoor Ollevier deed wat dat betreft merklijk beter. Hij bleef pastoor van Proven tot 2003. Hij was toen 85 en meer dan 30 jaar dienstdoend priester op de parochie. Zijn inzet voor de school en de uitgifte van een eigen parochieblad waren zijn meest in het oog springende realisaties, maar de oudere Provenaars herinneren hem zeker ook als een minzame man die graag tijd maakte voor een bab-



In Proven werd in juni 1971 de Baron Mazemanlaan officieel geopend. Burgemeester d'Udekem d'Acoz knipte het lint door, en we herkennen onder meer ook veldwachter Roger Seghers, de schepenen Roger Top, en Valère Quagebeur en Gerard Degraeve, Maria Decaestecker, Antoon Berten en dokter Deblaere.

bel en geregeld met een gigantische hond bij de Lourdesgrot en rond het kerkhof wandelde.

- In juni 1971 zakte in De Lovie een vrachtwagen met een lading bier door de prachtige brug over de vijver. Het bier was bestemd voor de Loviefesten, die in die tijd jaarlijks de grote massa naar 'Ons eigen dorp' lokten. De feesten duur-

den dan maar liefst drie dagen, met op het programma ieder jaar weer een pak attracties, een luchtballon die elk jaar postzegels met speciale dagafstempeling in de lucht bracht, een tombola met honderden prijzen, een bal, een verraderlijke 'weinstube' in de kelder van het kasteel en op maandag een feestnamiddag voor de 'derde leeftijd', die met bussen vanuit de hele provincie werd aangevoerd. Het bierongeval zorgde dat jaar alvast voor extra publiciteit voor de feesten.



Dirk Onghena won in juni 1971 de kermiskoers voor juniores Haringe. Op de foto staan ook onder meer links burgemeester Michel Vandaele met naast hem Camiel Verlynde en centraal achteraan René Boone.

Bronnen:

- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto's op www.westhoekverbeeldt.be

Stef Ryon



In juni 1971 zakte een vrachtwagen met een lading bier door de prachtige brug over de vijver in De Lovie. Het bier was bestemd voor de Loviefesten, die in die tijd jaarlijks heel wat volk naar De Lovie lokten. Het ongeval zorgde dat jaar alvast voor extra publiciteit.



Feest op de paardenkoersen van Krombeke als winnaar Jacky van Boudeweel uit Poperinge in juni 1971 de beker krijgt.

Brouwerij & mouterij Feys-Callewaert

Rome is ook niet...

We hebben met het ondertussen beroemde altaar bewezen dat we vanuit de Westhoek zelfs de wereldpers kunnen bespelen... The Times, The Herald Tribune en ook Le Parisien!

Ik zeg wel vaker tijdens mijn rondleidingen bij Feys dat 'marketing' een belangrijk onderdeel van bier is. Wat ben je eigenlijk met een goed bier als niemand het weet: het blijft een onontdekte parel.

En zo is dus in mijn ogen ook De Westhoek. Als Gentenaar kreeg ik iets te vaak te lezen dat De Limburg zo mooi is om te fietsen en nog enkele dingen. Maar De Westhoek die veel dichterbij gelegen is, was voor mij onbekend en dus ook onbemind. Vanuit mijn 'Drongen-Hoevetje anno 1762' reed ik 99 km naar de Brouwerij Feys. Richting Antwerpen stond ik in deze tijd reeds in de tunnel in mijn stuur te bijten!



Vaak haalde ik de unieke historische punten van Brouwerij Feys aan. Toonaangevend op vlak van industrialisatie en het interne transport van materialen en het vernieuwende zoals het vroegtijdig gebruik van flessen i.p.v. vaten.

En nu zijn we 2021 en de alles omvattende en inpalmende Corona blijkt grotendeels bezworen... veel nood aan menselijk contact heeft ons aan het denken gezet. Tegelijk natuurlijk ook de enorme werkload die ook na jaren renovatie bij Feys blijft bestaan. Maar er is een verschil: de fundamentele zaken zijn reeds achter de rug en de aanzet naar afwerking is ingezet.

Op de Beverenkalsijde wonen is een eer. Hier opgevangen worden een waar genoegen. Hier geholpen worden door zovelen een plezier.

Zou de Westhoekenaar dan toch een aangeboren respect hebben voor doorzetters en harde werkers? Zo lijkt het wel en het doet me glimlachen want het respect is wederzijds.

Trouwens: zo blij dat De IJzerbode er is om mijn visie en stand van zaken vanuit de Brouwerij Feys te geven.

WWW.FEYSBOOK.BE

VERDERE DETAILS OVER DE FOTOWEDSTRIJD EN -CURSUS IN HET VOLGENDE NUMMER

We plannen ook graag jou activiteit in ware het buiten, op het water, in het kasteel of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

www.feysbook.be

VOORWERP



Het voorwerp van vorige maand is een bokaalopener uit grootmoeders tijd. De bokalen (weckpotten) zijn na het steriliseren luchtleedig. Met zo'n opener kon men ze gemakkelijk open krijgen. Men plaatste de opener op de bokaal met de mesjes juist onder het deksel en drukte daarna op de hefboom om er lucht in te laten zodat men moeiteloos het deksel kon openen.

Paul Coene uit Proven wist het voorwerp te raden en mag dan ook zijn prijs komen afhalen.

NIEUW VOORWERP



Waartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of info@drukkerijschoonaert.be.

Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.

ROESBRUGGE - HARINGE

Opentuidagen bij Frieda en Luc

Zat. 26 en zon. 27 juni van 10 tot 18 uur.

De romantische landelijke tuin is ongeveer 50 are groot en 11 jaar oud. In de vaste plantengordens staan er verschillende soorten helenium, echinacea, rozen, hortensia, grassen, dahlia, sedum, asters, salvia en nog veel andere soorten planten. Langs de wandelpaden staan er heesters, kardoentplanten, clematissen en verschillende bomen. Er is een vijver met terras, moestuin, kleinfruit en tal van fruitbomen. Veel banken en gezellige hoekjes zijn er om even te genieten van de kleurrijke tuin.

Toegang : € 3,00 gratis drankje

Plaats: Haringestraat 54, Haringe

Info: friedabuseyne@gmail.com of 0478 57 50 35



Roesbrugge

IJZERFUN



10/07 - 25/07



2021

ELKE DAG

10/07-25/07

11.30 – 20.00

za-zo tot 22.00

KAJAK

VERHUUR

AMBIANCE

ANIMATIE

DRINKS

COCKTAILS

FOOD

TRUCKS



Proficiat aan Krista Vandecasteele uit Proven: zij won een bon van 100 € bij Stefans Pottery met de moederdagontbijt-puzzel van het feestcomité Karel de Blauwer.

Het Dagboek van een dorpspastoor "Liber Memorialis" (12)

GUSTAAF GODERIS - pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932



De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina's tellende handschrift van het Liber Memorialis van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

22 november 1898: in de kerk van Haringe eeuwgetijde van de Z.E.H. Petrus Jacobus Asaert, pastoor van Haringe van 't jaar 1779 tot 1798. De moedige priester weigerde de eed aan de burgerlijke inrichting van 't priesterschap: aangehouden werd hij naar Frans Guyana vervoerd, waar hij overleed op 20 november 1798. Op 22 november deed de heer pastoor Debrie een eeuwgetijde vieren ter gedachtenis van zijn moedige voorzaat die in een wreed ballingschap stierf om zijn plicht getrouw te blijven. De hoogmis werd plechtig gezongen om 10 u. De celebrant E.H. Remi Desagher, de assistenten (twee gebroeders Eduard en Theophil Delanote), de andere bedienaars (heer onderpastoor Leroye en Vandelanote, professor Leys) allen waren priesters van Haringe. De eerwaarde heer Opdedrinck, onderpastoor van St-Jan te Poperinge, las de levensschets van de kloekmoedige geloofsbelijder. Na de mis Te Deum en benedictio met het H. sacrament. De kerk was naarbij vol mensen, gans de plechtigheid was indrukwekkend, zij zal de naam van mijnheer Asaert lang doen denken.

Op **10 januari 1898** overhandig ik aan mijnheer de deken Huys te Poperinge voor de Sint-Pieterspenning 236 fr; voor de voortplanting des geloofs 204 fr; voor de H. kindsheid 183 fr; voor de Afrikaanse missies 36 fr; Pro aerario past en vicep. 15 fr; Huwelijksdispentatiën 22,50 fr; Vastenblok 160

fr; Orarium kosten 5 fr; H. land 40 fr; Pro mensa 12 fr; katholieke universiteit 115 fr.

25 februari 1899: men toont mij een brief, door mijnheer de Burlet (voorzitter van de maatschappij van nationale buurtspoorwegen) aan de gemeenten Watou, Poperinge, enz. gericht en handelende van de kosten van de te maken buurtspoorweg tussen Poperinge en Veurne. Poperinge komt in de kosten voorzien voor 65.000 fr, Watou voor 74.000 fr; later werd die som gebracht op 134.000 fr; Proven 46.000 fr; Roesbrugge 40.000 fr; later weigerde Roesbrugge alle hulpelden, Beveren 41.000 fr; Leisele 48.000 fr; Houtem 46.000 fr; Wulveringem 17.000 fr; Bulscamp 29.000 fr; Veurne 58.000 fr. Ieder kilometer moet jaarlijks voortbrengen 1632 fr om de kosten te dekken. Voor geen een gemeente zal iets te betalen vallen indien ieder kilometer opbrengt 4079 fr. De algemene kosten van leggen en gebruiken belopen tot 2.090.000 fr. De staat betaalt de helft, de provincie 522.000 fr; de gemeenten 523.000 fr. Iedere kilometer om bruikbaar gemaakt te worden 42.480 fr.

11 april 1899: In de uitdeling van de H. olie mijnheer de deken kondigt aan dat Mgr. (Waffelaert) het H. vormsel zal beginnen bedienen in de dekenij Poperinge, de maandag 24 april. Er zijn dus maar 13 dagen tijd tot de bereiding. Op 12 april bezoek ik de scholen om aan te kondigen dat het H. vormsel zal bediend worden te Watou, de

maandag 24 april, 's morgens ten 8 uren. Ik vraag ook mr. doctor (Edmond) Petit voor peter en madame Ryckebusch voor meter. De 14 april, na het lof, vergadering gehouden in de pastorie om de te nemen schikkingen te bespreken. Zijn tesamen: ik, onderpastoor, koster. Vragen:

- 1) Hoe zullen we 't vormsel zondag in beide missen aankondigen?
- 2) Van waar moet Mgr. ingehaald



Bidprentje Dom De Saegher

worden? 3) Welke stoet is er te vormen? De heren van de kerkraad en gemeenteraad nemen geen deel in de stoet bij het uitgaan uit de kerk. Zij verzamelen bij de plaats waar Mgr. zal afstappen. De peter gaat de meter uit haar huis halen en leidt ze naar de kerk, korte tijd voor de intrede van Mgr. in de kerk. 4) Hoe wij zullen de inschrijving (optekening) doen? 5) De eerste lering geven na de optekening? 6) Hoe de volgende leringen zullen geschikt worden? a) de dochters bij mij in de kerk, mijnheer kapelaan de knechten in de congregatie. b) punten uit noodzakelijkheid des middels en des gebods, de gebeden met korte uitleg. c) les des vormsels, der heilige sacrament des altaars, mis, biecht 7) laatste lering de zondag 23 april na de vespers? 8) Zaterdagmiddag 22 april biecht voor de meisjes? 9) Zondag na de lering, biecht voor de knechten. Ook oefeningen van uit en ingaan, van ten offer komen, tot de H. tafel naderen, van te naderen om 't H. Vormsel te ontvangen. 10) Wat de koster moet bereiden: kruis, roketten, witkap, gewijd water, wierook, vuur, bidkap voor altaar. 11) Wat en wanneer de koster moet zingen. 12) Brood, watte, bekkens, gruis, handdoek. 13) Er wordt geen benedictie gegeven met het hoogwaardig, er wordt geen bezoek aan 't kerkhof gedaan. In 't klooster ga ik spreken met de zusters en mijnheer kapelaan over het samenstellen van de stoet 15 april. De 19 april komt de mare dat Mgr. zal komen vormen te 10 uur in plaats van te 8 uur, te weten al de kant van Proven in plaats van al de kant van Poperinge... Wij zullen hem dus mogen tegengaan tot aan de kapel De Keyzer (verdwenen kapel op de hoek Houtkerkestraat-Moenaardestraat).

Wordt vervolgd



Bidprentje pastoor Asaert



GARAGECAPPOEN

Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto's
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen



D'ABEELESTATIE

HENGELSPORT

ALLES VOOR TUIN EN DIER

HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

Abelestationsstraat 34

8970 ABELE-Poperinge

Tel. 057 33 62 49

abeelestatie@telenet.be

www.abeelestatie.be



KORTING
50-PLUSERS

MET
WAARBORG

TANLABO RAHEEN



GEBROKEN GEBIT ? KLAAR TERWIJL U WACHT !

Oude Poperingestraat 15 - WATOU
Gsm 0475 86 84 24

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Publiciteit voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan
De IJzerbode ook online
op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

!!! BELANGRIJK !!!

De IJzerbode juli
verschijnt op dinsdag 13 juli 2021
Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 28 juni 2021.

DAKWERKEN



MASSON VERHYSER

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN

Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09

Ook voor kleine hoeveelheden afval hebben wij de gepaste oplossing!



**Rolcontainers in
verschillende maten
beschikbaar bij**

VULSTEKE & VERBEKE

VULSTEKE & VERBEKE
Containerservice

Groot-Brittanniëlaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 77 07 - www.vulsteke-verbeke.be
info@vulsteke-verbeke.be

Fer
trade

Faire prijs
voor oude
metalen

Oud ijzer en metalen

Frankie Lelieur-Gesquière
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge
Tél. 0479 88 55 55

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op
0479 88 55 55 of via e-mail frankie@fertrade.be

Als je het wenst plaatsen wij
een container voor metalen
op je bedrijf of bij je thuis.

Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE



THUISBATTERIJEN EN ZONNEPANELEN

Plaats een **thuisbatterij**, en sla de **overtollige zonne-energie** op. Beheer uw verbruik op een **intelligente manier**, en verhoog het rendement van uw zonnepanelen met **ruim 40%**

SMA Storage en **Sunny Island**. De meest betrouwbare oplossing op de markt. In combinatie met de premium **LG** of **BYD** LiFePO4-batterijen.

- ✓ 10 jaar garantie,
- ✓ Met noodstroomfunctie,
- ✓ Toe te passen op alle bestaande installaties,

Solis Hybride omvormers. Betaalbare **all-in-one oplossing** voor nieuwe installaties. Sluit zowel uw zonnepanelen, als batterij aan op één toestel. In combinatie met **Pylontech** LiFePO4-batterijen.

- ✓ 10 jaar garantie,
- ✓ Met noodstroomfunctie,
- ✓ Voor nieuwe installaties,



Contacteer ons

Jochen Debaenst
Westsluisstraat 15
BE 8691 STAVELE

www.ecolis.be
info@ecolis.be
0494 48 21 74



RESU
LG Chem



PYLONTECH



Aanpassen en herstellen van kledij Maken van gordijnen

Openingsuren

Maandag: 13.30 - 18.00 u.
Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

Ilse Warmoes

Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be

Coiffure



MONI DAMES - HEREN KINDEREN

Steenvoordestraat 13
B-8978 Watou

0471 37 56 34

Bel na 17 uur

DEVER FREDERIK

metaal-, aluminium- en
inoxconstructies



0477/85.01.39

fax 057/36.73.37

dever_frederik@hotmail.com
Apolloniaqreef 4, 8978 Watou

DRUKKERIJ typo-offset



Voor uw rouwdrukwerk bij sterfgeval van uw dierbaar familielid komen wij bij u voor de opname van alle teksten.

Doise Antoine, Watou

Blauwhuisstraat 19 ■ 8978 Watou ■ 057 38 81 54 ■ doisedruk@skynet.be

Publiciteit voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

50 jaar De IJzerbode 'the making of'



Wie vandaag een bijdrage wil leveren aan De IJzerbode hoeft bij manier van spreken zijn huis niet meer uit dank zij de digitale revolutie. We staan er niet meer bij stil welke enorme evolutie we hebben doorgemaakt sinds 1971. Vandaag volstaan enkele bezoeken aan een archief om thuis verder te lezen en te onderzoeken. Een digitale camera (wie spreekt er nog over analoog?) al dan niet in je smartphone volstaat om thuis op je pc een virtueel archief op te bouwen. Websites van instellingen, archieven, verenigingen en gespecialiseerde individuen zijn gemakkelijk raadpleegbaar, zoekmachines maken spuurwerk efficiënter. Toch is de gedrevenheid om iets te vinden nog steeds het belangrijkste en het vinden wat men niet zoekt het leukst. Wie met zijn zoekopdracht enkele duizenden hits verkrijgt, kan de moed in zijn schoenen zien zakken maar volhouden, geduld opbrengen en orde houden is dan de boodschap! Een illustratie zoeken is al even makkelijk. Onze eigen digitale foto's staan (hopelijk) netjes geordend op onze pc, oude beelden zijn vlot te vinden op de beeldbank, net als artikelen, hoe minuscuul ook, op de Historische Kranten. Wat voor een tiental jaren een verzameling dood en duf papier was, is nu een enorme bron van informatie. Aanvullende interviews worden ter plaatse opgenomen met de smartphone en achteraf uitgetikt en toegevoegd aan het artikel. Dat artikel zelf moet natuurlijk nog geschreven worden, maar misschien neemt Google dat ooit ook nog over? Het typen gebeurt in een Word-document, met spellingcontrole. Bij twijfel vind je raad op online taaladvies of het Groene Boekje. Afbeeldingen worden bijgewerkt met photo-shop, opgeslagen in jpeg of pdf en via mail of Wetransfer doorgestuurd naar de drukker. Communicatie met de drukker gebeurt nog zelden per telefoon, meestal per mail. Vijftig jaar geleden echter was het uitgeven van een eigen tijdschrift vooral een artisanale bezigheid. Het begon zeer kleinschalig en lokaal, geïnspireerd op 't Beertje' of de 'Snoecks almanak', met plaatselijk nieuws, wat kluchtjes en een activiteitenkalender, beperkt tot een viertal blz. In april 1970 had Roger Blondeau zijn boek over pater Verbiest, 'mandarijn en astronoom' voor-

gesteld tijdens de boekenbeurs van DF-IJzerweelde en werd door Guido gepolst of hij zijn medewerking wou leveren aan de nieuwe IJzerbode. Roger had zijn bedenkingen: "Wie zal dat allemaal doen, zal je elke maand wel iemand vinden om een artikel te leveren?"... maar aanvaardde toch, ging aan de slag en deed ook de redactie. Hij selecteerde (streng) de schrijvers, beoordeelde, corrigeerde of weigerde artikels. Alle teksten gingen door zijn handen en hij eiste na iedere getypte regel een blanco regel om zijn verbeteringen met de hand te noteren. Alleen wat die test doorstond, kon worden gepubliceerd. Zijn eigen teksten typte hij op zijn massieve typemachine, in huize Ten Wijngaarde, gezeten op zijn 'troon' omgeven door boeken. Extra documentatie kon hij putten uit zijn persoonlijke bibliotheek en archief op de eerste verdieping waar Suzanne of Martha regelmatig met nauwkeurige richtlijnen naar toe werden gestuurd. Wat hij zelf niet had, liet hij frequent opsturen van bibliotheken o.a. in Brussel, zo hield hij bijna op zijn eentje het postkantoor van Roesbrugge in leven! Roger stopte in 2001 zijn medewerking aan het blad, hij was toen bijna tachtig. Hij legde in die dertig jaar de laat hoog, voor sommigen misschien te hoog, maar zijn zin voor kwaliteit heeft voor de nodige geloofwaardigheid en aanzien gezorgd van De IJzerbode zodat het zoveel meer werd dan een advertentieblaadje. Illustraties waren zeldzaam in de eerste nummers, begrijpelijk, want daarvoor moesten Guido en Martin bij Roger, samen met de teksten, de boeken afhalen en de aangeduide prenten fotograferen. Daarvan

werd er een foto gemaakt op papier, het cliché werd gemaakt bij de gespecialiseerde firma Deckmyn in Roeselare om te kunnen verwerken in typo. Later kon Martin zelf clichés maken door het beeld op een negatieve film te belichten, om dan met deze film een polymeerplaat te belichten waardoor het belichte beeld hard werd. Daarna werd het overtollige materiaal uitgewassen met alcohol. Een vuil en lastig werkje, bovendien belastend voor het milieu, want er was zoveel alcohol nodig dat er registers moesten bijgehouden worden voor de douane. De teksten werden met een linotype (zetmachine) overgezet in drukletters die stuk per stuk op hun plaats vielen in drukklare blokjes. De keuze in lettertypes was beperkt tot '8' of '10 pt' en 'italic' of 'vet'. Vanaf de jaren 1985 evolueerde het drukkersvak razendsnel. Teksten en lay-out werden vanaf nu verwerkt met de computer, eerst nog met enkele tussenstappen. Vandaag wordt het drukwerk, of het nu De IJzerbode is of een volledig boek, in zijn geheel opgemaakt op de pc. Een speciale belichter levert drukklare aluminium drukplaten voor de vierkleurenpers (zwart-cyaan-magenta-geel). De werkmethodes mogen dan al spectaculair veranderd zijn, één ding is gebleven, de gedrevenheid van schrijvers en drukker-uitgever om met dit blad de lokale bewoner aan te spreken met advertenties en activiteiten van vandaag én met artikels en beelden uit ons eigen verleden.

Jan Daschot

IJZERBODES STICHTER EN GEESTELIJKE VADER ROGER A. BLONDEAU, IS NIET MEER.

Bij Roger, de lichamelijke en geestelijke stoere eik, geboren in 1922, leken de jaren geen vat te krijgen op de werkkraft. Zoals Weremerus Bunnings boer voortploegt, zo bleef Roger zich informeren, studeren en schrijven. Na enkele maanden uitzonderlijk stilzweigen was hij zelfs een nieuwe reeks artikelen beginnen publiceren over figuren uit zijn geliefd wetenschappelijk domein, de geschiedenis van de geneeskunde in onze streken. Roger had nog mappen vol plannen, notities en ambities, maar zijn schepper oordeelde dat hij zijn taak met meer dan glans volbracht had en rust verdiende. En 'om geen tijd te verletten' riep Hij hem stilletjes 's nachts naar zich toe, net voor Vlaanderens feestdag 11 juli 2008. Is er voor een overtuigde Vlaming een moedere dag om de positieve balans op te maken van een vruchtbaar leven?

Wij wensen Suzanne en Martha moed en troost in de herinnering aan een uitzonderlijk begaafde echtgenoot en sociaalvoelende schoonbroer. Van zoon Serge, kleinzoon Thomas en hun dierbaren hopen we dat zij kracht putten uit de rijke geestelijke erfenis van zo'n begaafde vader en grootvader.



IN 'T ROZENHOF



Beste klanten,

Vanaf vrijdag 11 juni zijn we weer volledig open volgens de geldende coronaregels.

Bij mooi weer ben je welkom op ons gezellig tuinterras.

Op maandag en dinsdag open van 11.30 tot 17 uur

Op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.30 tot 21 uur

Gesloten op woensdag en donderdag.

Reserveren kan, liefst de dag zelf.

Volg ons op facebook, of kijk op onze website voor de nieuwste suggesties van onze kaart.

Hopelijk tot heel binnenkort!

Dieter, Carmen, Emma en Louis

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 30 03 35 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be



TUINCENTER AU PETIT JARDIN BVBA

Wim Indevuyt

Couthoflaan 32

8972 PROVEN

Tel. 057 33 39 63

E-mail: info@aupetitjardin.be

www.aupetitjardin.be

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
• gesloten op maandag



**Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:
kom uw keuze maken !**

Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,
prei, bloemkool, spruiten, selder, ...

Zondagnamiddag gesloten!

*Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !*

MENSEN VAN BIJ ONS

- **Germaine Pittillion**, weduwe van Daniël Morez, geboren te Beveren-IJzer op 30 oktober 1936 en op 6 april 2021 overleden in het WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Poperinge.
- **Paula Gunst**, weduwe van Gerard Quaghebeur, geboren te Poperinge op 22 augustus 1927 en op 30 april 2021 op 93-jarige leeftijd te Poperinge overleden.
- **Mia Donche**, echtgenoot van Luc Struye, geboren te Poperinge op 27 september 1954 en op 17 mei 2021 op 67-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden.
- **Marie-Madeleine Deheegher**, weduwe van Marcel Vancaeyzeele en weduwe van Henri Vanden Bussche, geboren te Poperinge op 3 maart 1934 en op 17 mei 2021 op 87-jarige leeftijd in het WZC Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis te Poperinge overleden.
- **Gaston Desot**, echtgenoot van Henriette Pattou, geboren te Langemark op 30 juni 1930 en op 18 mei 2021 op 91-jarige leeftijd te Watou overleden.
- **Roosje Dequidt**, echtgenoot van Alain Vandendriessche, geboren te Watou op 18 september 1953 en op 22 mei 2021 op 68-jarige leeftijd te Ieper overleden.

- **Charlotte David**, geboren te Kortrijk op 5 februari 1994 en op 31 mei op 27-jarige leeftijd te Meulebeke overleden.
- **Gabriel Martroye**, zoon van Lucien en Elisabeth Vandecasteele, geboren te Roesbrugge-Haringe op 14 september 1952 en op 2 juni 2021 op 69-jarige leeftijd te Ieper overleden.
- **Marcel Brysbaert**, echtgenoot van Lena Peperstraete, geboren te Proven op 13 augustus 1934 en op 4 juni 2021 op 86-jarige leeftijd te Poperinge overleden.

Ruime keuze aan geboortekaartjes en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT



Hartslagen
van Rik Ryon

**BLOEMEN ZEGGEN NIETS,
MAAR TOCH HEEL VEEL.**



Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com

B O U W W E R K E N

MARIO VANDEWIELE BVBA

T 0475 68 50 59

GESPECIALISEERD IN:

- WONINGBOUW ■ VERBOUWINGEN
- PROFESSIONEEL AANBRENGEN
- VAN ISOLATIE ■ RUIE ERVARING MET
- LAGE ENERGIEWONINGEN ■ OPRITTEN EN
- TERRASSEN ■ VLOEREN- EN WANDTEGELS
- KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BV
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE



Made in inox
uw verhaal in roestvast staal

www.madeininox.be
057 38 81 04

Goede vooruitzichten!

Kom gerust langs voor info & ideeën i.v.m. drukwerk voor:

- geboorte
- communie
- huwelijk
- jubileum
- verjaardag
-

Op naar een normaal leven!



drukkerij **SCHOONAERT**

Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • 057 30 03 79
christine@drukkerijschoonaert.be • www.drukkerijschoonaert.be

AL WEERSKANTEN VAN DE SCHREVE



Mong Smissoart, de smid an Stoavelbrugge, en Lucie Zoete, 'n anderen helft van 't trouwboekje, hadden een zeuntje da je nie ezomoar bie 't veertienste gien zetten. Klene, roaide, klibber lik een katte. En slim!! 't Vierde studiejaar overgeslegen en nóg den eersten op schole! Takkoord, 't zaten d'er moa viere in dat joar, moar oglielik!

Os 'n elve wos, begost 'n an 't eerste Latien in 't Sient-Stanislascollege van Poprieng. "Nu goan ze 't een keer moéten geloven, si, ol die jaloese kommeren van 't dorp, hóe slim da nuzen Pol is!"

Ol een anderen kant bleef Lucie een brokke gepiend. "Rap is 'n genoeg, moa goat 'n wel ze steke stoan tusschen ol die grodder losters?" zuchtte ze. "Zo joenk en ol intern moeten zien en voe ze zelve zorgen!"

"Ol koenten!" zei de smid. "Os 'n soldoat goe moeten zien, wuwer treurmarche goa je toen spelen?"

Lucie zweeg. Moa den eersten vrijdag ol trok ze konsuus noar opticien Vanhoucke in de Casselstroate en sproeng – konsuus mit da ze toch in Poprieng wos - binst de speeltied zere 't college binnen voe Poltje rap een keer te zien en couraage te geven. Moa ze snotterde twee grote neusdoeken vul, toetda Poltje beschoamd zei: "Ma, wuk goan de joeëns in 'n anderen parloir hiervan vertellen op de koer?"

Poltje leerde goed ze Latiense en Fransche woordjes en ander lessen, herhoalde iederen oavond wiene dan ze geleerd hadden, en voogde nog typlessen. Ie dei olles even gemakkelijk en mi ze goeste, moa wuk dat ie liefst van ol dei? Foetbollen! En 't deurde niet lange of ie wos senterfoor in 't ploegje van d' eerste joars. En in de twidden trimester zat ie ol in de collegeploeg! "Ja, peis je, 'k weten ol hoe dat 't ofgelopen is." Mis! Drie trimesters an een stik wos ie de derden in een klasse van 23. En vergit nie, ie wos een joar joenger! Moeder Lucie wos preus lik feertig. Mong, de smid oek, moar ie toogde dat ezo nie. En mémé! Die zweefde, stak ol van... ingenieur, of dokter, of ... Ja, wuk bestoat er doa nogol?

In 'n derden trimester voerden ze 't toneelstuk Willem Tell op. En wien wos er Tells zeuntje? Poltje! Z'n oeders en grootoeders doa noartoe. Je ku da wel peizen! Op d' eerste reke. Voe nieten te missen! Ziet eerlik, hoe zoe je zelve zien?

In de pauze kwam Poltjes tieteloaris nulder d' hand geven. "Proficiat," zei ie. "Pol verdient een dikke pluim!" "Merci menere, merci," knikte Lucie mei en herte zochte en zoete lik vesjchen slagroom. Oek 'n directeur deelde plumen uut. "Een natuur-talent! Met Gods zegen en onze hulp gaat Pol een mooie toekomst tegemoet!"

"Miender plumestriekerie woare ozo wel", peisde pépé. "Ze goan d'er nog helegans een onnozél soepkieken of wiendhoane van moaken! En zukke hen m' ol genoeg op de prochie! 't Stoat ol zuk één op nuze kerketorre in Stavel!"

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

WASSEN EN DROGEN ZONDER ZORGEN

Miele

Miele
Droogkast condens
TEB 145 WP Warmtepomp 7KG

- Capaciteit 7 kg
- Startuutstel 24 u
- Type Warmtepomp

Geïntegreerde condenswaterafvoer
Fragrance DOS / Perfect Dry
ECO dry / TI Excellence chrome
deur kubuswit



949,-

#KoopLokaal
#KoopBelgisch



899,-



Miele
Wasmachine
WED 135 WPS 1400 T 8KG

- Toeren 1400
- Capaciteit 8 kg
- Startuutstel 24 u

W1 Chrome / Capdosering
Profi-eco motor
Licht Schuin bedieningspaneel
Deurring grafietgrijs

ELEKTROCAPPOEN^{nv}



Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden

