

# De Yzerbode

Verantwoordelijke uitgever:  
Drukkerij Schoonaert BV  
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge  
tel. 057 30 03 79  
info@drukkerijschoonaert.be  
JAARABONNEMENT: € 24,00

**NIEUW REK.-NR.**  
**BE59 1030 7470 5226**

## Gestorven in Proven en begraven in Mendinghem

**Luitenant The Hon. ESMOND ELLIOT in bevel van "G" Coy. 2nd Bn., Scots Guards, overleden op maandag 6 augustus 1917. MENDINGHEM MILITAIRE BEGRAAFPLAATS Graf III. D. 2.**

Luitenant The Hon. Gavin William Esmond Elliot stierf op 6 augustus 1917 aan verwondingen opgelopen tijdens de Derde Slag om Ieper, 22 jaar oud, en werd begraven op de militaire begraafplaats van Mendinghem in Proven. Hij was de jongste zoon van de 4de Graaf van Minto KG en de Gravin van Minto van Minto House, Minto, Roxburghshire.

Op 25 juli had luitenant Elliot een aanval op "Baboon Trench" geleid om inlichtingen te verzamelen voor de openingsdag van de slag die op 31 juli zou beginnen. De raid was succesvol en er werden geen verliezen geleden. Op 6 augustus werd het bataljon in de linie afgelost door het 1st Battalion, Grenadier Guards en het was tijdens deze aflossing dat luitenant Elliot dodelijk gewond raakte. Een collega-officier Lt. Ewart schreef: "Arme Esmond Elliot werd door het lichaam en de arm geschoten op een paar meter van mij. Hij was tot het laatst bij bewustzijn en realiseerde zich niet dat hij stervende was, hoewel hij veel pijn had. Op dat moment voerde hij het bevel over "G" Coy. Zijn kolonel schreef: "Hij was een geboren leider, altijd in sympathie voor zijn mannen. Ik heb nooit een betere officier gehad sinds ik het bevel voerde over een bataljon".

Zijn originele grafsteen is te vinden in de Minto-kerk. Hij was opgeleid aan Eton en Trinity College, Cambridge. Bij het uitbreken van de oorlog sloot hij zich aan bij het Lothian and Border Horse en werd hij ADC bij General Fielding voordat hij in augustus 1916 overging naar de Scots Guards. Op zijn grafsteen staat "Son Of 4th Earl Of Minto KG I Will Give Thee A Crown Of Life".

Van Lord Astor van Hever co-auteur van het boek konden we het volgende lezen:

"Mijn oudoom, Esmond Elliot, was luitenant bij de Scots Guards toen hij op 22-jarige leeftijd op 6 augustus 1917 werd gedood aan het begin van het Passendale-offensief. Zoals velen van zijn generatie beschouwde hij het als een voor-



*Esmond in het uniform van de Lothians & Border Horse Yeomanry. 1916*

recht om, zoals hij het uitdrukte, 'hoe oneindig klein ook' een aandeel te hebben in wat de natie beschouwde als een verschrikkelijke strijd tegen een meedogenloze agressor."

De Elliots waren een hechte familie en Esmond werd opgevoed in een levendige, stimulerende en liefdevolle omgeving, een veilige basis die hem in staat stelde uit te groeien tot een zelfverzekerde, gelukkige jonge man, in staat om gemakkelijk vrienden te maken en het beste in anderen naar boven te halen.

Zijn vader, de 4e graaf van Minto, mijn overgrootvader van mijn vaders kant van de familie, was aan het begin van de vorige eeuw achtereenvolgens gouverneur-generaal van Canada en onderkoning van India. Door Kitchener beschreven als 'de beste, meest dappere en bewaamste bestuurder die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht', dwong hij door zijn warmte, tact en zachte humor een aanhang onder degenen die onder hem dienden. Met



*Gedenksteen in Mendinghem Military Cemetery*

name zijn scherpzinnigheid en mentale uithoudingsvermogen stelden hem in staat om door een uitdagende, transformerende periode in de geschiedenis van de Raj te navigeren. Hij was ook een voorname sportman en steeplechase-jockey, die tussen 1874 en 1877 vier opeenvolgende jaren in Aintree reed en in 1874 de Franse Grand National won. Esmonds moeder, Mary Minto, was een vrouw van een sprankelende schoonheid en intelligentie bij haar terugkeer uit India in 1910. Ze werd een hofdame van koningin Mary, waardoor ze de resterende 30 jaar van haar leven in het middelpunt van de koninklijke kring verbleef. Als heel jonge jongen reisde Esmond met zijn ouders naar Canada, maar volgde hen niet naar India toen ze in 1905 de Curzons opvolgden; het betekende een wrede en lange scheiding, waarvan de vrucht een omvangrijke, tegelijk ontroerende en humoristische correspondentie was. Lady Minto bewaarde alle brieven, dagboeken en schoolrapporten van haar zoon. Toen ze hem zo jong



Ruby, Larry, Violet, Esmond en Eileen.  
Aan boord van de HMS Crescent, Quebec. 1899

verloor in de strijd, moet deze woordenwisseling op papier, die in de loop der jaren teruggaat, troostend en tegelijkertijd hartverscheurend zijn geweest als getuigenis van de lange tijd dat ze gescheiden waren. Familiepapieren en foto's brengen Esmonds leven in kaart vanaf zijn tijd in Canada, via de prep. school en Eton, inclusief een verblijf van vier maanden in India in 1906/7. De positie van zijn vader, de hoogste in het rijk na de koning, en de koninklijke connecties van zijn moeder, betekenden dat hij een buitengewoon aantal interessante en invloedrijke mensen ontmoette, maar deze blootstelling aan een bevoorrecht leven deed hem niets. Het verhoogde zijn zelfvertrouwen en volwassenheid, waardoor hij nieuwsgierig en opmerkzaam was ten opzichte van andere mensen. Hij behield ook een prachtige bescheidenheid en schuwde elke vorm van hoogdravendheid - zowel bij zichzelf als bij anderen. Hij leek zich bewust te zijn van het geluk dat hij had en was stilletjes dankbaar.



Esmond op het podium in Ottawa met zijn vaders medailles en gevederde hoed op



Esmond Elliot tijdens zijn verblijf in India

Zijn vermogen om te communiceren en vertrouwen te wekken hielp hem enorm toen hij bij het leger ging.

De oorlog brak uit acht maanden nadat Esmond Eton had verlaten; hij stond op het punt om volwassen te worden en stond aan het begin om een opwindende nieuwe levensfase in te gaan, één die veelbelovend was. Zijn studie aan Cambridge uitstekend, trad hij toe tot de Lothians & Border Horse Yeomanry, en in februari 1916 werd hij benoemd tot ADC in Frankrijk onder generaal-majoor Sir Geoffrey Feilding, met het bevel over de Guards Division. Op dat moment bereidde het leger zich voor op de Slag aan de Somme. Het was een periode van intensief leren, waarvoor geduld en diplomatie nodig waren, waarin hij werd blootgesteld aan de routines en eisen van hogere commandanten; hij kreeg inzicht in de hiërarchie, het beheer en de afhandeling van logistiek van het leger. Hij kwam in contact met verschillende Britse en Franse generaals en politici en ook met de prins van Wales, die bij de Grenadiers was en die Esmond zijn paarden en zadelmakerij achterliet toen hij terugkeerde naar Engeland.

Esmond stond te popelen om zijn plaats op afstand te ruilen voor het gevecht zelf en in augustus 1916 verliet hij zijn stafpositie en voegde zich bij de Scots Guards, een beweging die hem naar de frontlinie zou brengen. Lord French, een buurvrouw van Lady Minto's in Londen, probeerde haar ervan te overtuigen dat het in ieders belang zou zijn als Esmond bij Feilding zou blijven, maar haar kenmerkende onzelfzuchtige reactie was dat ze de wens van haar zoon respecteerde om actiever bij de oorlog betrokken te raken.

Tijdens de bittere winter van 1916/17 zag Esmond hevige gevechten aan de Somme, toen zijn bataljon verschrikkelijke verliezen leed. Zijn rol was vooral belangrijk nadien in de aanloop naar de Derde Ieperslag in juli 1917; hij leidde een gedurfde en strategisch belangrijke aanval over het IJzerkanaal naar niemandsland aan de andere kant en ontdekte dat de Duitsers de linie zeer zwak bezet hielden – en soms helemaal niet.



Bij Eton, in 'Pop'. 1913

Dankzij deze vitale inlichtingen kon een deel van de Guards Division hun aanval beginnen, vanuit een veel gunstiger positie, zelfs enkele dagen vóór het op 31 juli geplande hoofdoffensief. Een week later, terwijl hij het bevel voerde over zijn compagnie, werd hij getroffen door één enkele kogel bij een aflossing nabij Steenbeek.

Esmonds aantekeningen, direct en spontaan, onthullen de snelle transformatie en rijping van een jonge officier die aan de oorlog wordt blootgesteld. De brievenverzameling van zijn moeder laat zien in hoeverre een leven, zij het kort, zoveel mensen heeft geraakt en hoe de herinnering eraan en de invloed van zijn



Een bewogen verslag over deze jonge aristocraat die stierf op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog werd in 2017 gepubliceerd. *ESMOND - THE LOST IDOL* door Lord Astor van Hever PC DL voorheen *The Life Guards*



*De auteur Lord Astor legt een krans op het graf van Esmond, Mendinghem Military Cemetery*



*Minto War Memorial, onthuld door veldmaarschalk Earl Haig, 18 september 1921. Het gezicht is gemodelleerd naar Esmond.*

goedheid een blijvende indruk achterliet. John Buchan schreef over Esmond: "Zijn dapperheid was opmerkelijk, zelfs onder dappere mannen en in de donkerste dagen maakte zijn opgewekte en vriendelijke geest een licht om hem heen. In een brief aan Esmonds moeder bracht zijn pelotonssergeant het volgende eerbetoon: "We hebben ons idool verloren, want we hadden hem op een voetstuk in ons hart geplaatst (vandaar de titel van het boek). Hij kwam naar ons toe en eiste onze genegenheid op, zodat we hem, nu hij weg is, meer zullen missen dan woorden kunnen vertellen." Professor Sir Hew Strachan: "Het relaas van een jong bruisend en bevoorrecht leven dat in 1917 in Ieper werd afgebroken, is in zekere zin een bekend verhaal, niet in de laatste plaats door zijn schijnbare tragische onvermijdelijkheid." Maar 'The Lost Idol' is veel meer. Het is het verhaal van zowel een moeder als een zoon, zowel van een gezin als van een regiment.

Naast de woorden waren er de foto's waarmee Esmond Elliot zijn ervaringen vastlegde. Zoals veel soldaten van de Eerste Wereldoorlog gebruikte hij een Kodak Vest Pocket Camera. Deze nieuwe technologie met beelden waren in staat zijn woorden vleugels te geven.

Esmond, het verloren idool, bestaat zowel uit de diepe indrukken die mijn oudoom heeft gemaakt op iedereen die hem heeft ontmoet, zowel uit zijn eigen levenservaringen, als op en naast het slagveld. Esmonds dagboeken en brieven zijn een schat aan humoristische anekdotes over hoge commandanten en collega-officieren van de Garde, en samen met de oorlogservaring van een jonge man, krijgen we een intieme glimp van een vervlogen tijdperk. Toch zijn de thema's tijdloos: liefde en vriendschap, verlies en de noodzaak om herinneringen te bewaren. En, natuurlijk, bij het onderzoeken en schrijven over Esmond, kwamen Alex en ik een aantal

fascinerende personages tegen: de kleurrijke Amir van Afghanistan, wiens vriendschap met de Mintos tijdens zijn uitgebreide bezoek aan India gedeeltelijk van invloed was op het besluit van zijn land om zijn neutraliteit te handhaven, ondanks hevige druk voor toetreden tot de Centrale Mogendheden; Hugh Macnaghten, de briljante vice-provoost in Eton die, nadat hij 53 jongens in zijn huis verloor, uiteindelijk niet in staat was om met zijn verdriet om te gaan; en Wilfrid Ewart, een broederofficier in het bataljon van Esmond, die schreef over hun gezamenlijke ervaringen in *Way of Revelation*, een naoorlogse slagveld-bestseller, gepubliceerd in 1921, waarin Esmond verschijnt als Eric Sinclair, één van de twee hoofdrolspelers.

Mijn inspiratie voor het boek kwam van mijn grootmoeder, Violet Astor, de jongste van Esmonds drie oudere zussen, die bijzonder dicht bij haar geliefde jongere broer stond. Zijn dood was haar derde sterfgeval in evenveel jaren; ze hielp haar moeder een verslag van zijn leven samen te stellen en "die vreugdevolle tweeëntwintig jaar" opnieuw te beleven.

We waren soms overweldigd door de hoeveelheid papieren en foto's en de nauwgezette details waarmee ze waren verzameld - ook door de gevoelens die in brieven werden uitgedrukt en de maatregelen die werden genomen om Esmond te gedenken - en hadden werkelijk een zeer moeilijke taak om te beslissen wat we moesten opnemen en wat wegaten. De emotie van om te gaan met Esmonds aandenkens en persoonlijke bezittingen, prachtig bewaard door Lord Minto is met geen woorden te beschrijven. Even schrijnend voor mij was de wetenschap dat het Douglas Haig was, de vader van mijn moeder, die in 1921 het prachtige Minto Memorial onthulde, wiens gezicht dat van Esmond is.

Maar de publicatie van Esmond, *The Lost Idol*, 1895-1917 heeft ook geleid tot een onverwach-

te thuiskomst voor een buste van de oorlogsheld in het huis van zijn familie in de Scottish Borders. In september 1921 onthulde veldmaarschalk Haig, die tussen 1915 en 1918 opperbevelhebber van het Britse leger aan het westfront was, een oorlogsmonument op het terrein van de Minto-kerk. De basis van steen gewonnen uit Minto Crags wordt bekroond door een levensgroot standbeeld van een Britse soldaat, gemodelleerd naar het gezicht van luitenant Esmond Elliot. De beeldhouwer van het beeld was Thomas J. Clapperton uit Galashiels.

Esmonds moeder was zo getroffen door de levenssechte kwaliteiten van de Memorial-soldaat dat ze een kleinere buste van haar zoon bestelde. De voltooide buste van Esmond in uniform werd door Galashiels afgeleverd bij Lady Minto's huis in Hampshire.

Op mysterieuze wijze werd de buste zo'n 50 jaar later ontdekt in een antiekwinkel in het Lake District door een vakantie-universiteitsdocent uit Londen. Robert Rider betaalde £ 60 voor de bronzen buste van de toen onbekende soldaat en begon zijn nauwgezette zoektocht om het verhaal te weten te komen. De twee stippen op de schouders gaven de eerste aanwijzing van zijn rang van luitenant. De riem en dasspeld van Sam Browne bevestigden dat hij was omgekomen in de Eerste Wereldoorlog en de drie knopen van de jas identificeerden zijn regiment als de Scots Guards.

De volgende jaren besteedde meneer Rider zijn vrije tijd aan het onderzoeken van gegevens van het War Office in Whitehall in de hoop de soldaat te identificeren. Maar de doorbraak kwam uiteindelijk nadat hij met een foto van de buste naar de *Border Telegraph* had geschreven en de hulp van lezers had gevraagd. Eén antwoord kwam van Jean Mears - de dochter van Thomas Clapperton - die de docent niet alleen een naam maar ook een verhaal gaf. De heer Rider zei op



*De teruggebrachte buste van Esmond Elliot*

82-jarige leeftijd: "Alles leek echter tot iets anders te leiden. Hoe meer ik te weten kwam, hoe meer ik moest weten". Als onderdeel van het onderzoek van de heer Rider had hij eind jaren zeventig geschreven aan de toenmalige Lord Astor, de neef van Esmond Elliot. Tijdens zijn recente onderzoek voor Esmond, *The Lost Idol, 1895-1917*, ontdekte de huidige Lord Astor die communicatie in de papieren van zijn vader, evenals een foto van de buste, en nam contact op met de heer Rider. De gepensioneerde universitair docent verschafte de auteur niet alleen zijn eigen kennis van Esmond, maar bood ook aan om de bronzen buste te herenigen met de familie Minto."

#### **Betreffende de auteurs van het boek**

Co-auteur Lord Astor of Hever trad toe tot *The Life Guards* nadat hij Eton had verlaten. Hij diende in Maleisië, Hong Kong en Noord-Ierland, naast het vervullen van ceremoniële taken in Londen. Als minister van Defensie was hij tussen 2010 en 2015 verantwoordelijk voor de honderdjarige herdenkingen van het Ministerie van Defensie. Lord Astor is vice-voorzitter van de St. George's Church in Ieper, waar de 340 Old Etonians die in de Ieperboog werden gedood - waaronder Esmond Elliot - zijn herdacht op een plaque.

Na haar afstuderen aan Oxford, waar ze Moderne talen studeerde, werkte mede-co-auteur Alexandra Campbell in de stad als effectenmakelaar - later stapte ze over naar financiële public relations. Ze is nu schrijver en onderzoeker.

#### **Vader Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound**

Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound, 4e graaf van Minto, voluit Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound, 4e graaf van Minto, burggraaf Melgund van Melgund, Baron Minto van Minto, (geboren op 9 juli 1845, Londen - overleden op 1 maart, 1914, Minto, Roxburgh, Scot.), Gouverneur-generaal van Canada (1898-1905) en onderkoning van India (1905-10). In India sponsorde hij en zijn collega John Morley de Morley-Minto Reforms Act (1909). De wet verhoogde de Indiase vertegenwoordiging in de regering enigszins, maar werd bekritiseerd door Indiase nationalistenvanwege de oprichting van afzonderlijke kiezers voor hindoes en moslims, die volgens hen verdeeldheid onder de Indiase bevolking bevorderden om de Britse overheersing te vergemakkelijken. Opgeleid aan Eton College en Trinity College, Cambridge, diende Minto in de Scots Guards (1867-1869), vertrok voor een korte carrière in de ruitersport en was daarna krantencorrespondent in Spanje en Turkije (1874-77). Hij nam deel aan de Tweede Afghaanse Oorlog (1879) en aan de Egyptische campagne (1882) voordat hij in 1883 naar Canada ging als militair secretaris. In 1886 keerde hij terug naar Engeland, waar hij in 1891 de titels en graafschap van zijn vader opvolgde. In 1898 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Canada en leidde hij de conflicten tussen de Canadese premier Sir Wilfrid Laurier en de Britse koloniale secretaris Joseph Chamberlain. In 1905 werd Minto benoemd tot onderkoning van India, met John Morley als staatssecretaris.



*Esmonds vader, Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound*



*Het kruis van Proven*

De twee mannen waren het erover eens dat bepaalde politieke hervormingen nodig waren om goed opgeleide Indiërs tevreden te stellen, om gematigde leiders van de Indian National Congress Party te versterken en om het toenemende nationalisme te beheersen. Bijgevolg werden twee Indiase leden benoemd in de raad van de minister van Buitenlandse Zaken en één in de uitvoerende raad van de onderkoning. De wens van Minto om een betere vertegenwoordiging van de landbelangen en commerciële belangen voor moslims in de wetgevende raden te verzekeren, resulteerde in de oprichting van afzonderlijke hindoeïstische en islamitische kiezers. Hij moedigde ook de oprichting van de Muslim League als een rivaliserende organisatie voor het congres. Zijn critici zagen dit als onderdeel van een "verdeel en heers"-beleid dat de schuld kreeg van de uiteindelijke opdeling van India. Minto heeft de macht van de regering om zonder proces te deporteren nieuw leven ingeblazen om de revolutionairen Lajpat Rai en Ajit Singh aan te pakken, en hij stelde strenge maatregelen in tegen degenen die voorstander waren van gewapend verzet tegen de Britse overheersing.

Gegevens verzameld door Ivan Top

Bronnen:

- <http://guardsmagazine.com/>
- <http://www.wo1.be/en/persons/elliott-esmond>
- <https://www.coldstreamhistorysociety.co.uk>
- <https://www.casematepublishers.com/>
- <https://www.helion.co.uk/>
- <https://www.bordertelegraph.com>

# CITROËN



## ELECTRIC TEST DAYS

OPGELET, JE GAAT HEM MOETEN TERUGBRENGEN

MAAR ALS JE HEM WILT HOUDEN, NEMEN WIJ DE JOUWE OVER

VOORDELEN  
TOT  
**8.500€<sup>(1)</sup>**

EXTRA OVERNAME  
TOT  
**3.000€<sup>(2)</sup>**

KLANTENMENING  
  
CITROËN-ADVISOR.BE

NEW ë-BERLINGO :  19,4 - 20 KWH/100KM (WLTP)

ë-C4 :  15,3 - 15,6 KWH/100KM (WLTP)

[citroen.be](https://citroen.be)



Citroën verkies TotalEnergies. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : [citroen.be](https://citroen.be). Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Maximum voordeel: tot 8.500 € incl BTW. Voorbeeld voor een Citroën ë-SpaceTourer Maat M 50 kWh. Het globale voordeel is met de EcoTech premie van 3.500 € inbegrepen. (2) Extra overnamepremie tot 3.000€ geldig bij aankoop van een nieuwe CITROËN ë-Spacetourer. Extra overnamepremie, niet cumuleerbaar met de EcoTech. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/05/2022 tot 31/05/2022 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang versie. Meer info bij ons.

## DEFEVER

Dehemlaan 18 • IEPER • T 057 20 46 06 • [karel@citroen-defever.be](mailto:karel@citroen-defever.be)  
[www.citroen-defever.be](https://www.citroen-defever.be)



## VULSTEKE & VERBEKE

RECYCLEREN ZIT IN ONS DNA

Groot-Brittanniëlaan 5 - 8970 Poperinge - 057 33 77 07



**SINKSENMAANDAG 6 JUNI vanaf 18 uur**



## HESPEN AAN 'T SPIT IN 'T ROZENHOF

Het is weer zover!

Eindelijk kunnen wij jullie opnieuw verwelkomen in de feestzaal voor de volgende editie van onze "Hespen aan 't spit".

Wil je er graag bij zijn en wil je zeker zijn van je tafel? Reserveer dan zeker vooraf en wij doen het nodige!

**Buffet  
à volonté**

- Groentebuffet
- Aardappel in de pelle
- Heerlijke hespen a/h haardvuur gebakken
- Verse Provençaalse saus

**VOLWASSENEN: € 20 - KINDEREN <12 JAAR : € 12**

**RESERVATIE GEWENST !!! 057 30 03 35**

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • [www.rozenhof-proven.be](http://www.rozenhof-proven.be)  
Openingsuren: MA-DI: 11.30 - 17 u. • VR-ZA-ZO: 11.30 - 21.00 u. • WO-DO: GESLOTEN

# ... 40 jaar terug in de tijd



Zuster Benigna tussen haar familie en de lege glazen. Naast haar zit pater Joris Hosten en ook burgemeester Henri d'Udekem d'Acoz vierde in Haringe mee.

Op 16 mei 1982 zette Haringe zuster Benigna uitgebreid in de bloemen. Met bloemen uiter-aard, maar ook met een misviering, een uitgebreide receptie, een feestmaal in Sint-Joseph en enkele lovende speeches. Terecht trouwens, want de inzet en dynamiek van 'warme moeder' - zoals ze ooit door de Poperingse kunstenaar Paul Boudry werd gedoopt - waren heel groot. Zuster Benigna werd op 30 november 1921 in Eggewaartskapelle als Blanche Deprez geboren. Ze studeerde voor onderwijzeres en in 1947 trad ze binnen bij de Zusters van de Heilige Familie in Ieper. Twee jaar later werd ze naar het klooster van Oostvleteren gestuurd. Ze kreeg een lesopdracht in de meisjesschool bij het 6de, 7de en 8ste leerjaar en ze werd er later ook schoolhoofd. In 1962 verhuisde ze naar Haringe om er - net als in Oostvleteren - in te staan voor de bouw van een nieuwe school. Ondertussen stond ze er ook voor de klas bij de oudste

leerlingen, was ze schoolhoofd en ook 'mère' of kloosteroverste. Toen de school in 1978 met die van Watou ging samenwerken en de oudste leerjaren van Haringe naar daar verhuisden, stopte zuster Benigna met lesgeven en drie jaar later ging ze als onderwijzeres met pensioen. Maar ondertussen bouwde ze wel heel actief mee aan de groeiende reputatie van Haringe. Toen pater Declercq in januari 1975 bij het klooster van Haringe aanbelde en zich als nieuwe pastoor van Haringe voorstelde, schrok ze niet weinig. Zijn kunstenaarsuiterlijk en nonchalante houding vloekten met haar beeld van een devote dorpspastoor. Maar de argwaan van de eerste momenten maakte snel plaats voor een warme vriendschap en groot wederzijds respect. De zuster werd een soort wereldse engelbewaarder voor de pater en het klooster werd een open huis waar de Kultuurgemeenschap een pak nieuwe ideeën uitwerkte. Net als de pater



werd ook zij één van de belangrijke steunpilaren van het dorp. Ze bleef de werking van de school tot aan de definitieve sluiting in 1984 van nabij volgen, stond mee in voor de dorpsbibliotheek en het kerkelijk leven en toen de schoolgebouwen in 1985 tot dorps- en kamphuis werden omgedoopt, kreeg ze zelfs de stempel van 'kotmadam'. Ze genoot van contacten met de toeristen en trekkers die in het dorpshuis of de trekkershutten kwamen overnachten, gidste in de kerk, vertroetelde de vele kunstenaars tijdens de kunsttentoonstellingen, volgde van nabij alle dorpsactiviteiten met een positief kritisch oog en waakte erover dat de jeugdbewegingen op kamp binnen de uitgezette lijnen bleven kleuren. Ze leek onvermoeibaar maar ze werd eerder onverwacht plots ernstig ziek. Ze overleed op 17 december 1995.

## Nog in mei 1982

- Op 16 mei dreven in De IJzer honderden dode vissen. De dienst waters en bossen hadden enkele dagen voordien nog 200 kg nieuwe vis gepoot, en dat maakte de massale vissterfte alleen maar dramatischer. Tussen Roesbrugge en Stavele werden die dag meer dan 1000 kg dode vissen geschept, vooral brasem en blik,



Met Willy Laureys, Albert Dekeersgieter, Gery Ternier en Dirk Parmentier hadden de Krombeekse Pedaaltrappers 4 vertegenwoordigers die in mei 1982 Parijs-Roubaix voor wielertoeristen reden. Roger Dever, Justin Capoen, Gilbert Deruyck, Albert Kinoo, Johny Lahaye en Luc Delefortrie fungeerden als begeleiders.



Pastoor Vital Deconinck tussen zijn collega's bij zijn aankomst in Stavele op 7 mei 1972.



"De Handboog" van Roesbrugge vierde in april 1972 zijn kampioenen op de liggende wip. Het waren Krombekaer Gilbert Deroo en de Roesbruggenars Joël Deroo en Jozef Lannoye.



Henri d'Udekem d'Acoz opende als provincieraadslid in mei 1972 samen met burgemeester Lucien Igodt in Watou de exponaar naar aanleiding van 25 jaar KWB in Watou.

met zelfs hier en daar een paling erbij. In het verleden werd bij vissterfte in De IJzer meestal snel naar Eurofreez geweest, maar volgens de deskundigen kon dat aardappelverwerkend bedrijf op die dag niets aangewreven worden. Eurofreez beschikte toen namelijk al over een eigen werkende zuiveringsinstallatie. De eigenlijke reden van de massale sterfte werd later nooit officieel vrijgegeven.

- In Watou werd de allereerste kindermarkt van KSA De Bollaert, in samenwerking met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en de Speelpleinwerking, een succes. Kinderen mochten op de markt allerlei speelgoed en boeken verkopen, met 20 frank als maximumprijs per stuk. De KSA zelf verkocht op die markt faiëncetegels

met daarop het schild van Watou voor 100 frank per stuk. Die tegeltjes werden later een geliefd verzamelobject.

#### En 50 jaar geleden, in mei 1972

In Stavele werd Vital Deconinck plechtig als nieuwe dorpspastoor ingehaald. Voor de nieuwe pastoor betekende dat geen grote verhuis, want voordien was hij onderpastoor in Oostvleteren. Er waren dan ook heel wat Vleternars op de plechtige ontvangst in Stavele en de muziekkorpsen van Oostvleteren en Stavele zorgden voor een heuse kermisfeer. Pastoor Deconinck volgde E.H. Cyriel Van Hoenackere op, die van 1947 tot 1972 pastoor was in Stavele.

Op 3 mei 1972 kwam bibliotheekinspecteur

Valère Arickx de vernieuwde bibliotheken van Roesbrugge en Haringe openen. Bibliotheecaris Daniël Morez leidde hem trots rond in de bibliokalen van het huidige Karel de Blauwercentrum, en in Haringe mochten Jozef Gheysens en Milo Aernout de speciale gast ontvangen in de opgekalefaterde woning op de hoek van de Haringestraat en de toenmalige Watoustraat (nu café Le Cadran).

Stef Ryon

- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto's op [www.westhoekverbeeldt.be](http://www.westhoekverbeeldt.be)



Het bedprentje van Cyriel Van Hoenackere, die 25 jaar pastoor was in Stavele.



Guido Vandenbroucke werd in 1982 kampioen bij de Provense Hoplandkaarters. Hij is de grootste achteraan en naast hem staat zijn echtgenote Trees Vanbeveren. Vooraan glundert oud-cafébaas Jozef Carlé die door het bestuur speciaal werd gehuldigd.



## Het Dagboek van een dorpspastoor "Liber Memorialis" (22)

GUSTAAF GODERIS - pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932



De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina's tellende handschrift van het Liber Memorialis van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

**December 1905:** gedurige aanbidding. 1. de zondag vooraf in beide missen de gelovigen aanwakkeren om de sermoenen te komen aanhoren en om neerstig tot de heilige sacramenten te naderen. Vijf sermoenen zullen gepredikt worden, acht vreemde priesters zullen biecht horen. 2. Daags voor de gedurige aanbidding 's noens aan tafel wordt gezeid in welke biechtstoel ieder biechtvader zal biechthoren; waar de vreemde priesters zullen slaping vinden, welke bediening zij zullen

oefenen morgen in de plechtige hoogmis; op welk uur zij zullen geroepen worden om mis te lezen; dat al de biechtvaders een half uur zullen uitgaan in de namiddag van 4.30 u. tot 5 u., dat zij de morgen der gedurige aanbidding in de pastorie niet zouden gaan om te ontuchteren voor 7 u. Voor het begin van de hoogmis waren 1300 h. speciën uitgedeeld geweest.

**Mei 1906:** kamerkiezing. Voorlopige vergadering in het stadhuis. Tot die vergadering werden uitgenodigd de meest invloed hebbende katholieke kiezers. De kiezerslijst wordt afgelezen en men vraagt wie van de aanwezigen met vrucht zou kunnen spreken de twijfelachtige of slechte kiezers. Uit sommige berekeningen blijkt dat men mag verhoppen van mijnheer Nolf, liberale volksvertegenwoordiger af te stemmen. Mijnheer Colaert en mijnheer Van Merris komen naar Abele en naar Watou conferentie geven. Achter de kiezing de voorzitters en getuigen doen bemerken dat de kiezers van Watou lof verdienen. Zij schatten op 130, 't getal stemmen dat M. Nolf op Watou zou gehad hebben. De kiezing der katholieken werd grotelijks bevoordeeld door de gebeurtenissen in Frankrijk: openbreken der kerken ter gelegenheid der inventarissen, weggagen van paters en nonnen, scheiding van kerk en staat, moord van Gijssel in den inventaris van Boeschepe.

**18 juli 1906.** Vergadering van de cursus in de pastorie van Watou. Jaarlijks komen de heren priesters van de cursus bijeen. In de vergadering te Wilskerke in 1905, de bisschop Mgr. Waffelaert zelve, stak Watou uit als vergaderplaats in 1906. De 19de juni vroeg ik aan Mgr. schriftelijk welke dag Z.H. zou vaststellen tot de vergadering. Mgr. antwoordde dat de schikigste dag de 18de juli was. Seffens nodigde ik al de heren uit, uitgenomen M. Notebaert, pastoor in Amerika en M. Bankaert, pater jezuiet in Afrika. Ik miek een overeenkomst met Th. Catteeuw-Hervent uit de Magdalenastraat 33 te Wervik om een noenmaal te doen opdienen voor 22 personen aan 5,50 fr. per hoofd. Catteeuw moet alles leveren, behalve de wijn, de tafels en 't geen hij uit mijn hof zal kunnen gebruiken. Hij diende op ten algemene voldoening: vier soorten vlees en een soort vis, aan de 20 tegenwoordige heren. Tot gedachtenis gaf ik een der heren aan het nagerecht mede de wijnkaart, geschreven op een lichtprint (foto) van Watoukerk en wenste ik aan zijne hoogwaardigheid en andere genodigden welkom en geluk.; zijne hoogw. geweerdigde te antwoorden.

**September 1905:** mijnheer de kapelaan van Watou E.H. Lamerant, de geweldnarigen zierende in Frankrijk tegen de godsdienst gepleegd en vreezende de kerken te sluiten, vat het gedacht op van een kapel of bidplaats te stichten op Belgische grond op Abele Watou. Mijnheer de Deken van Poperinge E.H. Dehulster spreekt mij over die zaak gedurende de geestelijke afzondering der priesters en doet verstaan dat de grootvicaris, mijnheer Houthave zulke stichting als zeer geraadzaam aanziet. Hij heeft verklaard dat een smeekschrift, getekend door de inwoners van Abele zouden moeten opgezonden worden naar 't bisdom en naar 't gouvernement. Bij mijn terugkomst vertelt mij M. Lamerant dat hij aan de bijzonderste inwoners van die wijk hun handtekening op een verzoekschrift gevraagd heeft, zonder voldoende uitslag. De heer pastoor van Abele-Watou E.H. Geldhooft doet van de inwoners een verzoekschrift tekenen, bij 't welke zij vragen aan de bevoegde overheid van zelve een kerk of bidplaats te bouwen op Belgische grond in dewelke de pastoor van Abele zou mogen dienst doen. De 14de december verkrijgt M. Geldhooft een verhoor bij de bisschop van Brugge, in 't welk zijne hoogwaardige hem de belofte doet van hem te laten dienst doen in een kerk door hem op Belgische grond gebouwd, indien slechtere tijden nog in Frankrijk zulks vereisten. De bestaande kerk blijft open ten dienste der gelovigen.

Mijnheer Julius Floor, provinciaal raadslid van 't kanton Roesbrugge-Haringe, overleed den 1 oktober 1906. Mijnheer Karel Brutsaert, burgemeester van Watou en plaatsvervangend raadslid wierd titelvoerend raadslid. Na het overlijden van M. Verlende werd mijnheer Dequidt, burgemeester van Loo, plaatsveranger. Menigeen herinnerde een spreuk van mijnheer Verlende, in een vergadering te Roesbrugge gedaan tijdens het bespreken van de plaatsverangers.



Sint-Bavokerk

Hij zei: "Bekijkt ons, M. Floor en mij. Zien wij er uit om zo vroeg plaats te maken voor de plaatsvervaarders?" M. Debrie, pastoor van Haringe, deed bemerken: "Mr. Verlende, daarvan is niemand zeker!"

**Januari 1907.** Gedurende de onpasselijkheid van den hulponderwijzer Camiel Vandenberghe, Mr. Desmarts van Meulebeke, wordt door mr. de bestuurder der normaalschool van Torhout gezonden om den onpasselijke meester te vervangen.

Deling aan de armen van Watou door 't klooster der eerwaarde paters trappisten. De paters delen een nieuwaarsgift van wollen sergien, baaien, kousen enz. voor een som van 1000 fr. Daarenboven geven zij 100 fr. aan 't genootschap van de h. Vincentius a Paolo. In 1906, ook in de nieuwaarsmaand, hadden zij 10.000 kilo aardappelen gedeeld. In 't jaar 1905 waren de aardappelen mislukt. 't Klooster had er geen genoeg opgedaan voor eigen gebruik en zij deden er van 't vreemde een wagen van 10.000 kilo komen voor de armen. In 1905 deelde 't zelfde klooster 35.000 kilo kolen.

Wordt vervolgd



Refuge St.-Bernard van de paters trappisten

# D'ABEELESTATIE

## HENGELSPORT

### ALLES VOOR TUIN EN DIER

### HOUTPELLETS, BRANDHOUT EN KOLEN

Abelestationsstraat 34  
8970 ABELE-Poperinge  
Tel. 057 33 62 49  
abeelestatie@telenet.be  
www.abeelestatie.be

Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE  
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto's  
Depannagediensten  
Alle carrosseriewerken • schilderen

## DEVER FREDERIK

metaal-, aluminium- en  
inoxconstructies

0477/85.01.39

fax 057/36.73.37

dever\_frederik@hotmail.com  
Apollonia-dreef 4, 8978 Watou

### Aanpassen en herstellen van kledij Maken van gordijnen

Openingsuren

Maandag: 13.30 - 18.00 u.  
Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.  
Woensdag: 9.00 - 12.00 u.  
Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.  
Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.  
Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

Ilse Warmoes

Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou  
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96  
ilse.warmoes@telenet.be

## Boomonderhoud

### Bottelier Joris

Snoeien & vellen van bomen  
Onderhoud & opruiming van bos  
Verhakselen van bomen en takken  
Bouwklaar maken van terreinen

Specialiteit :

Uitvriezen van boomwortels

Oude Provenstraat 53 - 8978 Watou  
057 36 67 68 - 0473 94 51 54  
www.boomonderhoud-bottelier.be



## THUISBATTERIJEN EN ZONNEPANELEN

Plaats een **thuisbatterij**, en sla de **overtollige zonne-energie** op. Beheer uw verbruik op een **intelligente manier**, en verhoog het rendement van uw zonnepanelen met **ruim 40%**

**SMA Storage** en **Sunny Island**. De meest betrouwbare oplossing op de markt. In combinatie met de premium **LG** of **BYD** LiFePO4-batterijen.

- ✓ 10 jaar garantie,
- ✓ Met noodstroomfunctie,
- ✓ Toe te passen op alle bestaande installaties,

**Solis Hybride** omvormers. Betaalbare **all-in-one oplossing** voor nieuwe installaties. Sluit zowel uw zonnepanelen, als batterij aan op één toestel. In combinatie met **Pylontech** LiFePO4-batterijen.

- ✓ 10 jaar garantie,
- ✓ Met noodstroomfunctie,
- ✓ Voor nieuwe installaties,



**RESU**  
LG Chem



**PYLONTECH**



### Contacteer ons

Jochen Debaenst  
Westsluisstraat 15  
BE 8691 STAVELE

www.ecolis.be  
info@ecolis.be  
0494 48 21 74



## TUINCENTER AU PETIT JARDIN BVBA

Wim Indevuyst  
Couthoflaan 32  
8972 PROVEN  
Tel. 057 33 39 63  
E-mail: info@aupetitjardin.be  
[www.aupetitjardin.be](http://www.aupetitjardin.be)

dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.  
• gesloten op maandag



**Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:  
kom uw keuze maken !**

Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:  
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,  
prei, bloemkool, spruiten, selder, ...

**In mei ganse zondag open!**

*Kom gerust langs,  
het team van  
Au Petit Jardin  
staat steeds  
tot uw dienst !*

## "SCHOON VOLK"

### Grensbolders hielden koningbolling - Abele 1981



Bij de Grensbolders werd de koningbolling gehouden. Urbain Soete werd koning A, Pitteljoen Camiel Prins A, Koning B werd Pitteljoen Marcelin. Prins B werd Depoorter Camiel. Hier de Grensbolders samen met erevoorzitter Roger Descamps.

Zowat elke vereniging die iets te vieren had, kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht.

Het moment voor alle leden om op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf!

Wie herkent hier zichzelf, een familielid of een vriend/vriendin?

Laat het ons weten op [daschot.ryon@gmail.com](mailto:daschot.ryon@gmail.com) of [info@drukkerijschoonaert.be](mailto:info@drukkerijschoonaert.be), dan kunnen ook deze foto's op de beeldbank.

BOUWERKEN

**MARIO VANDEWIELE** BVBA

T 0475 68 50 59

GESPECIALISEERD IN:

- WONINGBOUW ■ VERBOUWINGEN
- PROFESSIONEEL AANBRENGEN
- VAN ISOLATIE ■ RUIJME ERVARING MET
- LAGE ENERGIEWONINGEN ■ OPRITTEN EN
- TERRASSEN ■ VLOEREN- EN WANDTEGELS
- KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

**MARIO VANDEWIELE BV**  
ROESBRUGGESTRAAT 62  
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

[INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE](mailto:INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE)  
[WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE](http://WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE)

Voor al uw festiviteiten:  
affiches, flyers en toegangskaarten

**Drukkerij SCHOONAERT**

## Publiciteit voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan  
3000 huisgezinnen verspreid.

**Inlichtingen: 057 30 03 79**

## 't Zeugekot

Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij  
Feestzaal te huur  
Vakantiewoning  
Hoeveslagerij  
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4  
8691 Beveren aan de IJzer  
0478 37 64 36  
[www.zeugekot.be](http://www.zeugekot.be)

## Pater Van Acker verlaat Haringe

Midden februari 2022 verliet Pater Jozef Van Acker, omwille van gezondheidsproblemen, zijn geliefde Haringe om zijn intrek te nemen in het Missiehuis van Scheut te Torhout. Hij was sedert 1998 priester in Haringe. Vanaf 2003, met de oprichting van de federatie Poperinge-West, werd hij ook priester in Roesbrugge. Tevens was hij ook actief in Abele. In januari 2021 kreeg hij eervol ontslag maar bleef zijn diensten nog aanbieden in de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren.

Jozef Van Acker werd op 9 juli 1930 te Ardoorie geboren als tweede jongen in het gezin van onderwijzer 'meester' Van Acker. Al op 13-jarige leeftijd, midden in de tweede wereldoorlog, verloor hij in amper één week tijd zijn vader en zijn moeder. Maar dankzij de hulp van 'oom' Jules Caenepeel uit Boezinge kon hij verder studeren. Jozef koos na zijn humaniora in de Grieks-Latijnse in het Klein Seminarie in Roeselare voor... Scheut. "Jawel, in 1950 trok ik naar Scheut waar ik mijn priesteropleiding volgde. Vijf jaar later werd ik tot priester gewijd. Ik vertrok meteen naar de toen nog Belgische kolonie Congo. Ik maakte er epidemieën van ebola, dysenterie en malaria mee, maar zelf ben ik er nooit echt bang van geweest. In Kasāi was ik reispatroon in een gebied zo groot als West-Vlaanderen," vertelt pater Jozef. In 1960 werd Congo onafhankelijk. In de periode 1971-1997 kreeg het land de naam Zaïre. Nadien werd het weer Congo. "Ik werd overgeplaatst naar Masuika (bij de menseners) en verbleef ook een paar jaar in Kamuesha, de streek van de juweeldiamant," vervolgt de pater. "In 1963 kwam ik voor het eerst 'op congé' naar België. Als pater kreeg ik heel wat 'titels': paterarchitect-aannemer; pater-commerçant. In Kantede werd ik zelfs verantwoordelijk voor een zagerij die beschikte over een reuze boomzaag, aangedreven door een VW-motor. De zagerij werd een waar begrip in de regio: planken werden verhandeld tot in de grote steden en met de opbrengst werden huizen en scholen gebouwd," vertelt pater Jozef. Père Madimi zette met zijn confraters en de hulp van de plaatselijke bevolking een hele handel mee op. Hij verhandelde ook koeien, vrachtwagens vol textiel en tonnen koffiebonen tot in Kinshasa waar ze aan een ferme prijs verkocht werden. "Hierdoor raakten de plaatselijke boeren aan een deftig inkomen en werden ze niet uitgebuit," vult de pater aan. Eind februari 1998 kwam er op de missiepost een serieuze tip binnen dat het leven van pater Van Acker op het spel stond en dat hij vermoord zou worden. "Ik was té sociaal," geeft de pater aan als reden. "Ik nam geen blad voor de mond en koos in alle omstandigheden resoluut voor de bevolking. Op 1 maart 1998 ben ik dan, via een missiepost van de zusters van Heule, noodgedwongen het land uit gevlucht. Ik nam zelfs nog een brief van zuster Anne Desrumeaux mee voor haar fa-



milie in België. Ruim een maand later werd die zuster zelf vermoord..." Congo was voor de pater toen een afgesloten hoofdstuk en enkele maanden na zijn aankomst in België werd hij dorpsheer in Haringe (in opvolging van o.a. pater-missionaris en priester-kunstenaar Joris Declercq, Dominicaan Joris Hosten en scheutist André Decadt) en later in Roesbrugge en Abele. Hij maakte geen onderscheid in zijn parochies. "Congo en België vallen niet met elkaar te vergelijken. In Congo hadden we bijna altijd mooi weer en ik voerde ook totaal andere taken uit. Wij kenden toen nog de goede periode," zegt pater Jozef. Voor veel parochianen is pater Van Acker een waar fenomeen geweest. Zijn verleden vormde hem trouwens tot de pastoor die door velen werd geapprecieerd: een man uit één stuk, van weinig tierlantijntjes maar van recht door zee, liefst zonder veel complimenten maar direct en open. Een pastoor zoals de



Westhoekers graag zien: niet een pilaarbijter in een ivoren toren maar een priester midden de gemeenschap met tijd en een hart voor de mensen. "Het is hier een joviale en sociale bevolking. Ik wilde zoveel mogelijk alles in gang houden en de mensen steunen. Ik deed net als in Congo huisbezoeken, door de wind, door de regen en vaak met de fiets en verraste de jarigen met een zelf gemaakt cadeau," vertelt Pater Jozef. Een kennismaking met pater Jozef kon soms pijnlijk zijn. Zijn handdruk was zo 'hartelijk' stevig dat bij sommigen de vingerkootjes de dag nadien nog nazinderden. Schouderklopjes kende hij niet, hij gaf telkens een ferme dreun! Gul was pater Jozef altijd. Zelfs met zijn 'kwispel'...het was een ware stortvloed aan wijwater! In 2015 werd pater Van Acker getroffen door een hersenbloeding. "Ik ben erg ziek geweest. Ik heb drie maanden moeten revalideren, maar ik wilde leven. Als je goed voelt waarom zou je dan met je duimen zitten draaien. Ik kijk vooruit. Zolang het nog lukt, blijf ik verder doen als parochiepriester," vertelde pater Jozef toen. "Immers van werken ga je niet dood en rusten is voor later, als ik oud ben." Ondertussen mocht hij al zijn gouden, diamanten en briljanten priesterjubileum vieren. In de tweede helft van 2021 was duidelijk merkbaar dat de jaren toch begonnen te wegen op pater Van Acker. Ondertussen was hij al ruim 91 jaar en nog altijd actief. Omwille van gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnames moest hij een stap terugzetten. Het viel hem zwaar niet meer te kunnen functioneren zoals voorheen. In februari 2022 is pater Jozef Van Acker dan definitief naar het Missiehuis van Scheut in Torhout getrokken waar hij hopelijk nog lange tijd van zijn welverdiende rust zal kunnen genieten. We wensen hem veel sterkte en een spoedig herstel met op zijn minst een dankbare schouderklop en een stevige handdruk die heel lang blijft nazinderen.

Stef Ryon en Marc Bailliu

## EVENEMENTENKALENDER

### ABELE

#### ■ EXPO, "LE PENSONAT DU SACRÉ-COEUR" Het pensioonaat, Abeleplein 8A, Abele Zondag 5 juni van 10 tot 18 uur.

In het kader van Erfgoeddag stelde vzw 't Pensioonaat tentoon, dit was zeer succesvol. De expo "Le pensionnat du Sacré-Cœur" kan nog bezocht worden op Pinksterzondag 5 juni. Vzw 't Pensioonaat beschikt over een verzameling schoolmateriaal (foto's, handwerken, educatieve wandkaarten, ingericht oud klaslokaal) die zeker de moeite waard zijn om te zien. De chambrettes van de school van Nieuwkerke zijn ook opgesteld en zijn eveneens nog te bezoeken.

Toegang is gratis.

De cafetaria is die dag open. Opbrengst is ten voordele van de vzw.

### BEVEREN-IJZER

#### ■ 18e IJZERSMULTOCHT Zondag 26 juni vanaf 10.30 uur

Ferm en de Landelijke Gilde van Beveren-IJzer, Roesbrugge-Haringe en Stavele organiseren de alomgekende ijzersmultocht met prachtig parcours voor jong en oud. De fietsrit start bij Voeders Verbrugge, Kerselaarstraat 1 in Leisele van 10.30 tot 12.30 uur. We staan garant voor verzorgde en voldoende bevoorradings (aperitief en soep in Roesbrugge-Haringe, warme maaltijd in Stavele, ijs en koffie met taart in Leisele), een goede bewegwijzering (met duidelijke routebeschrijving) en attente seingevers aan de gevaarlijke oversteekplaatsen. Kaarten (€ 25 voor volwassenen / € 15 kinderen tot 12 jaar) zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden of via overschrijving op BE57 7380 0838 2135 (met vermelding van naam en aantal personen). Vanaf 23 juni iets duurder (€ 30 voor volwassenen / € 20 kinderen tot 12 jaar). Beschik je zelf niet over een tweewieler? Verhuur van fietsen, ook elektrische, info via 057 40 03 15 of info@covemaecker.be.

Meer info op: [www.smultocht.be](http://www.smultocht.be) of [ijzer@smultocht.be](mailto:ijzer@smultocht.be) of 0475 23 00 63, 0475 78 85 13 en 0473 46 97 74

### KROMBEKE

#### ■ FEEST VAN HET PAARD - Zondag 19 juni vanaf 9.00 uur 5de Bardehofwandeling (voor ruiters en menners) - Kermismaandag 20 juni

17.00 u. Kinderpaardenmolen "Ridders en Jonkvrouwen" 6 Paardenkoersen i.s.m. vzw Draf- en vluchtkoersen Vlaanderen

19.00 u. Scurry driving Grote prijs Krombeke

20.00 u. Speciale koers met Belgische boerenpaarden

20.30 u. Grote finale winnaars - 6 reeksen

21.15 u. 13de Grote Steeple van Krombeke

21.30 u. Muziekgroep "LUNA 6"

23.30 u. DJ tot 02.00 u.

Alles gaat door in de weide, gratis toegang.

### POPERINGE

#### ■ DESPERADO Langhoirs Victorinen toneelvoorstelling 20, 21, 22, 23 en 25 mei telkens om 20 uur

'Vorig jaar bestond de Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen 530 jaar. Omwille van Corona konden we dit niet vieren. Uitstel is echter geen afstel. Daarom trakteren we jullie dit jaar met 2 toneelvoorstellingen. De eerste voorstelling is de tragikomische productie 'Desperado'. Een voorstelling met vier mannen die zich verkleden als cowboy en erop los zeveren tot ze zelf in hun hemd staan. Desperado is een zwartgallige voorstelling met onweerstaanbare humor, op de tekst van het Nederlands duo Kas & de Wolf, in een regie van Gregory White. Voorstellingen gaan door in het Pop-uptheater The Chapel (Peperstraat 1 te 8970 Poperinge) op vrijdag 20, zaterdag

21, zondag 22, maandag 23 en woensdag 25 mei telkens om 20 u.

Tickets kosten € 10 (€ 9 voor studenten en Opendoekleden). Tickets kun je bestellen via [www.langhoirs.be](http://www.langhoirs.be).

#### ■ BERTENPLEIN Poperinge binnenste buiten!!! Vrijdag 10 juni om 19.30 uur

Thematische wandeling o.l.v. Stefaan Cossey en Willy Tillie via de voordeur van het Vredege-recht, Burg. Bertenplein. Een paar jaar geleden legden we een stukje van de Boeschepestraat onder ons vergrootglas en de belangstelling was overweldigend. Dit jaar kiezen we voor het Burg. Bertenplein. We starten met een bezoek aan het Vredegerecht, wandelen tot St.-Omer en keren via het Sint-Janscollege terug naar het Vroonhof en de Vismarkt. Wat we van plan zijn? De geschiedenis vertellen van iedere woning en ieder gebouw, van zijn bewoners en van wat er gebeurde.

Burgemeesters met snotneuzen, apenbomen, schand- en pispalen, slachterijen, Mette Zeure, potten en pannen, framassons, for officers only, Stanislas, tabak- en hoedenwinkels, tandentrekkers en papenhaters, devote zielen en kunstenaars, jubilarissen die bomen planten, consuls en gouverneurs, Hitler, .... In een geanimeerde vertelwandeling, verzorgd door onze bestuursleden Stefaan Cossey en Willy Tillie, komen al deze verschillende elementen, gekleurd met een aantal verrassingen, aan bod. Meer mogen we helaas niet verklappen! Deelnameprijs bij de ingang van het Vredege-recht te betalen: € 5 voor niet-leden, € 3 voor leden, 1 persoon gratis voor steunende leden en 2 personen gratis voor ereleden van Heemkring 'De Poperingenaar'.

#### ■ ONTBIJTPAKKET VADERDAG KWB Poperinge Zondag 12 juni 2022

KWB Poperinge wil met vaderdag aan alle vaders en gezinnen een ontbijtpakket aanbieden. De pakketten worden door het bestuur aan

VIER MET ONS MEE

ZATERDAG 28 MEI 2022  
vanaf 10 - 17 uur

ZONDAG 29 MEI 2022  
vanaf 10 - 17 uur

"Live on stage"  
MAYSTREET  
om 20 uur

"RONDJE"  
T GEHEIM SPOOR

FEESTADRES  
Roesbruggestraat 17, 8691 Beveren a/d IJzer - [www.geheimspoor.be](http://www.geheimspoor.be)

TOT DAN?  
Sonya, Gian & Sandro

NIEUW  
POLYVALENTE RUIMTE

De zaal is geschikt voor recepties,  
vergaderingen, ontspanningsactiviteiten ...  
Vraag gerust meer info.

huisbezorgd (regio Poperinge) tussen 7.30 u. en 8.15 u. Prijs: volwassenen € 10, kinderen € 6. Inschrijven vóór 5 juni 2022 op reknr. BE68 7785 9007 8034 of bij Marc Devos 0477 28 92 31.

## ROESBRUGGE - HARINGE

### ■ OKRA Roesbrugge-Haringe Activiteiten:

- Vrijdag 20 mei om 13.50 u.: Kaarting & gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer.
- Dinsdag 24 mei om 14.00 u.: Kaarting & gezelschapsspelen bij P. Gunst.
- Vrijdag 27 mei: Petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 2 juni om 14.00 u.: Crea Kristen Volkshuis Roesbrugge
- Vrijdag 10 juni: Petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 14 juni om 14.00 u.: Kaarting Haringekermis in OC Karel de Blauwer. Iedereen, ook niet-leden van harte welkom.
- Vrijdag 17 juni om 13.50 u.: Kaarting & gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer.
- Vrijdag 24 juni: Petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 juni om 14.00 u.: Kaarting & gezelschapsspelen bij P. Gunst.

### ■ TAI CHI DANTIAN

Tai Chi Chuan helpt om lichamelijk en mentaal fit en soepel te blijven. Door de langzame bewegingen wordt het zenuwstelsel gestimuleerd, verbetert de bloedsomloop, versterken spieren en pezen, vermindert je spanning en breng je je lichaam en geest tot rust en evenwicht. Tai Chi-oefeningen zijn geschikt voor jong en oud, man en vrouw. Altijd welkom op wo. van 19.00 tot 20.30 u. in OC Karel de Blauwer te Roesbrugge. Voor inlichtingen: Greet Leupe, greet.leupe@gmail.com of 0476 58 91 07.

### ■ WASTA PASTA VBS De Krekel Zondag 5 juni vanaf 15 uur

Het gewone schoolfeest kon in maart niet doorgaan wegens corona, en daarom werd gezocht naar een alternatief. WA komt van wandelen, STA komt van stappen en PASTA is erg duidelijk! Je kan vanaf 15 u. een korte of langere gezinswandeling maken, en onderweg kom je QR-codes tegen, die gelinkt zijn aan filmpjes waarin de kinderen van De Krekel per klas een digitaal optreden geven. Daarna kom je met zijn allen naar school om op de speelplaats en in de speeltuin te genieten van een frisdrankje en de pastabar. Er is vanaf 17 u. keuze à volonté uit 3 soorten pasta (spek, scampi en vegetarisch) en voor de kinderen is er gewone bolognaisesaus indien gewenst. Geen zin om te wandelen? Niet erg, je kan ook gewoon

naar school komen om iets te drinken en om een hapje van de pastabar mee te pikken! Vooraf inschrijven op vbsdekrekel@kbrp.be (057 300 626) of op oudercomitekregel@gmail.com is nodig. Kinderen basisonderwijs € 8, volwassenen € 16.

### ■ WOBBELTURNEN VOOR PEUTERS & KLEUTERS zondag 22 & 29 mei

Telkens van 9.30 u. (peuters) en 10.30 u. (kleuters) in OC Karel de Blauwer. Prijs: € 8. Leden krijgen € 3 terug op spaarkaart. Inschrijvingen online via plovie.stefanie@telenet.be.

### ■ OPEN TUINDAGEN Bij Luc en Frieda, Haringestraat 54 Zondagen 12 en 19 juni van 14 tot 18 uur & zondag 26 juni van 10 tot 18 uur.

De tuin van Luc en Frieda is gelegen te Haringe, Haringestraat 54. De tuin is ongeveer 50 are groot en beplant met rozen, clematissen, een border met vaste planten. Bomen, struiken, een moestuin, klein fruit, een vijver met terras maken deel uit van deze romantische tuin. Knotwilgen en een haag geven beschutting aan de talrijke vogels. Met een drankje in de hand kan je heerlijk vertoeven op een bankje en de kleurrijke tuin bewonderen. Ingang € 3, drankje inbegrepen. Kinderen gratis. Info: 0478 57 50 35 of friedabusey@gmail.com.

## PROVEN

### ■ SCHUITIE WUITIE REBORN OC De Croone Zaterdag 4 juni

Dat een 100-jarige ook nog graag een danspasje plaatst, mag toch wel als uitzonderlijk bestempeld worden. De 100-jarige Volkvreugd



Proven waagt zich op zaterdag 4 juni nochtans op de dansvloer. In de feestroes van het jubileum organiseert de muzikvereniging de fuif 'Schuitie Wuitie Reborn'. Met de herinnering aan de legendarische Schuitie Wuitiefeiven die tot begin jaren 2000 werden georganiseerd, zette de werkgroep zich aan het werk om een authentieke fuif te organiseren in OC De Croone te Proven. Aan de draaitafel staat DJ Zombie & Eater. Die zorgt met de passende dansritmes voor een stomende ambiance. Daarnaast neemt de cocktailbar de laatste drempelvrees tot dansen weg. Kaarten zijn te koop bij de leden van De Volkvreugd à € 6. Dit dansgebeuren mag je zeker niet missen!

### ■ SPRING FEST Op voetbalplein Eekhout Zondag 5 juni van 14 tot 18 uur

Allen welkom in ons springkasteeldorp, plezier gegarandeerd, voor groot en klein. Gratis toegang. Org.: feestcomité Proven.

### ■ ANTIK-BROCANTEMARKT in de dorpskern Zondag 12 juni van 6 tot 18 uur

Na enkele woelige jaren van Corona organiseren we op 12 juni terug de jaarlijkse brocante- en antiekmarkt in het dorp en dat al voor de 15de maal, en hopelijk terug met een groot succes. Het volledige dorpsplein, Obterrestraat en het eerste stuk van de Terenburgseweg en rond de kerk wordt op politiebevel volledig verkeers- en parkeervrij gemaakt. De plaatsen zijn gratis. De verkoop van etenswaren en dranken is voorbehouden aan de organisatie. We hopen op stralend weer en vele standhouders en bezoekers. Voor inlichtingen: 0497 53 77 66 of 057 30 18 34.

## WATOU

### ■ Bolderskalender 2022 telkens vanaf 18.30 uur

23 mei: Chez le voisin  
30 mei: vzw Parochiezaal  
06 juni: geen bolling (Pinkstermaandag)  
13 juni: Handelsraad Watou (Watouplein)  
20 juni: Helleketel  
27 juni: A la frontière Belge

## 'T VOGELTJE

### ■ Rommelmarkt 't Vogeltje - Loviestraat zondag 29 mei NIEUWE DATUM van 6 tot 16 uur

Gratis standplaatsen, Inschrijven bij Johny Six op 0473 58 11 30 of Pieterjan Deschrevel op 0472 44 46 74

Voor al uw festiviteiten:  
affiches, flyers en toegangskaarten

**Drukkerij SCHOONAERT**

## OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

UITSLAGEN APRIL 2022

### KAARTING - 15 APRIL

OC Karel de Blauwer

**18 deelnemers - wonnen 3 partijen:** Plancke Paul 423 pt. en Huyghe Geert 421 pt.

**Wonnen 0 partijen:** Soulliaert Michel 202 pt. en Deloz Jean-Claude 211 pt.

#### Klassement:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Plancke Paul               | 6 - 6 - 786 pt. |
| 2. Huyghe Geert               | 6 - 5 - 734 pt. |
| 3. Devos Agnes                | 6 - 5 - 657 pt. |
| 4. Vandeputte Marie-Ghislaine | 6 - 3 - 607 pt. |
| 5. Declerck Agnes             | 6 - 3 - 525 pt. |

### KAARTING - 26 APRIL

Kristen Volkshuis

**12 deelnemers - won 3 partijen:** Ceenaeme Maria 340 pt.

**Wonnen 0 partijen:** Huyghe Geert 220 pt., Delanote Gilbert 218 pt.

#### Klassement:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Meeuw Eddy            | 9 - 7 - 941 pt. |
| 2. Ceenaeme Maria        | 9 - 6 - 942 pt. |
| 3. Soulliaert Michel     | 9 - 6 - 693 pt. |
| 4. Vandeputte Marc       | 6 - 5 - 791 pt. |
| 5. Vandermarliere Ignace | 6 - 5 - 652 pt. |

### PETANQUE - 8 APRIL

**25 deelnemers - wonnen 3 partijen:**

Antheunes Cecile, Dewitte Noël, Kino Hugo, Soetaert Frans, Vandenbroucke Irène, Vandendriessche Alain en Vanderhaeghe Guido

#### Klassement:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Soetaert Frans        | 15 - 13 - 182 pt. |
| 2. Antheunes Cecile      | 15 - 12 - 186 pt. |
| 3. Vandendriessche Alain | 12 - 10 - 145 pt. |
| 4. Kino Hugo             | 15 - 9 - 158 pt.  |
| 5. Dewitte Noël          | 15 - 9 - 156 pt.  |
| 6. Descamps Lucien       | 15 - 9 - 146 pt.  |
| 7. Debuysere Maria       | 15 - 8 - 164 pt.  |
| 8. Neyrinck Aimé         | 15 - 8 - 164 pt.  |
| 9. Timperman Lucienne    | 15 - 8 - 151 pt.  |
| 10. Vandeputte Marc      | 15 - 7 - 150 pt.  |

### PETANQUE - 22 APRIL

**29 deelnemers - wonnen 3 partijen:** Antheunes Cecile, Butaye Willy, Laseure Albert, Meeuw Eddy, Neyrinck Aimé en Soetaert Frans

#### Klassement:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Soetaert Frans             | 18 - 16 - 221 pt. |
| 2. Antheunes Cecile           | 18 - 15 - 225 pt. |
| 3. Neyrinck Aimé              | 18 - 11 - 203 pt. |
| 4. Dewitte Noël               | 18 - 11 - 194 pt. |
| 5. Vandendriessche Alain      | 15 - 10 - 165 pt. |
| 6. Debuysere Maria            | 18 - 9 - 196 pt.  |
| 7. Kino Hugo                  | 18 - 9 - 173 pt.  |
| 8. Vandeputte Marie-Ghislaine | 18 - 9 - 170 pt.  |
| 9. Thores Maria               | 18 - 9 - 150 pt.  |
| 10. Butaye Willy              | 15 - 9 - 149 pt.  |

## Kapster aan huis "Hair-service"

Coiffure



**DAMES - HEREN - KINDEREN  
BEJAARDEN - ANDERSVALIDEN**

057 38 89 93

0471 37 56 34

## OKRA PROVEN

UITSLAGEN APRIL 2022

### PETANQUE - 7 APRIL

**42 deelnemers - wonnen 3 partijen:**

Maria Thores, Agnes Ridez, Joël Vanneste, Guido Vanderhaeghe, Magda Prinzie, Albine Gombeir, Margriet George, Willyane Criem, Denise Catrycke, Willy Butaye, Marc Jacques, Martin Pyck, Lena Baes, Ivan Pillaert, Paul Busschaert, Christiane Leys, Claudine Carlé en Vilbert Vanrenterghem.

### PETANQUE - 20 APRIL

**38 deelnemers - wonnen 3 partijen:** Ivan Pillaert, Marc Jacques, Nicole Berten, Guido Vanderhaeghe, Thérèse Beghein, Joël Vanneste, Albine Gombeir, Katelijne Gheysens, Agnes Devos, Jacqueline Vermès, Maria Thores, Paula Cappoen, Aimé Neyrynck, Jacques Decrock, Lena Derycke en Denise Catrycke.

### PETANQUE 5 MEI 2022

**40 deelnemers - Wonnen 3 partijen:**

Frans Hauttekeur, Joël Vanneste, Annie Laseure, Christiane Rouseré, Willy Butaye, Denise Catrycke.

#### Klassement:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Denise Catrycke    | 19 part. / 259 pt. |
| 2. Ivan Pillaert      | 16 part. / 258 pt. |
| 3. Joël Vanneste      | 15 part. / 229 pt. |
| 4. Cecile Antheunis   | 15 part. / 227 pt. |
| 5. Guido Vanderhaeghe | 14 part. / 245 pt. |

Volgende speeldag op donderdag 19 mei.

Noteer ook: donderdag 16 juni GEEN PETANQUE omwille van onze daguitstap.



KWINTEZENSIA

**Voetreflexologie &  
Aromatherapie**

Sint-Brigidaplein, 4  
8691 Beveren-aan-de-Yzer



**Bon sessie voetreflex**

[www.kwintezensia.be](http://www.kwintezensia.be)

Facebook: Kwintezensia

Op afspraak: 0470 13 81 10



St.-Jorisstraat 8, Poperinge

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

**J. LAHOUTTE**

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59



# Brouwerij & mouterij Feys-Callewaert

## Brouwerijtuin Feys is een feit

Maanden van planning, weken van voorbereiding en dagen vol bewondering.

Bewondering voor de snelle groei in deze warme voorjaarsdagen, maar ook bewondering voor wie het allemaal doet: Delphine.

Analyse en voorbereiding van de grond, zorgen dat we kunnen bewateren indien nodig, de grond ploegen en dan frezen om hem dan in mooie perceeltjes te verdelen. Intelligent de combinaties maken zodat de planten elkaar stimuleren en elkaars natuurlijke vijanden weghouden.

Oude groenten en kruiden, zoals grootmoeder ze vroeger uit de tuin haalde, zo willen we ze graag terug. We kiezen ervoor niet te spuiten met chemicaliën maar we zorgen dat de planten in optimale omstandigheden kunnen gedijen. Met natuurlijke mest en veel organisch materiaal, zo hebben de regenwormpjes het graag.

En er is nog meer: we willen mensen inspireren om gezonder te leven, gezonder te eten. Onder meer door workshops waarbij je te weten kan komen hoe je dit zelf kan doen.



Wat we allemaal met de groenten gaan doen, vraagt u zich af? Stel dat je weinig tijd hebt voor een biologische groenten- en/of kruidentuin, stel dat de kennis nog moet opgebouwd worden en het iets wordt voor de 'nabije toekomst', dan kan je bij ons de beschikbare groentjes en kleinfruit aan een democratische prijs aankopen.

Op eenvoudige vraag brengen we het aan je deur. Dagvers voor jou met liefde gekweekt, geduldig geplukt en met de fiets in de buurt gebracht. Je kan je ook kandidaat stellen om af en toe eens te komen helpen en met een gevuld mandje weer huiswaarts keren. Wil je op de hoogte blijven, kom eens kijken op onze Facebookpagina "Brouwerijtuin".

Mag het iets meer zijn???

Oh ja, we willen er weer voor gaan. De Beveren Kalsijde Kermis in het laatste juni-weekend bij Brouwerij Feys zou toch weer eens mogen na 2 jaar uitstel door covid19. Wil je meehelpen, laat 't ons weten! Delphine, Cindy en Hendrik verwelkomen je van harte in de gebouwen waar ondertussen heel wat veranderde!

We plannen ook graag jouw activiteit buiten, op het water, in het kasteel of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

[www.feysbook.be](http://www.feysbook.be)

## VOORWERP



Het voorwerp zijn antieke handboeien die gemaakt zijn van ijzer. Ze bestaan uit sluitbare beugels, die met elkaar verbonden zijn met een ketting en alleen door derden geopend kunnen worden. Ze worden gesloten met een sleutel. Handboeien worden gebruikt in de gevangenis en bij de politiediensten. Door de persoon te boeien werd het hem moeilijk gemaakt om de handen nog te gebruiken.

Cael Christine uit de Waaienburgseweg 15, Roesbrugge kon het voorwerp benoemen en mag dan ook haar prijs komen ophalen bij Drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 1 te Roesbrugge.

## NIEUW VOORWERP



### Waartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 03 79 of [info@drukkerijschoonaert.be](mailto:info@drukkerijschoonaert.be).

Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.

**KORTING 50-PLUSERS** **MET WAARBORG**

**TANLABO RAHEEN**



**GEBROKEN GEBIT ?  
KLAAR TERWIJL U WACHT !**

Oude Poperingestraat 15 - WATOU  
Gsm 0475 86 84 24  
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk



Faire prijs  
voor oude  
metalen

## Oud ijzer en metalen

Frankie Lelieur-Gesquière  
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge  
Tél. 0479 88 55 55

**PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS**

Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op  
**0479 88 55 55** of via e-mail [frankie@fertrade.be](mailto:frankie@fertrade.be)

Als je het wenst plaatsen wij  
een container voor metalen  
op je bedrijf of bij je thuis.

Contante betaling.

### **Openingsuren:**

maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.  
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.  
en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE

*Feestcomité Roesbrugge  
wenst alle mama's een  
fijne moederdag*

**Bedankt aan alle sympathisanten voor de vele bestellingen voor moederdag!**

**Breng jullie wedstrijdformulier binnen voor 22 mei 2022  
(Prof. Rubbrechtstraat 3 in Roesbrugge), de winnaars  
worden persoonlijk verwittigd en zullen ook in de  
volgende editie van de IJzerbode staan.**



**Belulino**  
BEAUTY AND MORE

BELULINO  
HARINGESTRAAT 34  
8972 ROESBRUGGE

0496914868  
057369275

BELULINOBEAUTYANDMORE@GMAIL.COM

ENKEL OP AFSpraak

## MENSEN VAN BIJ ONS

- **Marie-Thérèse Vercaigne**, weduwe van André Lozie, geboren te Watou op 16 oktober 1924 en op 6 april 2022 op 98-jarige leeftijd in het WZC Huize Proventier te Poperinge overleden. De afscheidsviering had op 15 april 2022 plaats in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys te Poperinge.
- **Maurice Veniere**, zoon van Marcel en Maria Veniere-Deprez, geboren te Proven op 3 november 1931 en op 9 april 2022 op 91-jarige leeftijd te Proven overleden. De plechtige afscheidsviering had plaats op 16 april 2022 in de Sint-Victorkerk te Proven.
- **Adhemar Vancayzele**, weduwnaar van Maria Sweertvaegher, geboren te Watou op 26 mei 1924 en op 10 april 2022 op 98-jarige leeftijd in het WZC Huize Proventier te Poperinge overleden. De uitvaartdienst had plaats op 19 april 2022 in de Sint-Bavokerk te Watou.
- **Jean-Luc Dennekin**, zoon van wijlen Roger Dennekin en Simonne Devos, geboren te Proven op 3 februari 1955 en op 12 april 2022 op 67-jarige leeftijd in het WZC Zilvervogel te Reninge overleden. De afscheidsviering had plaats op 19 april 2022 in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys te Poperinge.
- **Gaston Ulens**, zoon van René Ulens en Rachel Dumortier, geboren te Merksem op 8 december 1934 en op 16 april 2022 op 88-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te leper overleden. De afscheidsviering had plaats op 23 april 2022 in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys te Poperinge.

- **Joseph Aernout**, weduwnaar van Magda Leys, geboren te Poperinge op 19 september 1938 en op 19 april 2022 op 83-jarige leeftijd te Zelzate overleden. De afscheidsviering had plaats op 26 april 2022 in de aula van het rouwcentrum Scheir te Zelzate. Zijn ouders waren Omer Aernout en Sidonie Deschrevel en broer van Milo † en Bernard.
- **André Elslander**, weduwnaar van Marie-Jeanne Dehollander, geboren te Proven op 5 april 1937 en op 19 april 2022 op 85-jarige leeftijd in het WZC OLV Gasthuis te Poperinge overleden. De uitvaartdienst had plaats op 29 april 2022 in de Sint-Victorkerk te Proven.
- **Lucien Quaghebeur**, weduwnaar van Hilda Brysbaert, geboren te Krombeke op 12 oktober 1937 en op 28 april 2022 op 65-jarige leeftijd overleden. De afscheidsviering had in intieme kring plaats.
- **Joseph Wyckaert**, weduwnaar van Simone Gouwy, geboren te Reninge op 24 juli 1931 en op 29 april 2022 op 91-jarige leeftijd te leper overleden. Er werd afscheid van Joseph genomen op zaterdag 7 mei 2022 in de Sint-Audomaruskerk te Beveren-IJzer.
- **Ignace Vandermarliere**, weduwnaar van Fernanda Bonte, geboren te Roesbrugge op 21 april 1932 en op 29 april 2022 op 90-jarige leeftijd te Roesbrugge overleden. De afscheidsviering had plaats op 4 mei 2022 in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
- **André Patfoort**, echtgenoot van Caroline Rondelé, geboren te Bambecque (Fr.) op 21 december 1933 en op 4 mei 2022 op 89-jarige leeftijd in Home Vrijzicht te Elverdinge overleden. De afscheidsviering had in intieme kring plaats.
- **Leona Leynaert**, weduwe van Gerard Boury, geboren te Poperinge op 24 maart 1939 en op 6 mei 2022 op 82-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te leper overleden. De afscheidsviering had plaats op 14 mei 2022 in de Sint-Victorkerk te Proven.

*Hartslagen*  
van Rik Ryon

**KIJK NAAR DE ZON  
EN DAN ZIE JE  
GEEN SCHADUW.**



Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon  
Blokweg 2 - 8972 Proven  
hetis.rik.ryon@gmail.com

*Aan alle verenigingen  
Maak voor al jullie evenementen  
**GRATIS PUBLICITEIT**  
in De IJzerbode door middel van een artikel.  
Mail het door naar  
info@drukkerijschoonaert.be  
tegen de 1<sup>e</sup> van de maand  
voor verschijning in  
De IJzerbode rond de 15<sup>e</sup>!!!!*

Rouwbrieven en  
gedachtenissen met foto

**Drukkerij SCHOONAERT**



**!!! BELANGRIJK !!!**

De IJzerbode mei  
verschijnt op dinsdag  
14 JUNI 2022

Artikels en publiciteit inleveren  
ten laatste op zaterdag 28 mei.

**!!! ONLINE !!!**

Lees voortaan  
De IJzerbode ook online  
op onze website!  
[www.drukkerijschoonaert.be](http://www.drukkerijschoonaert.be)

**Publiciteit  
voor de streek ?**

De IJzerbode wordt in meer dan  
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

wij verzekeren u een mooie dag!



 **soenen-verzekeringen.be**

GASTHUISSTRAAT 81 POPERINGE 057 33 41 41

# LENTEDEALS

**Braun MQ3105 CREAM Staafmixer**

750 W - 11 snelheden - inox antispat staafmixervoet - PowerBell plus = verbeterde voet met extra mesje om harde ingrediënten snel te puren - inclusief: inox klopper & beker 600 ml



€ 52,99 - €10 CASHBACK = **€ 42,99**

**Philips HR2203/80 Soupmaker**

1000 W - 5 keuze-programma's - extra handmatige mengfunctie voor perfecte resultaten - soep in minder dan 18 min - grote kan 1,2 l voor 4 porties - receptenboek



€ 99,99 - €15 CASHBACK = **€ 84,99**

**Calor GV9221C0 stoomgenerator**

7,6 bar - continu stoomdebiet: 140 g/min - superpressing: 550 g/min - 1 instelling voor temperatuur en stoom - 2 min opwarmtijd - continu bijvulbaar afneembaar reservoir 1,8 l - vertikaal ontkreuken - kalk-collector - Eco-functie - Lock system - Durilium Airglide Autoclean strijkzool - security auto-stop



€ 279,99 - €30 CASHBACK = **€ 249,99**

**Philips TAR8805/10 digitale internetradio**

digitale FM/DAB+/internetradio met presets - TFT kleurendisplay 2,4" - dubbel alarm - Bluetooth - 2x3 W RMS - met netadaptor - gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening - draadloos Qi oplaadpad en USB oplaadpoort voor mobiele telefoon



€ 149,99

**Philips S5585/35 Scheerapparaat**

Shaver 5000 Wet&Dry - StaalPrecision-mesjes - 360-D flexibele scheerhoofden - Power Adapt sensor - geïntegreerde uitklapbare trimmer - nat & droog te gebruiken - afspoelbaar onder de kraan - oplaadbaar - Lithium ion accu - 1 u oplaadtijd - auto. 60 min - LED display - quick charge



€ 109,99

**Miele Complete C3 Select Grafietgrijs Stofzuiger met zak**

890 W - 77 dB - Airclean filter - stofzak GN - 3 wieltjes - actieradius: 12 m - accessoires geïntegreerd - standaard borstel



€ 249,99

**Sony SRS-XB23R.CE7 draagbare Bluetooth speaker**

Extra Bass - Clear Audio+ - X-balanced speaker unit voor helder en krachtig geluid - Bluetooth - USB aansluiting type C - tot 12 uur autonomie - water-, stof- en schokbestendig - ook verkrijgbaar in zwart, groen en blauw



€ 129,99

**ELEKTROCAPPOEN**<sup>nv</sup>



Prof. O. Rubbrechtstraat 12  
8972 Roesbrugge-Haringe  
Tel. 057 30 05 94  
info@elektrocappoen.be  
**www.elektrocappoen.be**

Wij aanvaarden



## AL WEERSKANTEN VAN DE SCHREVE



Paster Goemaere van Winnezele was leelyk verachterd met zyn huusbezoeken dat 'n ie nog te doen hadde op zyn parochie.

't Wos zyn geweunte van in de loop van 't jaar by elk van zyn prochianen è keer "gedag" te gaan zeggen. In 't voorjaar en in de zomer deed ie nu en toen è plekke in 't dorp zelve. Maar achter de kerremesse, dat wos toen ol half september, begunste ie zyn ronde te doen te boere.

"Horkt è keer Mélanie", zei de paster teegen zyn maarte, "binst dat 't nog è schoonen dag is gaan 'k vandaag" 't verste van de prochie gaan doen."

"Ja, ja," ruttelde Mélanie, "en ga maar è beetje tiedelyk deure achter de noene, want de daagen zyn ol stief è kort en je moet d'r op peinzen dat er geen lucht aan joen velo is."

Nu, rechtuut achter 'n noene wos de paster in vuile vitesse vertrokken ol 't Droogland en teegen dat 't half achternoene wos had 'n ie ol vier plekken è daan.

" 't Gaat gelyk lukken bakken," peinsde de paster in z'n eigen als 'n hy by d'hofstee van Mielten Leupe aanlandde.

Maar dat 'n wos daar geen reuke van lukken bakken die olmetnekeer in zyn neuze kittelde. 't Wos gelyk van gebrand strooi. De paster moeste oek geen twee keeren snoffelen om te weeten wuk dat dat beteekende.

"Z'hebben hier garantie hulder zwyn dood è daan," monkelde ie in zyn eigen, binst dat 'n zyn veeloo teegen de geevel zette. Achter dat 'n nog eerst è keer zyn neuze è snooten hadde, stak 'n ie voorzichtig de voordeure oopen. De boerinne kwam djuuste uut 'n achterkeuken, omdat ze 'n hond hadde hooren bassen.

"O, meneere paster," zei ze è beetje verbouwereerd, "zet je zeere. Maar je meugt er niet veele op letten dat 't hier ol overende staat. 't Komt omdat we è sleegen hèn vandaag."

"Doe je ?" lachte de paster stief vriendelyk, en ie liet hem traage in 'n zeetel zakken. "En is 't nog è beetje de moeite weerd?"

"Kom maar è keer kyken, meneere paster," riep de boer die beezig was in 'n achterkeuken. De paster liet hem dat geen twee keeren zeggen.

"Wel, wel ... dat is olgelyk è zeegen van Onzen Heere voor julder", bofte ie, vul bewondering voor dat zwyn dat daar gevierendeeld hing.

"Bekykt dat è keer, 't vet ligt er bykans è vuust dikke op ... è schoone kotelette daarvan... 't is om 't waater in je mond te krygen als je d'r op peinst."

"Da zou 'k wel gelooven," lachte de boer oolyk, want ie voelde wel waar dat de paster naartoe wilde. "Maar 'k gaan ik joen è keer è vraag stellen, meneere paster, weet je gy 't verschil tusschen myn zwyn en Onzen Heere?"

De paster was op 't zelfde moment glyk uut zyn lood è sleegen.

"Zeg è keer, je ga gy olgelyk Onzen Heer niet vergelyken aan joen zwyn zeeker," vermaande de paster.

"Neen, neen ik," lachte de boer, "'k vraagen djuuste 't verschil!"

"'k Weet 't niet," antwoordde de paster è beetje kort.

"'t Is pertank stief simpel, wei meneere paster," zei de boer, "kyk, Onzen Heere is è storven voor ol de menschen en me zwyn is è storven voor myn en m'n wuuf olleene ..."

KWAAK

Nadruk verboden

# ONTVANG EEN GRATIS FOTOPOSTER

Bij bestelling geboorte-, communie- of huwelijksdrukwerk

A2-formaat - foto naar keuze!



Bon voor **gratis poster** met foto naar keuze

Neem deze bon mee naar de drukkerij en ontvang je gratis poster (A2) met foto naar keuze bij een bestelling van geboorte- communie-, of huwelijksdrukwerk!

Actie geldig tot 30 juni 2022



**Drukkerij SCHOONAERT**

Bergenstraat 1 - Roesbrugge - 057 30 03 79 - christine@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be

# INTERNATIONAAL GREGORIAANS FESTIVAL WATOU IN MEMORIAM BERNARD DEHEEGHER 25-26 MEI 2022

Woensdag 25 mei

**SINT-BAVOKERK, WATOU**

17:00 EERSTE VESPER  
VOOR HET FEEST VAN  
ONZE-LIEVE-HEER HEMELVAART

Celebrant: Abbé Maximin Cès

Orgel: Robert Hostyn

- Sowon Kim (Zuid-Korea)
- Choeur Grégorien de Paris  
(voix d'hommes et voix de femmes) (Frankrijk)
- Graces & Voices (Internationaal)
- Vox Clamantis (Estland)

**BASISSCHOOL DE WAAIER**

(rechtover de kerk)

18:00 RECEPTIE

**SINT-BAVOKERK, WATOU**

20:00 AVONDCONCERT

Orgel: Steven Verplancke

- De Speelschare (België)
- Choeur Grégorien de Paris  
(voix d'hommes et voix de femmes) (Frankrijk)

Donderdag 26 mei

**SINT-BAVOKERK, WATOU**

10:30 MUZIKALE HOOGMIS VOOR HET  
FEEST VAN ONZE-LIEVE-HEER  
HEMELVAART

Celebrant: Abbé Jean-Pierre Gac

Orgel: Robert Hostyn

- Sowon Kim (Zuid-Korea)
- Choeur Grégorien de Paris  
(voix d'hommes et voix de femmes) (Frankrijk)
- Graces & Voices (Internationaal)
- Vox Clamantis (Estland)
- Schola Gregoriana Cantabo (België)
- Schola Cum Jubilo (België)

**SINT-BAVOKERK, WATOU**

15:00 NAMIDDAGCONCERT

- Sowon Kim (Zuid-Korea)
- Choeur Grégorien de Paris  
(voix d'hommes et voix de femmes) (Frankrijk)
- Graces & Voices (Internationaal)
- Vox Clamantis (Estland)

**SINT-BAVOKERK, WATOU**

17:30 PLECHTIGE SLOTVESPER VOOR  
HET FEEST VAN ONZE-LIEVE-HEER  
HEMELVAART

Celebrant: Abbé Hugues Poulin

Orgel: Robert Hostyn

- Sowon Kim (Zuid-Korea)
- Choeur Grégorien de Paris  
(voix d'hommes et voix de femmes) (Frankrijk)
- Graces & Voices (Internationaal)
- Vox Clamantis (Estland)
- Schola Gregoriana Cantabo (België)
- Schola Cum Jubilo (België)

**BASISSCHOOL DE WAAIER**

(rechtover de kerk)

18:30 SLORECEPTIE

**INFO & INSCHRIJVINGEN**

Internationaal Gregoriaans Festival van Watou  
Moenaardestraat 20 - 8978 Watou  
Tel. 057 388 267 - Gsm 0478 29 23 80  
info@festivalwatou.be  
www.festivalwatou.be