

De *Yzerbode*

Verantwoordelijke uitgever:
Drukkerij Schoonaert BV
Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge
tel. 057 30 03 79
info@drukkerijschoonaert.be
JAARABONNEMENT: € 24,00

NIEUW REK.-NR.
BE59 1030 7470 5226

De parochie Sint-Jan-ter-Biezen (deel 5) Van Federatie West naar Pastorale Eenheid

Leo Mahieu 1951-1959

(° Wervik 1901 - † Brugge 1968)

Leo Mahieu was gewezen onderpastoor in Leflinge en in Oedelem. De vorige pastoor Burgraeve kon door de oorlogsomstandigheden niet ingehaald worden zoals het hoorde, maar deze keer werden alle registers nog eens opengetrokken. Naast de godsdienstige groepen waren de schutters, vinkeniers en boerengilde met hun bloeiende verenigingen deze keer nadrukkelijk aanwezig in de feestelijke stoet. De officiële verwelcoming door de burgemeesters Vandenaemele en Vandewalle gebeurde in de Boerenzaal en Luc Doise overhandigde de herdersstaf met het versje op rijm "Ontvang de staf en wil nog lang bij ons de 'goede herder' wezen die al zijn schaapjes kent en leidt naar 't eeuwig vreugdevol nadezen". Het gebeuren kreeg een halve pagina in de Poperingenaar en werd uitgebreid gefotografeerd (zie *Westhoek Verbeeldt*). Op de parochie ging alles nog zijn gewone gang alsof het altijd zo zou blijven. In december 1951 werden de 'verdienstelijke moeders' gehuldigd. Die

verdienste bestond er in minstens tien kinderen op de wereld gezet te hebben; niettemin verklaarde de nieuwe pastoor fier te zijn op zoveel schone huisgezinnen. In 1955 en 1957 kwam bisschop De Smedt persoonlijk het vormsel toedienen aan een 25-tal jongens en meisjes. Iedere kermis werd ingezet met een eucharistieviering, verenigingen lieten hun vaandel wijden in de kerk, studenten haalden met een sterrenstoet nog steeds geld op voor de missionarissen, de proost plaatste zijn woordje bij elke vereniging die erom vroeg. Op 18 augustus 1955 vierde het klooster en dus ook de bijhorende meisjesschool haar vijftigjarig bestaan. Alle zusters Paulinen van de provincie waren afgezakt naar de Westhoek en verzorgden de zang tijdens de plechtige dankmis. Het feest ging verder in de school met een toespraak van meester Omer Doise die de ontstaansgeschiedenis, die hij zelf had meegemaakt, schetste. In de namiddag volgde er een groot familiefeest verzorgd door de kinderen van de school. De leken onderwijzeressen waren in die vijftig jaar fel in de minderheid: zes (Louise Desmet, Clara Desmadryl, Hedwige

Patfoort, Gilberte Castel, Anna Mortaigne en in 1953 Godelieve Deheegher) tegen énéntwintig kloosterzusters. In 1956 verscheen het boek van Gilbert Ackaert en Omer Doise "Geschiedenis van Sint-Jan-ter-Biezen". Het boek vertelt op een gedetailleerde manier het ontstaan, groei en bloei van de parochie en zijn bewoners. Het verscheen op een hoogtepunt van haar bestaan, nog onwetend wat de toekomst zou brengen. Het handig boekje toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om ook de 'geschiedenis van gisteren' neer te schrijven. In 1959 werd pastoor Mahieu onverwacht benoemd te Watou en werd hij opgevolgd door

Achiel Verstraete 1959-1979

(° Oostkamp 1908 - † Poperinge 1984)

gewezen onderpastoor te Zedelgem en Aartrijke. Tijdens zijn ambtsperiode ging het onderwijs teloor in de Kapelle. De zusters Paulinen trokken zich in 1963 noodgedwongen terug in het moederklooster te Kortrijk, de school werd overgelaten aan de zusters van de H. Francis-



In de zomer van 1963 verlieten de zusters Paulinen het klooster en de school. Van links naar rechts: zuster Anne-Marie (Simonne Willems), zuster Marie-Aimée (Rachel Traest) en zuster Clara (Césarine Vercouter).



Jaren 1950: de jaarlijkse processie hield halt voor het rustaltaar in Sint-Jan-ter-Biezen in de garage van Georges Rouseré. Links bemerken we de kruidenierswinkel van zijn echtgenote Angèle Dambre.



Inhaling pastoor Achiel Verstraete op 31 mei 1959. Van links naar rechts: x x, x x, Jerome Persoone (burgemeester van Watou), E.H. Achiel Verstraete, E.H. Jerome Geldof (deken van Poperinge), x x en x x.



Inhaling pastoor Lucien Arryn op 13 april 1980. Alle verenigingen namen deel aan de stoet ter verwelkoming. 1. Gery Hautekeur, 2. Anna Persoon, 3. Joël Verdonck, 4. Albertine Deheegher, 5. Marie-Louise Vandoolaeghe, 6. Urbain Deniere, 7. x x, 8. Hubert Deheegher, 9. Adèle Eeckhoudt, 10. x x en 11. x x.

cus OLV-Gasthuis, die het in stand hielden tot in 1987. Het onroerend goed en een deel van de roerende goederen van het klooster werden in 1964 verkocht. De pastoor verloor daardoor belangrijke helpende handen in zijn parochie: organisatie van processies, voorbereidingen voor de plechtige communies en vormsels, in stand houden van katholieke verenigingen en genootschappen, dit alles doofde stilletjes uit. Ook met de aangenomen jongensschool ging het snel bergaf. Toen meester Gabriel Doise in 1967 met pensioen ging, bleven er nog 15 leerlingen over. In 1972 stond de jongensschool leeg en besliste de gemeenteraad van Watou om de gebouwen te verkopen. Tot overmaat van ramp trof in 1971 de bliksem de kerktoren met grote schade aan het net gerestaureerde orgel, dak en toren. Pastoor Verstraete kon dan toch nog in schoonheid afscheid nemen met de restauratie van kerk en orgel, de driedaagse Grimminckherdenking in 1978, en door het gregoriaans koor van Abele-Watou onderdak te bieden, nadat pastoor Boerhave van Abele hen in 1979 de deur had gewezen. Bernard Deheegher was pastoor Verstraete eeuwig dankbaar omdat hij zijn (toen nog gemengd) koor een vaste plaats had gegeven. Tot op vandaag verzorgt het koor zo veel mogelijk erediensten in Sint-Jan-ter-Biezen en concerten in binnen- en buitenland.

Naar aanleiding van zijn 250e overlijdensjaar werd Karel Lodewijk Grimminck in 1978 herdacht met een driedaagse. In april 1978 werd het graf van Grimminck in de Sint-Bavokerk opengemaakt en na de vaststelling dat er effectief 'iemand' daar begraven was, weer afgedekt met een nieuwe grafsteen met Latijns opschrift (vertaling: "Aan God, de Algoede, de Allerhoogste. Hier ligt de man Gods Karel-Lodewijk Grimminck, die 12 jaar pastoor was: 4 jaar op de parochie van Zuidkote, 8 jaar op de parochie Kaaster en die daarna zijn leven doorbracht als anachoreet. Hii muntte uit door armoede, ont-

houding en gestrengheid van leven. Hij stierf op 12 november 1728 in roep van heiligheid. Hij was toen 53 jaar oud. Mag God, die hij met heel zijn hart gediend heeft, zijn uitzonderlijk groot loon zijn"). Op 12 november werd het drieluik afgesloten met een mis en een academische zitting in het gemeentehuis van Watou, maar 18 juni was een hoogdag voor de Kapelle. Bisschop De Smedt droeg een pontificale hoogmis op, opgeluisterd door het gregoriaans O.L.Vrouwkoor van Abele (het latere Cum Jubilo). Daarna werd de gedenksteen, naast de zijdeur van de kerk en ontworpen door Lucien De Gheus, onthuld en gewijd.

Lucien Arryn 1980-1992 (^o Beernem 1926 - † Poperinge 1992)

Hij was Pater Scheutist en gewezen onderpastoor te Poperinge O.L.V. Na het ontslag van Achiel Verstraete en E.H. Cappoen als dienstdoend pastoor, kreeg de Kapelle net als Haringe en Roesbrugge een pater als pastoor. De ontvangst was hartelijk, maar toch al veel soberder dan bij zijn voorgangers. De parochie die door bisschop Lamiroy vijftig jaar voordien nog "de patrijs van mijn bisdom" werd genoemd, was intussen echt een kleine en stille gemeenschap geworden. Volgens de jaarlijkse statistieken telde de Kapelle in 1980 nog 393 parochianen, 293 in Watou en 100 in Poperinge, één doop, twee huwelijken, vier vormsels en vier begrafeningen. In verschillende brieven deed Arryn zijn beklag over de povere staat van zijn pastorie en kerk. "In mijn keuken zijn er twee binnendeuren die nog nooit hebben kunnen sluiten en die tocht krijgen van drie buitendeuren. Als de wind oost zit, waaien ze open of er moet een stoel tegen staan... In Poperinge ben ik 14 jaar onderpastoor geweest in zulk huis en doe dat liefst niet opnieuw.

De toren is 15 jaar terug hersteld van de

blikseminslag, maar bij het luiden gaat ze merkbaar aan het schommelen, volgens de kerkheren sedert 2-3 jaar... de schatbewaarder Gaston Desmadryl die elke herstelling zeer nabij volgt, zegt dat de goten op de draad versleten zijn. Hij wordt ook ongewenst in de school: na een poging om catechese te geven, krijgt hij achteraf van een kleuterleidster te horen dat dit volledig nutteloos en overbodig is, gezien er iedere week een catechiste komt. Hij gaat niet meer naar de school omdat die volgens hem geen enkele moeite doet om meer dan het minimum aantal leerlingen te halen, met als resultaat de uiteindelijke sluiting in 1987."

In 1983 richtten een tiental Kapellenaars de werkgroep Sint-Jan-ter-Biezen op (o.a. Anna Notredame, Lieve Spenninck, Gaston Desmadryl, Gery Hautekeur). Door het wegvallen van het onderwijs en verenigingen en de vermindering van het aantal kerkgangers probeerden zij vanuit een christelijke inspiratie mensen samen te brengen op kerstfeestjes, bezoeken aan zieken en ouderlingen. Tot op vandaag proberen Frans Ryckebosch, Christiane Vandenbroucke, Martine Gesquière, Marie-Jeanne Rosseeuw, Lena Vanhee en Marc Bailliu met dezelfde werkgroep de kleine gemeenschap samen te houden. Een van de laatste grote verenigingen, de boerengilde Sint-Isidoor, vierde in 1984 zijn 75-jarig bestaan om later op te gaan in de Landelijke Gilden van Watou en Abele.

Op 15 januari 1992 overleed Lucien Arryn, de laatste aangestelde pastoor van Sint-Jan-ter-Biezen. Vanaf dan werd de pastoor van Sint-Bavo Watou tevens pastoor van de Kapelle en van Abele. De tijd dat de pastoor van Watou bijgestaan werd door twee onderpastoors en de Abele en Kapelle elk een eigen pastoor hadden, lijkt een eeuwigheid geleden... van 5 bedienaars voor 3 parochies naar 1 pastoor voor drie parochies!



De leden van de kerkfabriek van Sint-Jan-ter-Biezen op de koer van de meisjesschool in de Kapellestraat tijdens de feesten voor het 50-jarig bestaan in 1955. Van links naar rechts: Eli Debaene, Alidor Verhaeghe, Florent Outtier, Leo Mahieu, Gaston Desmadryl en André Rouseré.

Josué Roets

(° Oostkamp 1925 - † Zwevezele 2014)

Pastoor van Watou van 1992 tot 1996. Ontslag in 1996, naar rusthuis Maria ter Ruste Zwevezele waar hij in 2014 overleed.

Ludo Lepee

(° 1949) Pastoor van 1996 tot 2021.

Werd in 2003 moderator van de Federatie Poperinge West. Kreeg eervol ontslag als laatste pastoor van Watou, Sint-Jan-ter-Biezen en Abele en werd meewerkend priester.

Cyriel Moeyaert 1996-2020

Oud-leraar en onderwijsinspecteur, tevens notoir kenner van het Nederlands en Frans-Vlaanderen. Was niet aangesteld als parochiepriester maar woonde in de pastorie en was meewerkend priester op rust. Hij deed tot op zeer hoge leeftijd missen in de Kapelle en Abele en was fervent voorstander van het gregoriaans. In volle coronatijd werd hij 100 in het OLV-Gasthuis, overleed er op 25 september 2020 en werd begraven op de begraafplaats van de Kapelle.

(zie Ilzerbode van november 2020, pagina 150).

Dromen toegestaan

Sedert 2021 is de federatie West opgeheven en is Sint-Jan-ter-Biezen één van de dertien parochies van de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren. Een hele mond vol, maar de pastorieën in de dorpen blijven straks wel allemaal leeg en de kerkdiensten worden verder afgebouwd. Het woord 'herbestemming' komt onvermijdelijk boven water. Moet men ondoordacht al die kerken ontwijden en verkopen aan de meestbiedende of een bestemming geven die het nooit kan waarmaken? Er zijn nog mensen die zich willen inzetten, hetzij in de werkgroep, hetzij voor het leiden van een gebedsdienst om de twee weken op zondag. Voorlopig draagt Ludo Lepee nog verschillende weekmissen op en om de twee weken een zondagsmis. Tevens wordt de novene voor Sint-Antonius abt

nog in ere gehouden. Kan de site naast zijn religieuze rol tevens van belang zijn op toeristisch vlak? In een streek met zachte en kunstzinnige recreatie kan dit een schakel zijn, samen met bv. 't Vogeltje en de Lovie. Bezoekers zijn meer dan ooit op zoek naar stilteplaatsen, authentieke verhalen en plaatsen... met Grimminck, Moeyaert en het gregoriaans kan een boeiend verhaal verteld worden en een link gemaakt worden met Frans-Vlaanderen. Vrijwilligers van de Kapelle kunnen dit een plaats geven in de pastorie-dorpswoning-buurtzalen... dromen mag!

Een tijdje terug las ik in de Standaard onderstaande column van Joren Vermeersch, naar aanleiding van de omvorming van de Gentse Sint-Annakerk tot supermarkt.

...Stof tot nadenken....

"Ik behoor tot het uitstervende ras van mensen die al eens een kerk durven binnen stappen om er een kaarsje te branden. Niet zozeer omdat ik gelovig ben, het is eerder uit een onbestemd gevoel van dankbaarheid. Als ik daar op het bankje zit en kijk naar Maria met kind, dan tel ik de vele zegeningen in mijn gezinsleven en hoop ik voor anderen hetzelfde geluk. Ik weet amper waarom, maar over de drempel van een kerk stappen, de koude lufte van de hoge gewelven in, dat voelt telkens weer aan als thuiskomen. Even helemaal weg uit de vluchtige, banale en schermverslaafde 21ste eeuw. Even verpozen in een wereld die nog mocht draaien rond schoonheid, rust en sereniteit.

Maar ons ras is dus uitstervend. De moderne Vlaming holt zijn kerk voorbij zonder omzien. Haastig is hij op weg van punt a naar punt b, netjes geleid door de GPS en Google Maps. Al doende komen de kerken steeds leger te slaan. Uit angst voor vandalisme en diefstal werden op het plateland al heel veel mooie kerken gesloten voor spontaan bezoek. Enkel tijdens een misviering of sacrament kloppen er nog levende harten. Dat worden er steeds minder en dat geldt ook voor de priesters die er de mis opdienen. Met minder dan 2000 zijn ze nog, de katholieke zielenherders, voor het hele land. Dat dwingt de Kerk ertoe om te doen wat elke organisatie in die hoedanigheid moet doen: afslanken.

Voorstanders van herbestemmingen wijzen erop dat het beter is om de kerk voor iets te gebruiken dan voor niets. Ze hebben niet eens ongelijk. Het drama van de Sint-Annakerk is het drama van heel Vlaanderen: we koesteren de schoonheid van onze kerken niet langer. We zijn vergeten hoe waardevol die oases van rust wel kunnen zijn.

Desinteresse is een sluipend gif. Mogelijks het meest verwoestende van allemaal. Dat gif drijft onze natie tot het plegen van een stille beeldensstorm op het eigen cultuurpatrimonium. Maar is dit alles nu werkelijk onvermijdelijk? Moeten we



1978: Bisschop De Smedt wijdt de gedenksteen voor K.L. Grimminck, ontworpen door Lucien De Gheus. 1. bisschop Emiel Jozef De Smedt, 2. pastoor Achiel Verstraete, 3. x x, 4. Daniël Outtier, 5. deken Emiel Lootens, 6. x x, 7. burgemeester Albert Sansen, 8. volksvertegenwoordiger Cecile Derycke en 9. Valère Vermeersch.

onze kerken per se verpatsen aan de hoogste bieder om er de kassa in te laten rinkelen, louter omdat de meesten van ons hun godsbesef zijn verloren? Kerken gaan toch over veel meer dan dat? Eeuwenlang werd er in deze magnifieke gebouwen samen gerouwd. Pasgeboren kinderen werden er welkom geheten. Jonge mensen beloofden er elkaar eeuwige trouw. Aan al die rituelen heeft ook de moderne agnostische Vlaming nog steeds nood. Wat verhindert ons er dan van om deze monumenten opnieuw in de armen te sluiten?

In plaats van deze parels van onze cultuur uit te verkopen, geven we ze beter terug aan de rechtmatige eigenaar: de lokale gemeenschap. Laat ons ze behouden, koesteren en bovenal gebruiken. Laat er naast katholieke erediensten ook vrijzinnige ceremonies in toe, van lentefeesten tot begrafenissen. Laat er cultuur in toe. Geef er lezingen. Laat er instrumenten en zang in weerklinken. Herstel het kerkgebouw kortom in de rol die het eeuwenlang heeft vervuld: als het kloppende hart van de wijk, dorp of stad, als de collectieve thuis van een hele gemeenschap. En laat de kerk tenslotte op dode momenten ook stil zijn voor wie daar nood aan heeft. Ook al is dat maar één oud vrouwtje, die er in gedachten komt praten met haar overleden echtgenoot en Onze Lieve Vrouw. Ook al zit daar maar één man, dankbaar zijn zegeningen te tellen en u hetzelfde geluk toe te wensen. Het is het allemaal waard."

Joren Vermeersch

Jan Daschot

Bronnen

150 jaar zusters Paulinen-1983-Philip Declercq
Geschiedenis van Sint-Jan-ter-Biezen-1956-Gilbert Ackaert en Omer Doise

Geschiedenis van een grensdorp 1830-2015-Jan Daschot
Parochiearchief Sint-Jan-ter-Biezen
Parochiearchief Sint-Bavo Watou
Gemeentearchief Watou
Beeldbank Westhoek Verbeeldt
Historische Kranten

Paaszondag 17 april om 12 uur PAASBUFFET IN 'T ROZENHOF



Sprankelend glas met fijne hapjes



Lotte / sausje van witbier / asperges



Warm buffet van vlees en vis

- Châteaubriand "choron" / salade / frietjes
- Lamskroon / gemengde groentjes / gratin
- Waterzooi van Noordzeevis / puree



Paasfantasie



Koffie met zoetigheden

Apero, wijnen
en water inbegrepen:
€ 75 per persoon

Voor de kinderen
< 12 jaar is er een
kinderbuffet €30

RESERVATIE NOODZAKELIJK !!!
057 30 03 35

Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be
Openingsuren: MA-DI: 11.30 - 17 u. • VR-ZA-ZO: 11.30 - 21.00 u. • WO-DO: GESLOTEN



Huis-, tuin- en hobbycenter
Hengelsport
Houtpellets - brandhout

D'Abeelestatie

10%
korting



Houtpellets (din+)

Profiteer van de korting
tijdens de opendeurdagen

* enkel geldig op 20-21-22-23-24 april 2022



Brandhout

Bestel nu je brandhout,
houtpellets en steenkolen

* enkel geldig op 20-21-22-23-24 april 2022

10%
korting

Nieuw !!! Assortiment BIO-producten !!!

Feromonen, afweermiddelen, insectenbestrijding, bestuiving, ziektebestrijding

Nu bestellen:
later leveren of
af te halen
(indien voorraad)

Leo en Martine Boeraeve-Busschaert

Abelestationsstraat 34 • 8970 ABELE-Poperinge • Tel. 057 33 62 49 • abeelestatie@telenet.be • www.abeelestatie.be

Verdwenen herbergen te Stavele (4)

Er waren er 56 in 1903

Herbergen in de Westsluisstraat:

39. In de Sluisbeke, Westsluisstraat 1 - bij Henri Edmond Lahaye (° Stavele, 1861 - † Stavele, 1944) en Philomène Lebbe (° Oostvleteren, 1866 - † Stavele, 1940).

Vanaf het dorp naar het Stavelehoekje had men in de Zwanestraat:

40. In de Vette Os, met als opschrift "Au Boeuf Gras Boucherie et Estaminet", Zwanestraat - bij Justin Caenen (° Stavele, 1862 - † 1957) en Sidonie Léonie Wales (° Boeschepe, 1861 - † Stavele, 1932), herberg en slagerij. Samen hadden zij 9 kinderen.



"Au Boeuf Gras Boucherie et Estaminet"

41. In Den Ingang, Zwanestraat - bij Alexis Looten en Mélanie Deprez. In de herberg "In Den Ingang" bij Alexis Looten (° Stavele, 1850 - † Stavele, 1927), was het gildehof van de duivengilde "De Eendracht", gesticht in 1892 en telde in 1898 nog tien leden.



Fotokaart, 1915 – Franse soldaten op rust voor een uitgang van de brouwerij "De Zwaan" en de herberg "In den Ingang" met voor de deur Alexis Looten en Mélanie Deprez.

42. In het Anker, Zwanestraat bij Henri Parent (° Stavele, 1884 - † Stavele, 1935) en Elisa Boutten (° Stavele, 1879 - † Roesbrugge, 1969), dochter van Alois en Eugénie Verbrigghe uit de herberg "In Sint-Hubert". De herberg had een kaartergilde en telde in 1898 twintig leden, gesticht in 1890. Later in de tijd van August Parent veranderde de naam naar "In de bijeenkomst".



Herberg "In het Anker"

43. In de Kuiperij, Zwanestraat 4 en 6 – bij Henri Louis Pinson (° Krombeke, 1857). Henri trouwde op 4 juni 1889 te Stavele met Léonie Barbara Schoonaert (° Stavele, 1851), dochter van Pieter en Thérèse Duverlie. Henri had enkel jaren voordien, vóór zijn huwelijk in 1889, de herberg "In de Smidse" overgenomen van Séraphin Louis Devloo (° Stavele, 1803 - † Stavele, 1887) en Régina Victoria Camerlynck (1801-1867). Henri Pinson was een kuiper en veranderde de naam van de herberg naar "In de Kuiperij". In het café was de klytegilde er onder gebracht die reeds vanaf 1865 bestond. Er werd met schijven van op een afstand van 2,5 meter naar een bak geworpen. In de zomer werd de bak geplaatst voor de ingang van de smidse. Bij de beschieting van Stavele in 1918 werden de herberg en de smidse nogal zwaar beschadigd en daarna werd de herberg verkocht aan de gebroeders De Carne, om in dit pand er de steendrukkerij in onder te brengen. Op deze wijze kwam er een einde aan het bestaan van de klytegilde.



Herberg "In de Kuiperij"



Herberg "In de Sterre"

44. In de Sterre, Zwanestraat - bij Pieter Albert Emanuel Schoonaert (° Stavele, 1818). Pieter trouwde op 23/12/1849 te Watou met Virginie Thérèse Duverlie (° Watou, 1822 - † Stavele, 1879). Hij was schoenmaker en herbergier van beroep, vinkenier en voorzitter van de vinkengilde "Sint-Philippus". Hij overleed op 25 mei 1911 en was toen de oudste inwoner van Stavele, 92 jaar en 5 maanden.

45. In de Nachtegael, Zwanestraat - bij Arthur Joseph Sweertvaegher (° Stavele, 1875 - † 1955) en Eudoxie Marie Dever (° Roesbrugge, 1881- † Stavele, 1855).

46. In het Nederdaal, Zwanestraat - bij Remi Renatus Verleene, geboren op 3 januari 1876 te Stavele, was de zoon van Henricus Amand

(° Stavele, 1845-1918) en Bernardine Borré (1844-1887). Henri was herbergier en schoenmaker, maar als het over dezelfde herberg ging durf ik niet zeggen. Remi gehuwd met Lejeune hield in 1903 de herberg open.

47. In de Naalddoog, Zwanestraat - bij Henri Arthur Scherier. Henri geboren te Stavele op 4 juli 1871, was kleermaker en herbergier, trouwde op 5 mei 1896 te Stavele met Marie-Louise Flahau (° Stavele, 1869 - † 1897). Na haar overlijden hertrouwde Henri op 5 september 1899 te Haringe met Céline Lucia Wullus (° Haringe, 1874 - † Poperinge, 1960). De herberg "In de Naalddoog" was eigendom van brouwer Jules Deschilder. In 1925 woonde Henri in de Krombekestraat 39 in de herberg "Sint-Joris" en overleed op 2 november 1955 te Stavele. Germain Scherier volgde zijn vader op als kleermaker in de Krombekestraat 55.

48. In 't Vijvertje, Zwanestraat - bij Emile Benoit Wydouw (° Stavele 1852). Hij trouwde op 1877 te Stavele met Régina Sophia Lahaye (° Stavele, 1856 - 1923). Emile overleed te Stavele op 31 augustus 1932 als schoenmaker en herbergier.

49. In het Neerhof, Zwanestraat - bij Gaston Sweertvaegher (° Krombeke, 1878) en Marie-Louise Catteeuw.

50. In de Eversamstraete, Oude Bekestraat 1 - bij Edouard Léopold Hertsoen (° Gijverinkhove, 1854), trouwde op 1879 te Stavele met Eugénia Sophia Timperman (° Stavele, 1858).

Wordt vervolgd
Robert Toussaint

Fer
trade

Faire prijs
voor oude
metalen

Oud ijzer en metalen

Frankie Lelieur-Gesquière
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge
Tél. 0479 88 55 55

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS

Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op
0479 88 55 55 of via e-mail frankie@fertrade.be

Als je het wenst plaatsen wij
een container voor metalen
op je bedrijf of bij je thuis.

Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE



THUISBATTERIJEN EN ZONNEPANELEN

Plaats een **thuisbatterij**, en sla de **overtollige zonne-energie** op. Beheer uw verbruik op een **intelligente manier**, en verhoog het rendement van uw zonnepanelen met **ruim 40%**

SMA Storage en **Sunny Island**. De meest betrouwbare oplossing op de markt. In combinatie met de premium **LG** of **BYD** LiFePO4-batterijen.

- ✓ 10 jaar garantie,
- ✓ Met noodstroomfunctie,
- ✓ Toe te passen op alle bestaande installaties,

Solis Hybride omvormers. Betaalbare **all-in-one oplossing** voor nieuwe installaties. Sluit zowel uw zonnepanelen, als batterij aan op één toestel. In combinatie met **Pylontech** LiFePO4-batterijen.

- ✓ 10 jaar garantie,
- ✓ Met noodstroomfunctie,
- ✓ Voor nieuwe installaties,



RESU
LG Chem



PYLONTECH



Contacteer ons

Jochen Debaenst
Westsluisstraat 15
BE 8691 STAVELE

www.ecolis.be
info@ecolis.be
0494 48 21 74



Opendeurweken

1 april - 31 mei 2022

Kies zelf wanneer je je korting neemt!

Een éénmalige -10 % korting aan de kassa tussen 1 april en 31 mei 2022. Enkel geldig met klantenkaart.

Tijdens paasweekend verrassing!

Au
Petit Jardin

Tuincenter AU PETIT JARDIN

Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 18.30 u. (maart-april-mei) - gesloten op maandag





10%
korting

Leo en Martine
Boeraeve-Busschaert
Abelestationsstraat 34
8970 ABELE-Poperinge
Tel. 057 33 62 49
E-mail: abeelestatie@telenet.be
www.abeelestatie.be

HOUTPELLETS
(DIN+)
en BRANDHOUT
Nu bestellen:
later leveren of
af te halen
(indien voorraad)

Huis-, tuin- en hobbycenter
Hengelsport
Houtpellets - brandhout

D'Abeelestatie

OPENDEURDAGEN

20-21-22-23-24 APRIL 2022

van 8.30 tot 12 u. & van 13 tot 18.30 u.

Visser? Kom dan eens bij ons langs

Kom vrijblijvend een bezoekje brengen
en kom zien naar ons ruim aanbod van
Perkbloemen, Tuinproducten, Dierenvoeding,...

10%
korting



zondag 8 mei 2022

Moederdag ontbijt

Feestcomité Roesbrugge - afhalen OC De Blauwer

Hoe je dit viert is natuurlijk aan jou, maar stiekem weet ik
dat je de grootste punten scoort met een heerlijk ontbijt!

Elke afhaling wordt vergezeld van een bloem,
de zondagskrant én een gedichtje.

In elk ontbijtpakket (volwassenen) bevindt zich een
wedstrijdformulier waarmee je kans maakt
op een waardebon van € 50 bij Rust Roest
of een waardebon van € 100 bij Elektro Capoen!

Scan de QR-code, reserveer telefonisch
of ga naar
www.facebook.com/feestcomiteRoesbrugge
0479 65 17 35
Bestellen kan tot en met 30 april 2022



... 40 jaar terug in de tijd

APRIL 1982

Figuranten te kiezen uit toeschouwers
Westvlaamse groep verfilmt
«KAREL DE BLAUWER»
Opname tijdens de paasdagen te Poperinge-Abele



De geslaagde aprilvis-kop uit Het Wekelijks Nieuws van 31 maart 1972

'Op 1 april zendt men de zotten waar men wil', klinkt een oud spreekwoord. De jongste jaren raakte het wat in de vergetelheid en toegegeven, tijdens de voorbije coronaperiode stond waarschijnlijk niemand echt te wachten op weer een onnozele aprilgrap. Maar vroeger maakten de media er een punt van eer van om elk jaar weer met een - liefst originele en spectaculaire - aprilgrap uit te pakken.

Naar de echte oorsprong van de aprilvis blijft het raden, maar zeker is dat de gewoonte om op 1 april mensen te foppen al dateert van in de middeleeuwen. Sommige historici linken het gebruik aan koning Karel IX van Frankrijk. Die vaardigde in 1564 een wet uit die bepaalde dat het nieuwe jaar vanaf dan zou starten op 1 januari, en niet op 1 april zoals dat in de eeuwen daarvoor het geval was. Zijn onderdanen vonden dat zo'n onnozel edict, dat ze in de jaren die volgden hun 1ste april op een aparte en gekke manier herdachten. En omdat er toen tijdens de vasten vooral vis gegeten werd, werd die vis symbool voor de 'verzenderkensdag'. Zeker is dat die fopperkesdag sindsdien in veel Europese landen en ook daarbuiten een traditie werd. De Spanjaarden en sommige van de vroegere Spaanse kolonies vormen daarop wel een uitzondering. Zij foppen op 28 december, dag van de 'onnozele kinderen', en in Duitsland ben je als gefopte geen aprilvis maar een 'aprilezel'. Maar zeker is dat veel naties een fopdag in hun jaarkalender hebben.

Lang niet alle aprilgrappen slaan aan en de meeste raakten dan ook snel vergeten, maar de oogst van 1982 mocht er toch zijn. Zo meldde het BRT-nieuws op 1 april van dat jaar dat de regering een nieuwe wet gestemd had om de reizen naar het buitenland te beperken en meteen een fiscale tegemoetkoming voorzag voor wie zijn reis omwisselde voor een verblijf aan onze Belgische kust. Blijkbaar belden die dag duizenden Vlamingen naar het 'ministerie van

reisbeleid' om hun vakantieplannen te wijzigen. Tot groot jolijt van de BRT-redactie, die alle telefoontjes op band zette en daarmee achteraf trots kon uitpakken.

Tien jaar eerder, op 1 april 1972, kreeg Het Wekelijks Nieuws hier in onze regio ook heel wat vis in de netten. De krant pakte in zijn editie van eind maart uit met het nieuws dat BRT werkte aan een film over het leven van Karel de Blauwer. Met Gerard Vermeersch in de hoofdrol en enkel West-Vlaamse acteurs in de cast. De krant wist ook te melden dat er op 1 april van dat jaar opnames zouden gebeuren aan de grenspost in Abele en dat er nog figuranten gezocht werden. Heel wat kandidaat filmsterren van bij ons keken die dag wel vreemd op toen ze in Abele enkel gefilmd werden met... een aprilvis in de hand.

Dat echt niemand veilig is voor een aprilvis blijkt uit het dagboek van pater Declercq. Op 1 april 1981, enkele maanden voor zijn overlijden, schrijft hij: "Ik heb me laten beetnemen. De eerste keer van zijn leven. Miel, één van de werkers



Voor de pedaaltrappers van Krombeke begon het seizoen 1982 met de traditionele groepsfoto. Een schone bende, met vooraan onder meer de succesvolle ex-wielrenner Luc Delefortie.



In Haringe werden in april 1982 in Sint-Joseph de laureaten van de bebloeming gehuldigd. Het gezin Gilbert Delanote-Magda Vulsteke kreeg de prijs voor de meest groene hoeve, de eerste prijs voor de gevels ging naar Marcel en Godelieve Verslype-Vandevoorde en André en Clara Lemahieu-Deprez kregen de hoofdprijs voor de mooiste voortuin. Het waren de dames die de prijs in ontvangst namen. Ze poseren hier samen met meester Jozef Gheysens, schepenen Hans Debacker, pater Joris Hosten, Milo Aernout en de juryleden.



De ereprijs Elza Braem 1982 voor junioren op het Haandekot te Haringe werd gewonnen door Rudy Moerman. De wedstrijd kreeg wel een zwart kantje want een supporter van Moerman, Woestenaar Wilfried Palfliet, verongelukte na de koers op weg naar huis.

bij de restauratie van de kerk, heeft me naar Paul Recour gestuurd om 'de haken om tegels in te leggen'. En... ik deed het! Hij heeft zijn aprilvis gevangen, ik hing aan de haak!"

In Haringe werd 1 jaar later - in april 1982 - 'Westhoekse poëzie 2' voorgesteld. Op zijn Harings, in de loods van het loonwerkbedrijf Donche en met bijna 1000 aanwezigen op twee eivolle tribunes. Met Willem Vermandere als eregast, Roesbruggenaar Roger Blondeau als gastspreker maar zonder de pater zelf. Die overleed enkele maanden daarvoor, op 4 december 1981. Maar het boek was toen al bijna klaar. Het hele gebeuren werd één grote huldeviering voor de pater en zijn teksten en gedichten in het boek toonden nog maar eens het grote talent van de veelzijdige kunstenaar die hij was. En zijn grote liefde voor de Westhoek verwoordde hij in zijn voorwoord als 'God moet geglimlacht hebben als Hij dit stukje Westhoek schiep en het

toevertrouwde aan zijn mensen die te eenvoudig bleven om het te vertekenen. Mijn Westhoek: oeroud en eeuwig jong!'

Nog in april 1982 herdacht Watou Emiel Butaye. 'Meester' Butaye werd immers 100 jaar daarvoor, op 7 april 1882, in Proven geboren. Hij startte als onderwijzer in Watou, huwde er met bakkersdochter Zoë De Cae en tijdens de eerste wereldoorlog was hij brancardier in het Couthof te Proven. Na de oorlog lag hij aan de basis van de Vlaamse Oudstrijdersbond in Watou en werd hij politiek actief, eerst in de gemeenteraad van Watou en vanaf eind 1921 als volksvertegenwoordiger voor de Frontpartij en later het Vlaams Nationaal Verbond. Zijn populariteit bleef daarna alsmat groeien en vooral dankzij zijn dienstbetoon over zijn partijgrenzen heen behield hij ononderbroken zijn parlementaire zetel tot net na de tweede wereldoorlog. Hij

speelde nooit echt een rol in de collaboratie maar hij werd na de oorlog wel gearresteerd. Hij kwam snel weer vrij maar verdween wat op de achtergrond. Hij overleed op 8 juli 1953 in Gent, maar in Watou en omstreken is hij nog altijd niet vergeten.

Stef Ryon

Bronnen:

- Westhoekse poëzie 2, Djoos Utendoale
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en foto's op www.westhoekverbeeldt.be

Voor al uw festiviteiten:
affiches, flyers en toegangskarten

Drukkerij SCHOONAERT



In Haringe exposeerde tijdens de paasdagen van 1982 een grote groep streekkunstenaars. Het waren Jan Daschot, Antoon Couttenye, Rik Sohier, Herwig Vangaever, Noël Dezitter, Rik Ryon, Viviane Derijcke, Walter Tailly, Nele Boudry, Bertrand Debruyne, Bertha Tack, Christiane Parent, Jenny Heyman en Rudi Dewaele. Op de vernissage werden ze geflankeerd door pater Hosten, spreker Gwij Mandelinc, Paul Recour en enkele politiciers.



In Sint-Jan-ter-Biezen vierden de Kapellekaarters in april 1982 hun kampioenen. André Wyndels werd kampioen, Marie-José Logie eerste dame en Albert Logie kreeg de rode lantaarn.

Het Dagboek van een dorpspastoor "Liber Memorialis" (21)

GUSTAAF GODERIS - pastoor Sint-Bavo Watou - 1896-1932



De afgelopen jaren heb ik het ruim 400 pagina's tellende handschrift van het Liber Memorialis van de Sint-Bavoparochie omgezet in een leesbare tekst. De oude dialectwoorden en de Latijnse woorden heb ik zoveel mogelijk bewaard, maar geduid waar nodig. De komende maanden krijgt u hieruit een selectie te lezen, waar mogelijk met illustraties. Veel leesplezier!

Jan Daschot

Oktober 1904: kleine zending ter gelegenheid van den jubilé (70 jaar bisdom Brugge). De aflaat van den jubilé kan gewonnen worden in den loop van drie maanden, te beginnen van 8 september tot den 8 december. De voorwaarden te volbrengen: drie keren de kerk bezoeken. Volgens de brief van den bisschop moest iedereen zijn parochiekerk bezoeken, een dag vasten en te biecht en communie gaan. Aan de vasten zijn allen gehouden, de biechtvader alleen kan ontslaan in de biecht, dieneende tot het winnen der jubilé.

Ik vroeg twee paters Cappucienen om de sermoenen te preken: de gardiaan (kloosteroverste) kon mij geen toestaan. Ik vroeg twee paters redemptoristen. De eerwaarde pater rector van Roeselare stond mij één pater toe van 18 tot 23 oktober. E. Pater Delputte uit Loppem laat mij weten dat hij zal komen prediken en verzoekt mij twee sermoenen aan te kondigen: één 's morgens, één 's avonds en biechtvaders te vragen gelijk voor de gedurige aanbidding. Ik schrijf naar 't bisdom om de E.H. Berat van Proven te vragen en Blomme van O.L.V. Poperinge. Men staat toe: M. Berat en M. Lannoy van O.L.V.



Meester Ernest Vandevelde

De dinsdag 18 oktober kruisplanting. 't Jubilékruis wordt op de trap van de communiebank gelegd: 's avonds in 't lof achter de litanie kondigt pater Delporte aan dat het kruis zal gewijd worden en geplaat. Ik neem 't kruis op de linkerschouder, voor mij gaan de missedienders met brandende kaarsen, wierook en gewijd water, de koster en de kapelaan. We gaan door het Onze Lievevrouwekoor, keren weder door het middenkoor tot bij de plaats waar het kruis zal geplaat worden, dit is tussen de zittens van de kerkraad en deze van de gemeenteraad. Eerste groot sermoen, benedictie met het hoogwaardig, de nadere dagen sermoen na de mis van 7u30 's avonds en 't lof te 6u30. Gedurende de sermoenen is de kerk nooit vol mensen. Ik en mijnheer kapelaan horen ook biecht. De zondag doet de eerw. Pater 3 sermoenen. In 't sermoen van opsluit zijn er meer mensen dan in enig ander sermoen waren. Wij hebben de vrijdagmorgen tot de maandagmorgen voor de laatste mis uitgedeeld 1350 h.h. speciën (hosties).

December 1904: meester Vandevelde, oppermeester in de gemeenteschool en koster in de kerk kondigt mij zijn besluit aan van met nieuwjaar zijn ontslag te geven van schoolmeester omdat hij voelt dat zijn krachten begeben. In januari diende hij inderdaad zijn ontslag in: hij behield maar zijne bediening van kerkeoster en van schrijver van talrijke inrichtingen. Verschillende kandidaten vragen de plaats: meester Roose eertijds hulponderwijzer en getrouwd te Watou met Gabrielle Loncke, dochter van den ouden postmeester van Watou en hulponderwijzer te Rumbeke. Hij had weinig kans van aanvaard te worden omdat hij de parochie verlaten had. Claeys, zoon van een gepensioneerde douanier van Watou, de hulponderwijzer van St-Juliaan bij Langemark. Meester Camiel Vandenberghe, hulponderwijzer van Watou. Meester Knudde, hulponderwijzer van Passendale... 't was deze laatste die gelukte.

Goed hommeljaar: de hommel leverde veel gewicht in het meeste getal hommelhoven van Watou en ommestrecken. De hommel werd verkocht aan 100 tot 150 fr. de 50 kilogram. Sommige boeren verkochten er tot 15000 frank! Enige personen namen de gelegenheid waar om verouderde schulden te betalen: winkeliers en neringdoenders bekenden dat men hen betaald had: schulden die reeds 26 jaar op de boek stonden.

In de maand februari 1905 bezochten mij in de



Meester Hector Knudde

pastorij de heren gemeentesecretaris Boone, de koster Vandevelde, Arthur en Georges Van Eecke, postmeester Boerhave en H. Werquin om te handelen over het wederoprichten der donderdagmarkt van Watou. De volgende maatregelen zullen beproefd worden: 1. De heer pastoor, als proost van de boerenbond zal de boeren trachten te bewilligen om met hunne waren naar Watou markt te komen. 2. Hij zal kooplieden en kutsers* verzoeken naar Watou markt te komen kopen de boter, eiers, kiekens enz. die zij leveren in Frankrijk maar op de markten van Poperinge en Ieper gaan kopen. 3. De gemeenteraad van Watou zal verzocht worden premiën te verlonen aan vreemde kutsers, ten minste gedurende enige maanden. Volgens overeenkomst met bovengemelde personen heb ik herhaalde malen in de vergadering van de boerenbond gesproken over de voordelen voor Watou, van het weder oprichten van de vervallen markt. Mijn pogingen werden met geene goeden uitslag bekroond.

25 maart: stichting van een hoppersyndicaat of vakvereniging van hoppekwekers. E.H. Dejaegher, onderpastoor van Sint-Bertinus te Poperinge, komt een voordracht geven tot stichting van een vakvereniging van hoppekwekers. 1. De hop-

pekwekers van Poperinge waren eertijds op de vijfde rang gesteld van de wereldse opbrengst, nu staan zij maar meer op de 13de rang. 2. 't Kwaad komt hiervan voort: a) de mannelijke planten zijn te talrijk. 't Staatsbestuur vraagt de uitroeiing van die planten. De spreker zou willen een mannelijke plant bewaren per hectare. Die talrijke mannelijke planten maken dat onze hop te veel zaad bevat. b) 't slecht drogen van de hoppe, de drogers gebruiken te veel sulfer. c) 't slecht vetten van 't hoppe-land, de hoppeboeren gebruiken te veel nitraten om de plant op te jagen, de beste vette blijft aale en stalmest. d) geen uiting ? voor de opbrengst. 3. Middelen om die toestand te verbeteren: a) tentoonstellingen inrichten. 't Heeft gebeurd dat hoppekwekers hun hop 200 fr. verkochten voor 50 kilo na een tentoonstelling, als anderen maar 150 fr. kregen. b) 't plukken moet verbeteren, 't ware te wensen dat het geschiedde met eigen volk op eigen groei, gelijk in het land van Aalst. c) tijdschrift "hoppeboer" lezen, andere druksels die zullen kenbaar gemaakt worden of toegezonden. 4. De raad wordt samengesteld als volgt: Franciscus Vancayzele voorzitter, Jules Dejonghe en dokter Hendrik Brutsaert ondervoorzitters, burgemeester Charles Brutsaert en pastoor Gustaaf Goderis ere-

voorzitters. Onderwijzer Hector Knudde schrijver en schatbewaarder, Achilles Faes, Hendrik Cordonnier, René Antheunis, Cyriel Quaghebeur, Amaat Cambronne en Romain Vancayzele wijkmeesters. De maatschappij koopt een sulfermolen om de hoppe te sulferen. De molen wordt de eerste keer gebruikt in juli van 1905. Nieuw klooster op Sint-Jan ter Biezen. In de loop van 1905 bouwt E.H. Hollevoet, pastoor van Sint-Jan-ter-Biezen, zijn nieuw klooster. Als onderpastoor van Roeselare ontvangt hij van bemiddelde inwoners van Roeselare aanzienlijke hulp gelden om land te kopen en 't klooster te stichten. Deken de Hulster doet de wijding van het nieuwe klooster in oktober 1905. De eerwaarde zusters worden verleend door het moederhuis der zusters van St-Joseph te Kortrijk. In de maand november wordt mij verzekerd dat de drie klassen 80 kinderen tezamen bevatten. Indien M. Hollevoet maar dat goed werk op zijn parochie verricht hadde, hij zou nog als een grote weldoener van Sint-Jan moeten aanzien worden.

Wordt vervolgd

* *kutser: iemand die op de markt komt, of te lande rondgaat om boter, eiers, konijnen of kiekens in grote hoeveelheden aan te kopen en dan voort te verkopen. (De Bo)*

BOUWWERKEN



MARIO VANDEWIELE BVBA



T 0475 68 50 59

GESPECIALISEERD IN:

- WONINGBOUW ■ VERBOUWINGEN
- PROFESSIONEEL AANBRENGEN
- VAN ISOLATIE ■ RIJME ERVARING MET
- LAGE ENERGIEWONINGEN ■ OPRITTEN EN
- TERRASSEN ■ VLOEREN- EN WANDTEGELS
- KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BV
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER

INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Publiciteit voor de streek ?

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

DEVER FREDERIK

metaal-, aluminium- en
inoxconstructies



0477/85.01.39

fax 057/36.73.37

dever_frederik@hotmail.com

Apollonia dreef 4, 8978 Watou



Aanpassen en herstellen van kledij
Maken van gordijnen

Openingsuren

Maandag: 13.30 - 18.00 u.
Dinsdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
Woensdag: 9.00 - 12.00 u.
Donderdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 18.00 u.
Vrijdag: 9.00 - 12.00 u. & 13.30 - 16.00 u.
Zaterdag: 9.00 - 12.00 u.

Ilse Warmoes

Dodemanstraat 2, 8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75 - Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be



Boomonderhoud
Bottelier Joris

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Specialiteit :

Uitfrozen van boomwortels

Oude Provenstraat 53 - 8978 Watou
057 36 67 68 - 0473 94 51 54
www.boomonderhoud-bottelier.be

"SCHOON VOLK"

1971 GEPENSIONEERDEN VIERDEN KAARTERSKAMPIOEN TE ROESBRUGGE



De kaartclub „De lustige manilliers” van de gepensioneerden te Roesbrugge-Haringe, vierde dinsdag jl. in lokaal „De Gilde” zijn kampioenen van het seizoen. U ziet ze hier, juffr. Suzanne Vanrobaeys (de kampioene) en de h. Achiel Brutsaert (kampioen), met hun geschenk in het midden van de grote groep aangesloten klubleden.

Zowat elke vereniging die iets te vieren had, kwam vroeg of laat in Het Wekelijks Nieuws terecht.

Het moment voor alle leden om op hun piekebest te poseren voor een echte fotograaf!

Wie herkent hier zichzelf, een familielid of een vriend/vriendin?

Laat het ons weten op daschot.ryon@gmail.com of info@drukkerijschoonaert.be, dan kunnen ook deze foto's op de beeldbank.

DAKWERKEN



MASSON VERHYSER

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

DAKPANNEN - DAKCONSTRUCTIES - ZINKWERKEN
ROOFING - EPDM - LEIEN - ISOLEREN - HERSTELLINGEN

Winnezelestraat 55 - 8978 WATOU - Gsm 0478 74 47 09



't Zeugekot

Een belevenis op het platteland

Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be

ABELE

■ Expo: "Le Pensionnat du Sacré-Coeur" zondag 24 april van 10 tot 18 uur

Het thema van Erfgoeddag is dit jaar 'Erfgoeddag maakt school'. Dit is een enige gelegenheid voor vzw 't Pensionaat om deel te nemen. Niet alleen is de vereniging gevestigd in een voormalige kostschool voor meisjes, ook beschikt de vzw over een verzameling schoolmateriaal (foto's, handwerken, educatieve wandkaarten, ingericht oud klaslokaal) die zeker de moeite waard zijn om te zien. De chambrettes van de school van Nieuwkerke zijn er ook opgesteld en zijn die dag eveneens te bezoeken.



Bezoekers kunnen zich wagen aan schoon-schrift met pen en inkt. Toegang gratis.

Eveneens van maandag 25 april t.e.m. donderdag 28 april: "Naar school met Oma en Opa". Deze dagen zijn gereserveerd voor geïnteresseerde scholen. Enkel toegankelijk mits reservatie via vzw.pensionaat@skynet.be of 057 33 22 08. Meer info: www.erfgoeddag.be.

■ Opendeur VBS De Kleine Prins Trappistenweg 52, Abele zaterdag 14 mei vanaf 11 uur

De Kleine Prins uit Abele houdt een open-deur. In maart 2020 was die al eens voorzien na het beëindigen van de bouwwerken (polyvalente zaal en 2 nieuwe klassen). Maar corona heeft toen stokken in de wielen gestoken. De laatste 2 jaar mochten weinig mensen het schooldomein betreden. Hoog tijd dus om onze school anno 2022 eens voor te stellen. We nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen in de Trappistenweg 52 in Abele. Van 11 tot 16 uur zetten we alle klassen open. In iedere klas is er animatie voorzien. Doorlopend gezellig samenzijn met hapjes en drankjes. Iedereen welkom! Team De Kleine Prins Abele

ALVERINGEM

■ Benefietavond t.v.v. de Alveringemse harten in De Kwelle Zaterdag 30 april om 20 uur

Theatermonoloog 'Klaprozen' van Marc Smet door Paule Cottigny met aansluitend een concert van solidariteitskoor Wak maar Proper. Allen welkom in De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20, 8690 Alveringem. Info en tickets : € 10 vvk, € 12 add Mens & Vrije Tijd, cultuur@alveringem.be 058 28 88 81

BEVEREN-IJZER

■ Paasfeest OKRA Beveren-IJzer H. Hartzaal, Beveren a/d IJzer donderdag 21 april om 14 uur

Nu al onze activiteiten terug op volle toeren draaien, houden we eraan om even stil te staan bij het Paasgebeuren, en volop te genieten van het samenzijn met vrienden. Het wordt een feestelijke namiddag met een glaasje bubbels als welkom. Een welkomwoordje door de voorzitter en een paasbezinning door Pr. Jan. Je krijgt een lekker dessertbord voorgeschoteld met een koffietje om daarna te genieten van een vleugje accordeonmuziek waarop er misschien een dansje geplaatst kan worden.

Onze lijdensdancers willen ook even hun beste beentje voorzetten. Maar natuurlijk is er ook de tijd om na die lange periode van stilte, weer te kunnen genieten van elkaars gezelschap en verhalen.

We sluiten deze mooie namiddag af met belegde broodjes en vragen voor dit alles € 5 per persoon.

Leden en niet-leden, allen zijn van harte welkom in de H. Hartzaal naast de kerk. Jullie aanwezigheid bevestigen vóór 16 april bij jullie teamverantwoordelijke of Herman: tel. 057 30 09 05 of Mariette: tel. 057 30 02 03 of [mail mariette.cokelaere@telenet.be](mailto:mariette.cokelaere@telenet.be).

■ Activiteiten Dorpspunt Beveren April 2022

- Donderdag 14 april van 14 tot 16 uur Paas-volksspelen
- Dinsdag 19 april van 14 tot 16 uur Haak- en breinamiddag
- Dinsdag 19 april van 14 tot 15.30 uur Digi-café met Stefanie, prijs € 2
- Donderdag 21 april Wenskaartjes maken met Greet (inschrijven), prijs € 7
- Dinsdag 26 april van 14 tot 16 uur Haak- en breinamiddag
- Vrijdag 29 april van 14 tot 16 uur Rummikub

POPERINGE

■ Luisterwandeling met opdrachtjes De paashaas is verdwenen van zaterdag 2 t.e.m. zaterdag 16 april

Een luisterwandeling van zo'n 5 km met de stem van Saartje Vandendriessche. Twee knotsgekke verhalen voor -8 jarigen en +8 jarigen. Vertrek aan het Stadhuis, Grote Markt, Poperinge en scan de QR-code op de borden om de fragmenten te beluisteren. Meer info: Jean-Luc Vanoost, jean.luc.vanoost.be@gmail.com 0476 47 98 11. Een activiteit van KWB Poperinge

■ Heemkring "Aan de Schreve" Poperinge en omgeving na de bevrijding vrijdag 22 april van 20 tot 22 uur CC Ghybe (centrum poperinge)

Filmmontage van Luc Cleenewerk met nooit vertoonde beelden, pakkende getuigenissen, verschillende optochten en de integrale bevrijdingsstoet van 21 juli 1945 met deskundige inleiding door historicus Kristof Papin. Toegang: niet-leden € 5, gewone leden € 3, steunende leden: één gratis gezinslid, ereleden: twee gratis gezinsleden. Bijkomende info: info@aandeschreve.be

■ Heemkring "Aan de Schreve" Van ebbenhouten reliekschrijn tot mousserende wijn zaterdag 23 en zondag 24 april Klooster Zusters Benedictinessen

In de westerse geschiedschrijving vervulden kloosters een belangrijke rol op vlak van onderwijs. Zo ook te Poperinge. Ons kloosterverhaal wordt bovendien doorspekt met grappige anekdotes (in streektaal) van de knecht Gilbert, van Mère Prieure die ons bij de les houdt en van een Franse bezoeker, de Benedictijn van de beroemdste mousserende wijn. Begeleiders: Patrick Boone & Hans Vandenbroucke. Uurrooster en inschrijven via www.co7.be. info@aandeschreve.be

■ Heemkring "Aan de Schreve" Op zoek naar 't Vogeltje van De Lovie zaterdag 7 & 14 mei - 13.30 tot 16.30 u. Kasteel De Lovie, parking

Ontdek met onze gidsen de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere bewoners. Ga op zoek naar het verhaal van Jules van Merris, de grafelijke familie de Brouhoven de Bergeyck, het sanatorium en de huidige voorziening vzw De Lovie. We stappen naar 't Vogeltje waar we in de kapel De Lovie herontdekken. Historische wandeling met Ludo Dumon en Hans Vandenbroucke. Afstandkeuze: 4 of 6 kilometer. € 7,50 p. (drankje inbegrepen) Deelname door onverschrijving op BE59 0682 4060 8426 met vermelding De Lovie + datum + afstandskeuze.

■ Wandelen voor De Baste zondag 24 april van 10 tot 16.00 uur Krombeekseweg 82, Poperinge

Op 24 april organiseert leefgroep De Baste, vzw De Lovie een inclusieve wandelhappening om de leefgroepsreis naar Koksijde in september te sponsoren! Tussen 10 en 16 uur kun je starten met de wandeling. Start en eindpunt is de feestzaal van vzw De Lovie (Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge). Er is de paaskuiken-wandeling (€ 2 - 4 km) of paashazenwandeling (€ 3 - 11 km). Je kunt er ook terecht voor een hapje en een drankje in de paasbar. Doorheen de verschillende wandelingen kun je ook prijzen winnen! Dus stip 24 april maar aan in je agenda en zet je stapschoenen al klaar!

■ Poperingse aquarelclub (PAC) Nieuwe lessenreeks : Schilderen met Guy Gruwier

De Poperingse Aquarelclub organiseert op een zeer professionele wijze 9 lessen onder leiding van Guy Gruwier. Wil je meer weten of lid worden van de club, dan ben je altijd welkom tijdens de bijeenkomsten.

Waar: Dienstencentrum, Deken de Bolaan 97, 8970 Poperinge. Wanneer: donderdag van 13.45 u. tot 16.45 u. 9 lessen: 24 februari - 10 en 24 maart - 21 april - 5 en 19 mei - 2, 16 en 30 juni. Prijs: € 90. Je kan je ook inschrijven voor een "Workshop aquarelleren". Dit omvat 6 lessen bij Guy Gruwier voor de prijs van € 60. Meer info: poperingse.aquarelclub@telenet.be of bel 0478 91 69 00.

Zie ook <https://rohardus.com/poperingse-aquarelclub/> en www.facebook.com/Poperingse-aquarelclub-107660524152620/

Zet nu reeds in je agenda : **Atelier in Beeld**

vrijdag 13 mei (18 - 22 u.)
zaterdag 14 mei (10 - 18 u.)
zondag 15 mei (10 - 18 u.)
Gasthuisstraat 3 te Poperinge.

ROESBRUGGE - HARINGE

■ OKRA Roesbrugge-Haringe Activiteiten:

- Dinsdag 19 april om 11.00 u.: Paasviering Kristen Volkshuis Roesbrugge met paasbezinning, daarna etentje. Tijdens deze activiteit worden onze speciale jarigen (70-80-90) in de kijker geplaatst.
- Vrijdag 22 april: Petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 april om 14.00 u.: Kaarting & gezelschapsspelen bij P. Gunst.
- Donderdag 5 mei om 14.00 u.: Crea Kristen Volkshuis Roesbrugge
- Vrijdag 13 mei: Petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 20 mei: om 13.50 u.: Kaarting & gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer.

- Dinsdag 24 mei om 14.00 u.: Kaarting & gezelschapsspelen bij P. Gunst.
- Vrijdag 27 mei: Petanque in OC Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u. Dit jaar organiseert Okra een Lourdes-bedevaart. Inlichtingen bij teamleidster Noëlla. NOTEER OOK REEDS :
 - Dinsdag 14 juni. Kaarting Haringe kermis: om 14.00 uur OC Karel de Blauwer. Iedereen, ook niet leden van harte welkom.

■ Openklasdag VBS De Krekel Zaterdag 23 april

Op zaterdag 23 april 2022 zwaaien Juf Lydie en kinderverzorgster Laure, samen met Jules, de deuren van hun klas open. Juf Lydie laat jullie kennismaken met de schoolvisie, "samen scholen", de ontwikkelingsgerichte aanpak van het leerplan ZILL alsook de aanpak van de nestklassen. De juffen staan voor jullie klaar van 10 tot 11.30 uur. Kom gerust een kijkje nemen naar de eigentijdse klas, het materiaal en de speelruimtes. Ook kunnen jullie een woordje uitleg verkrijgen over de opvang bij Sanne of Fien (Hopsakee). Wil je er graag bij zijn, van harte welkom! Inschrijven kan, maar hoeft niet. vbsdekrek@kbrp.be of 057 30 06 26.

WATOU

■ Internationaal Gregoriaans Festival van Watou 'In Memoriam Bernard Deheegher' Woensdag 25 en donderdag 26 mei



Na het overlijden van Bernard Deheegher, de organisator en bezieler van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou op 13 oktober 2021, werd een periode van bezinning en herbronning ingelast. De voorziene 14e editie van het Festival met voorafgaande pré-ouvertures van 2021 die wegens de covid-pandemie werd verplaatst naar 2022 kon in die omstandigheden onmogelijk plaatsvinden. Na rijp beraad heeft de Festivalorganisatie beslist om dit jaar het festival te beperken tot een tweedaagse 'In Memoriam'-editie als eerbetoon aan het levenswerk van Bernard. Alle concerten en liturgische vieringen gaan door in de Sint-Bavokerk te Watou in het vertrouwde Hemelvaartweekend, op 25 en 26 mei 2022. De kwaliteit van de koren blijft onveranderd



hoog. Het Festival heeft opnieuw het voorrecht om de hoogstaande en professionele ensembles Vox Clamantis uit Estland, het internationale Graces & Voices, en het Choeur Grégorien de Paris te mogen verwelkomen. Het Festival wordt geopend op woensdag 25 mei om 17 u. met de eerste Vesper voor het feest van O.-L.-Heer Hemelvaart, gevolgd door een uniek concert waarbij harmonie de Speelschare van Diksmuide gregoriaans brengt samen met het koor uit Parijs. Donderdag 26 mei, hoogdag van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, begint met de muzikale Hoogmis gevolgd door een namiddagconcert en wordt afgesloten met de Plechtige Vesper. Het volledige programma voor deze 'In Memoriam' dagen staat online op de website www.festivalwatou.be, en de kaartenverkoop is geopend. Via deze weg willen wij u allen graag van harte uitnodigen in Watou op dit tweedaagse eerbetoon aan Bernard, op 25 en 26 mei 2022.

■ Bolderskalender2022 telkens vanaf 18.30 uur

- 09 mei Feestcomité (De Bollaard)
- 16 mei Frontierepetanquers (De Bollaard)
- 23 mei Chez Le Voisin
- 30 mei Vzw Parochiezaal

'T VOGELTJE

■ Rommelmarkt 't Vogeltje - Loviestraat zondag 5 juni van 6 tot 16 uur

Gratis standplaatsen,
Inschrijven bij Johnny Six - 0473 58 11 30
of Pieterian Deschrevel - 0472 44 46 74

TIME-OUT QUIZ

29.04.2022
20.00 - 23.30 u.

**OC ROOKOP
RENINGELST**



QUIZ niveau D
€ 20/ploeg (max. 4 spelers)
Inschrijven:
secretaris@roepovo.be

ROEPOVO'S ONTBIJT



take away

Zondag 1 mei 2022

Op zondag 1 mei organiseert Roepovo Poperinge zijn eerste ontbijt ten voordele van de jeugdwerking.

Prijs : € 12,50 voor een volwassene
en € 7,50 voor een kinderpakket.

Pakketten worden thuis geleverd
of kunnen opgehaald worden tussen 7.30 en 9.30 uur
aan de cafetaria van de sporthal te Poperinge.

De thuislevering kan gebeuren
in Poperinge en deelgemeenten,
Vlamertinge, Westouter en Vleteren.

Bestellen kan tot en met zondag 24 april
via brtsurmont@gmail.be of



Ook voor kleine hoeveelheden afval hebben wij de gepaste oplossing!



**Rolcontainers in
verschillende maten
beschikbaar bij**

VULSTEKE & VERBEKE

VULSTEKE & VERBEKE
Containerservice

Groot-Brittanniëlaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 77 07 - www.vulsteke-verbeke.be
info@vulsteke-verbeke.be

Brouwerij & mouterij Feys-Callewaert

Oude foto's en materialen gezocht voor tentoonstelling bij Feys.

Deze middag gaf ik een rondleiding aan een gekend koppel dat hier vroeger in de buurt woonde EN werkte.

Ze leerden elkaar kennen in de bierkelders van Feys, vormden een gezin en kregen later kinderen.

10 jaar lang geef ik rondleidingen en dit was de eerste maal dat ik dit zo expliciet vernam. Met dit gegeven wil ik eenieder vragen om eens na te denken of er op een of andere zolder nog ergens foto's of ander materiaal ligt dat het voormalig rijke sociale leven van Roesbrugge en Beveren-Kalsijde kan illustreren!



Misschien een idee om tijdens de wintermaanden in enkele verwarmde ruimtes gescande foto's en voorwerpen op te hangen? Dat ware toch wel leuk. Maar misschien heb jij nog ideeën of contacten met mensen die iets willen doen/organiseren? Laat het ons weten!

Ondertussen doen we verder aan de opkuis en afwerking van enkele ruimtes.

We hebben ons voorgenomen dit tegen de zomer in orde te krijgen.

Als je wil of kan meehelpen? Kom gewoon eens langs.

Want Art@BrouwerijFeys zal er vlug zijn!

(1ste weekend augustus tot en met 1ste weekend september!).

Dat wordt genieten!

hendrik@nelde.be

We plannen ook graag jouw activiteit buiten, op het water, in het kasteel of in de Brouwerij. Babyborrels, trouwfeesten, fuiven, alles kan. We horen het graag!

www.feysbook.be

VOORWERP



Het voorwerp van vorige maand werd gebruikt voor het opspannen van houten vloeren. De voet zette men tegen de draagbalk. De "pin-nen" kwamen tegen de houten "planche". Zo kon je de planken goed opspannen. Na een jaar werden de planken omgedraaid en definitief opgespannen. Na 1 jaar is het hout volledig geacclimatiseerd.

Reinhart De Backer kon het voorwerp benoemen en mag dan ook zijn prijs komen ophalen in Drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 1 te Roesbrugge.

NIEUW VOORWERP



Wartoe diende dit voorwerp?

Oplossing sturen naar Drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge,

tel. 057 30 03 79 of

info@drukkerijschoonaert.be.

Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.

KORTING 50-PLUSERS **MET WAARBORG**

TANLABO RAHEEN



**GEBROKEN GEBIT ?
KLAAR TERWIJL U WACHT !**

Oude Poperingestraat 15 - WATOU
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

OKRA ROESBRUGGE-HARINGE

UITSLAGEN MAART 2022

KAARTING - 4 MAART

OC Karel de Blauwer

27 deelnemers - wonnen 3 partijen: Devos Agnes 388 pt., Plancke Paul 363 pt. en Depyper Anna 380 pt.

Wonnen 0 partijen: Delanote Gilbert 156 pt. en Hauspie Maria 201 pt.

Klassement:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Devos Agnes | 3 - 3 - 388 pt. |
| 2. Plancke Paul | 3 - 3 - 380 pt. |
| 3. Depyper Anna | 3 - 3 - 380 pt. |
| 4. Huyghe Geert | 3 - 2 - 310 pt. |
| 5. Meeuw Eddy | 3 - 2 - 305 pt. |

KAARTING - 22 MAART

Kristen Volkshuis

16 deelnemers - won 3 partijen: Vandermarliere Ignace 400 pt.

Wonnen 0 partijen: Huyghe Geert 256 pt., Hauspie Cecile 237 pt. en Vandeputte Mark 147 pt.

Klassement:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Meeuw Eddy | 6 - 5 - 667 pt. |
| 2. Vandermarliere Ignace | 6 - 5 - 652 pt. |
| 3. Hauspie Maria | 6 - 4 - 693 pt. |
| 4. Soulliaert Michel | 6 - 4 - 621 pt. |
| 5. Ceenaeme Maria | 6 - 3 - 602 pt. |

PETANQUE - 11 MAART

25 deelnemers - wonnen 3 partijen: Butaye Willy, Decaesteker Wilfried, Soetaert Frans en Vandendriessche Alain

Klassement:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Soetaert Frans | 9 - 8 - 112 pt. |
| 2. Descamps Lucien | 9 - 7 - 103 pt. |
| 3. Antheunes Cecile | 9 - 6 - 108 pt. |
| 4. Debuysere Maria | 9 - 6 - 98 pt. |
| 5. Decrock Anna | 9 - 5 - 98 pt. |
| 6. Vandeputte Marc | 9 - 5 - 97 pt. |
| 7. Kino Hugo | 9 - 5 - 95 pt. |
| 8. Callemeyn Victor | 9 - 5 - 90 pt. |
| 9. Decaesteker Wilfried | 9 - 5 - 83 pt. |
| 10. Lagache Marc | 5 - 5 - 69 pt. |

PETANQUE - 25 MAART

28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Antheunes Cecile, Vandendriessche Alain, Thores Maria en Schoonaert Blanche

Klassement:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Soetaert Frans | 12 - 10 - 143 pt. |
| 2. Antheunes Cecile | 12 - 9 - 147 pt. |
| 3. Descamps Lucien | 12 - 9 - 138 pt. |
| 4. Debuysere Maria | 12 - 7 - 130 pt. |
| 5. Vandendriessche Alain | 9 - 7 - 106 pt. |
| 6. Thores Maria | 12 - 7 - 98 pt. |
| 7. Neyrinck Aimé | 12 - 6 - 132 pt. |
| 8. Mertens Anita | 12 - 6 - 122 pt. |
| 9. Vandeputte Marc | 12 - 6 - 121 pt. |
| 10. Timperman Lucienne | 12 - 6 - 120 pt. |

Kapster aan huis "Hair-service"

Coiffure



**DAMES - HEREN - KINDEREN
BEJAARDEN - ANDERSVALIDEN**

057 38 89 93

0471 37 56 34

OKRA PROVEN

UITSLAGEN MAART 2022

PETANQUE - 17 MAART

44 deelnemers - wonnen 3 partijen:

Gisèle Goudenhoofd, Claudine Carlé, Simonne Schoofs, Frans Hautekeur, Thérèse Rousseuw en Marie-Jeanne Delporte

PETANQUE - 31 MAART

40 deelnemers - wonnen 3 partijen: Christiane Leys, Claudine Carlé, Guido Vanderhaeghe, Thérèse Rousseuw, Thérèse Beghein, Cecile Antheunis, Lena Delporte, Willy Butaye, Joël Vanneste, Denise Catrycke, Frans Vandeveld, Maria Thores, Lena Derycke, Christiane Rouseré, Monique Beghein, Jacqueline Vermès, Ivan Pillaert, Frans Hautekeur, Magda Prinzie en Marie-Louise Tryssesoone.

Klassement:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Frans Vandeveld | 10 part./152 pt. |
| 2. Denise Catrycke | 10 part./142 pt. |
| 3. Thérèse Rousseuw | 9 part./148 pt. |
| 4. Ivan Pillaert | 9 part./145 pt. |
| 5. Cecile Antheunis | 9 part./135 pt. |

Volgende speeldag op donderdag 7 april.



Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto's
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen



KWINTEZENSIA

**Voetreflexologie &
Aromatherapie**

**Sint-Brigidaplein, 4
8691 Beveren-aan-de-Yzer**



Bon sessie voetreflex

www.kwintezensia.be

Facebook: Kwintezensia

Op afspraak: 0470 13 81 10

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding

Gordijnen en overgordijnen UNLAND®

Gratis opmeten en plaatsen

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie

Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59

ONDERNEMEN IN 5D

Vorige maand is de biografie over Willy Lamaire (titel: 'Ondernemen in 5D: het levensverhaal van Willy Lamaire') gelanceerd in de Standaard Boekhandel. Het werd zaterdag 12 maart 2022 in een volledig volgelopen kerk van Westvleteren, met 350 personen, voorgesteld aan het publiek. Dit gebeurde die dag, omdat Willy Lamaire dan net 75 jaar werd. Opvallende aanwezigen: Paul Breyne, Jan Durnez, Jo Lernout, leden van de CBS'en uit Heuvelland en Vleteren.

In een nutshell voorgesteld: Willy is een telg uit de vroegere aardappelhandel Lamaire uit Westvleteren, runde dat bedrijf met z'n broer tot in de jaren tachtig om dan zijn eigen weg te gaan: hij nam een antennebedrijf over in Poperinge (van Willy Vansevenant), creëerde daar de firma's Johansson en Unitron Group van. Unitron Group is op vandaag een wereldspeler, met vestigingen in

- behalve Poperinge - in Frankrijk, Tsjechië, Amerika, China en Indië en is producent-verdeler van hoog-elektronische artikelen voor telecommunicatie, multimedia en 'the internet of things'. Bv. sinds ongeveer 15 jaar ook supplier voor DirecTV, dat is (in Amerika) de grootste betaalzender ter wereld (zie www.unitrongroup.com). Verder is Willy stichter van Soncotra, de transportfirma, gespecialiseerd in vervoer op Oost-Europa en Rusland.

Tot slot is Willy Lamaire al sinds de fusie van Bluestar Poperinge en KVK Ieper in 2012, tot de nieuwe ploeg KVK Westhoek, voorzitter van deze, toch grootste en 'beste' voetbalploeg van de Westhoek, uitkomend in 2de Amateur A, waar toch een paar honderd spelers actief zijn. Het boek, 344 blz., geschreven door Myriam Lamaire en Stefaan Kempynck en geïllustreerd met een 100-tal foto's, is te koop in de Standaard Boekhandel van Poperinge en Ieper aan de prijs van € 25.



MENSEN VAN BIJ ONS

- **Anna Goussey**, weduwe van Achille Ulrick, geboren te Krombeke op 7 juli 1937 en op 10 maart 2022 op 84-jarige leeftijd te Poperinge overleden. De rouwdienst had plaats op 19 maart 2022 in de Sint-Blasiuskerk te Krombeke.
- **Adhémarr Ruckebusch**, echtgenoot van Helena Meulemeester, geboren te Poperinge op 10 augustus 1935 en op 17 maart 2022 op 87-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper overleden. De rouwdienst had plaats op 24 maart 2022 in de Sint-Bavokerk te Watou.
- **Martha Boerhave**, weduwe van Paul Denecker, geboren te Poperinge op 29 december 1930 en op 17 maart 2022 op 91-jarige leeftijd te Ieper overleden. De afscheidsviering had plaats op zaterdag 26 maart 2022 in de O.L.V.-kerk te Abele.
- **Jhony Kesteman**, echtgenoot van Martine Lefever, geboren te Poperinge op 27 oktober 1954 en op 18 maart 2022 op 67-jarige leeftijd thuis te Proven overleden. De uitvaartplechtigheid had in intieme kring plaats.
- **Noël Deloz**, echtgenoot van Gerda Vandenberghe, geboren te Haringe op 24 december 1953 en op 19 maart 2022 op 68-jarige leeftijd in Huize Proventier te Poperinge overleden. De afscheidsviering had plaats op donderdag 24 maart 2022 in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
- **Fernand Robyn**, echtgenoot van Yvette Leroy, geboren te Poperinge op 20 januari 1935 en op 22 maart 2022 op 87-jarige leeftijd te Veurne overleden. De plechtige uitvaartdienst had plaats op zaterdag 26 maart 2022 in de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge.
- **Marie-Jeanne Butaeye**, weduwe van Achiel Braem, geboren te Haringe op 16 augustus 1932 en op 31 maart 2022 op 89-jarige leeftijd in Huize Proventier te Poperinge overleden. De uitvaartdienst had plaats op donderdag 7 april 2022 in de Sint-Martinuskerk te Haringe.

!!! ONLINE !!!

Lees voortaan
De IJzerbode ook online
op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be

!!! BELANGRIJK !!!

De IJzerbode mei
verschijnt op dinsdag
17 MEI 2022
**Artikels en publiciteit inleveren
ten laatste op maandag 2 mei.**

Hartslagen
van Rik Ryon

**DE AARDE IS
ROND
MAAR ZE DRAAIT
VIERKANT.**



Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
hetis.rik.ryon@gmail.com

Rouwbrieven en
gedachtenissen met foto

Drukkerij SCHOONAERT



**Publiciteit
voor de streek ?**

De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Inlichtingen: 057 30 03 79

Uw eindwerk is geschreven?

Wij werken het graag voor u af!

Printen van uw digitale bestanden: zwart-wit of kleur - recto of recto/verso
Inbinden gelijmd

Levering in 1 dag!



drukkerij **SCHOONAERT**

Bergenstraat 1 • 8972 Roesbrugge • 057 30 03 79
christine@drukkerijschoonaert.be • www.drukkerijschoonaert.be

AL WEERSKANTEN VAN DE SCHREVE



Meester Krytvodde, de schoolmeester van Pollinkhove, was op 't eerste moment gelyk min of meer uut zyn lood è sleegen ols ieffrouwe Pelagie dien zaaterdagnoene aan zyn belle wos kommen trekken om te reklameeren dat de joengens van 't schoole è geheele "ravaage" gehouden hadden in heur bloemhoovige vóór de deure .. ! Ieffrouwe Pelagie wos è n' oude jonge dochter van hoge ofkomst, die achter 'n eersten oorlooge entwaar van uut 't Fransche over è waaid wos naar Pollinkhove en daar wos blauven weunen in è schoon renteniershuus tende de plaatse.

"Wel, wel", lameteerde ze, "je moet dat è keer kommen bekyken meester ... zooveele schoone bloemen of è krakt en myn schoonen "hut" plat è wenteld ... ja, ja, myn „hut" met dobbele dalia's .. ! 't Is è schande, zulke nieweerds van joengens, 'k ga naar de garde gaan en d'r gaat daar ollezins è proces van moeten kommen .. !" "Maar ieffrouwe toch", vergoelykte meester, "je meugt dat niet direkt zo erg oppakken, je moet daarvooren niet rechtuut naar de garde loopen, 'k gaan ik zelve è keer ferme hulder lesse spellen en dat è ga niet meer gebeuren."

Maar meester peinsde in zyn eigen : "dat "oud zurkelgat" overdryft natuurlyk weere gelyk geweunte, 'k gelooven ik niet dat de joengens van myn schoole dat zou'n doen. 't Kan oek van den eenen of den anderen hond zyn, of van de katten misschien .. ?"

Nu, de meester è brak daar zyn hoofd niet verder mei en gelyk dat 't zyn geweunte wos de zaaterdagachternoe-ne, ging 'n ie è heele wandeling doen langs de vaart met Hermientje, zyn vrouwe. 't Wos ol achter de vieren ols ze weere in hulder straate arriveerden. 't Eerste dat meester zag wos drie, vier knechtejoengens die neerstig beezig waaren met voor zyn deure olle soorten van papier en vuiligheid uut de goote te raapen en in è kartonnen dooze te smyten die op zyn voordam stond.

"Ha, kykt daar è keer", zei meester teegen Hermientje. "Je zie wel dat myn joengens nog zo droef niet è zyn gelyk of dat ieffrouwe Pelagie zegt, ter kontraarie, 't is è schoon werk da ze daar doen, ze zorgen voor de prooperteit in nuuze straate."

Meester knikte vriendelyk naar de twee grootsten die gelyk verschooten hadden en wegdrimmelden.

"En waar gaan ze dat hier nu smyten, me ventje .. ?" vroeg meester aan Mieltje Pek, è kleenen kadee van è jaar of vuuve die by de dooze stond en van alteraatie gelyk niet weggerochte.

"'k Weet 't niet wè meester", zei Mieltje, binst dat 'n ie nog zeere zyn klakke pakte die op de zulle van de voordeure lei, "maar z'en ol twee vulle doozen in je brievenbusse è gooten!"



Blue Performance

Een nieuwe dimensie in koelen



Zeer energiezuinig



Tot 3 keer langer vers



Gebruiksvriendelijke Touch bediening

LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie

ELEKTROCAPPOEN^{nv}



Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94

info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden



KWAAK

Nadruk verboden

CITROËN



ELECTRIC TEST DAYS OPGELET, JE GAAT HEM MOETEN TERUGBRENGEN

MAAR ALS JE HEM WILT HOUDEN, NEMEN WIJ DE JOUWE OVER

VOORDELEN
TOT
8.500€⁽¹⁾

EXTRA OVERNAME
TOT
3.000€⁽²⁾

KLANTENMENING

CITROËN-ADVISOR.BE

NEW ë-BERLINGO :  19,4 - 20 KWH/100KM (WLTP)

ë-C4 :  15,3 - 15,6 KWH/100KM (WLTP)

citroen.be



Citroën verkijst Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. (1) Maximum voordeel: tot 8.500€ incl BTW. Voorbeeld voor een CITROËN e-Jumpy Combi Maat XS 50 kWh 136 pk. Het globale voordeel is met de korting en de speciale korting van 2.500€ inbegrepen. De speciale korting is niet cumuleerbaar met de EcoTech premie of de extra overnamepremie. (2) Extra overnamepremie tot 3.000€ geldig bij aankoop van een nieuwe CITROËN e-Spacetourer. Extra overnamepremie, niet cumuleerbaar met de EcoTech. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/04/2022 tot 30/04/2022 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang versie. Meer info bij ons

DEFEVER

Dehemlaan 18 • IEPER • T 057 20 46 06 • karel@citroen-defever.be
www.citroen-defever.be

ONTVANG EEN GRATIS FOTOPOSTER

Bij bestelling geboorte-, communie- of
huwelijksdrukwerk

A2-formaat - foto naar keuze!



Bon voor **gratis poster** met foto naar keuze

Neem deze bon mee naar de drukkerij en ontvang je gratis poster (A2) met foto naar keuze bij een bestelling van geboorte- communie-, of huwelijksdrukwerk!

Actie geldig tot 30 juni 2022



Drukkerij SCHOONAERT

Bergenstraat 1 - Roesbrugge - 057 30 03 79 - christine@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be